

אלא שאחרי הנערה עקב ענק איום אחד. הוא ראה
אותה פעם והחליט לחטוף אותה. הדבר נודע



לאחיה והם השתדלו לא לעזוב את האחות לבדה.
אך יום אחד יצאו שלושת הבנים לצייד, ואמם יצאה
לאסוף גרגירי יער. הבת נשארה לבדה בבית.
לפני שיצאו אמרו האחים לאחות "חכי כאן, בבית,
אנו נחזור בקרוב, וכדי שהענק לא יחטוף אתך ננעל
את דלת הבית היטב."

הזיליאן

סיפור העם הטטרי

מספרים שחי פעם אדם עני ביותר, ולו שלושה
בנים ובת. אמנם קשה היה לאבא לגדל את ילדיו,
אך הוא הצליח בכך בכל זאת, האכיל אותם
והלביש כמו שצריך. כולם נעשו מיומנים, נבונים
ובעלי תכונות מיוחדות.
הבן הבכור יכול היה ממרחק רב להבחין בכל דבר
רק לפי הריח שלו.

הבן האמצעי ידע לירות מקשת כך שיכול היה
לפגוע בלי קושי בכל דבר, גם אם הוא רחוק ביותר.
הבן הצעיר היה חזק כל כך, שיכול היה להרים דבר
בעל המשקל הגדול ביותר.
והבת היפהפייה הייתה תופרת בעלת כישרון בלתי
רגיל.

אבא גידל את ילדיו, נהנה מהם זמן מה ומת.
הילדים חיו הלאה עם אמא.

לבקש מאמא "תני לנו ללכת, לחפש את אחותנו!"
"לכו, בנים!"

יצאו שלושת הבנים ביחד. הלכו זמן רב, עברו הרבה הרים גבוהים. הלך האח הבכור קדימה ורחרח כל הזמן. בסוף הרגיש בריחו של האחות ומצא את עקבות של הענק.
"הנה" אמר "כאן עבר הענק!"

הלכו השלושה אחרי העקבות והגיעו ליער סבוך. מצאו את ביתו של הענק, הציצו פנימה וראו - בבית יושבת האחות ולידה שוכב הענק וישן בשינה עמוקה.

האחים התגנבו בזהירות לבית ולקחו את אחותם. כל כך בשקט נהגו שהענק לא התעורר. עכשיו יצאו בדרך חזרה. הלכו במשך כל היום וכל הלילה עד שהגיעו לאגם. התעייפו כבר ארבעתם מהדרך הארוכה, והחליטו ללון על שפת האגם. נשכבו ונרדמו מיד.

ובינתיים הענק התעורר, ראה שהנערה איננה, יצא מהבית, מצא את עקבות הבנים והתחיל לרדוף אחריהם.



הם סגרו ונעלו את הבית והלכו.
הענק ראה שהנערה נשארה בבית לבדה, בא, פרץ את הדלת וחטף את הנערה.
חזרו האחים מצייד, חזרה אמא מהיער וראו - הדלת שבורה. נכנסו לבית והבית ריק - הבת נעלמה.
האחים הבינו שזה הענק שחטף אותה והתחילו

אמר האח האמצעי "לולא אני, הענק היה לוקח את האחות. הרי אני הרגתי אותו!"
והאח הצעיר אמר "אילו לא תפסתי את אחותי בזמן, היא הייתה נופלת על אבנים ונהרגת!"
שמעה אמא את סיפוריהם ולא יודעה למי מהשלושה לתת את הזיליאן במתנה.
והנה שאלתי אליכם - למי מהאחים מגיע הזיליאן היפה?



הוא הגיע לאגם, ראה שהאחים ישנים חזק, חטף שוב את הנערה ועף אתה עד לעננים.
האח האמצעי שמע רעש, התעורר והתחיל להעיר את אחיו. "קומו מהר! הנה שוב חטפו את אחותנו!"
ובעצמו לקח את הקשת שלו, וירה חץ אל ענק.
החץ עלה גבוה והוריד לענק את ידו הימנית. אז ירה האח חץ שני וזו פגעה בחזה של הענק. הענק עזב את הנערה, והיא התחילה לפול. אם תיפול על אבן, עלולה למות.
אלא שהאח הצעיר תפס את הבת הנופלת בידיה. עכשיו הלכו כולם בשמחה הביתה.
בינתיים אמא שלהם תפרה זיליאן - מעיל טטרי נהדר, וחשבה "אתן אותו מתנה לזה מהבנים שלי שיציל את בתי."
באו הביתה האחים עם האחות. אמא התחילה לחקור איך הם מצאו את הנערה ומי הציל אותה מהענק.
אמר הבן הכור "בלעדי לא היינו יודעים איפה נמצאת האחות שלנו. הרי אני הצלחתי לאתר אותה!"