

יקינטה והחתולים

איטליה

בכפר גדול חיה פעם אישה והיו לה שתי בנות,
אחת שלה ושניה בת חורגת יקינטה.
האם הטילה על יקינטה את כל המשימות הקשות
וזו עבדה במשך כל היום קשה יותר מחמור משא.
יום אחד אם חורגת שלחה אותה ליער, לאסוף
זרדים להסקה. הנערה הלכה ופתאום ביער שמעה
שירה היוצאת כאילו מתחת האדמה. השירה
הייתה כל כך שמחה ועליזה שיקינטה החליטה מיד
ללכת לכוון שלה. ובסוף הגיעה לבאר ובבאר ראתה
סולם.

הנערה ירדה בסולם ומצאה את עצמה בבית מלא
חתולים קטנים, כולם עסוקים בעבודות משק. אחד
כבס לבנים, שני הוביל מים, שלישי תפר, רביעי
שטף כלים, חמישי לש בצק.
הנערה לקחה מטאטא שעמד בפינה והתחילה

לטאטא רצפה, ואחר כך עמדה גם לכבס. לחתולים
אחרים עזרה לשאוב מים מהבאר ולהכניס לחם
לתנור.

בצהריים הופיעה אמא חתולה,
צלצלה בפעמון
"דין-דון, דין-דון.
בוא חתולים לאכול.
מי שעבד יפה ישב לשולחן,
מי לא עבד, יוכל רק להסתכל."
אמרו החתולים "כולנו עבדנו,
והנערה הזו עזרה לנו."



"נערה חכמה" אמרה החתולה "בואי, שבי אתנו."
החתולים ישבו לשולחן והנערה יחד אתם.
אמא חתולה הגישה לה בשר, אטריות וגם חתיכת
עוף צלוי, ולחתולים קטנים שלה נתנה רק שעועית
אפויה. אבל הנערה לא רצתה לאכול את מה
שהוגש לה, והתחלקה עם החתולים הקטנים.
אחרי שגמרו לאכול יקינטה הורידה כלים משולחן,
שטפה אותם, שוב טאטאה את החדר ודאגה שהכל
יהיה מסודר ויפה.

אחר כך אמרה לחתולה האם "תודה לך, גברת



חתולה. עכשיו עלי ללכת כי אחרת אם חורגת תנזוף בי.

והחתולה אמרה "חכי רגע, נערת. אני רוצה לתת לך מתנה." והביאה את הנערה לארון גדול. בצד אחד של הארון ראתה יקינטה בגדים עשירים. היו שם שמלות משי מתאימות לנשף ריקודים, נעליים מקטיפה להליכה על שטיחים, פרוות שמגינות מכל רוח.

ובצד שני מונחים היו בגדים אחרים. שמלות פשוטות תפורות בבית, מתאימות לעבודה בשדה, סינורים לעבודות בית, מגפיים חזקים מעור,

שמחממים גם במזג אוויר קר. "בחרי" אמרה החתולה.

הנערה המסכנה הלכה לעתים קרובות יחפה ובבגדים בלויים, והבגדים היפים נראו לה עשירים מדי. לכן ביקשה "תני לי שמלה תפורה בבית, מגפי עור וצעף לצוואר."

החתולה השתוממה אבל אמרה "טוב. שיהיה כפי שאת רוצה. תלבשי מה שבחרת ולכי הביתה." יקינטה לבשה את הבגדים הצנועים ונעשתה בהם כה יפה וחמודה שכל החתולים רצו לנשק לה וללוות אותה.

הם הובילו אותה לפתח והחתולה אומרת "רק תזכרי, כשאת סוגרת את הדלת שלנו תמצמצי חזק-חזק בעיניים ותרימי את ראשך גבוה." יצאה יקינטה מבית החתולים וכשסגרה את הדלת מצמצה בעיניה והרימה גבוה את ראשה, כפי שאמרה לה החתולה.

והיא לא הרגישה בכלל שבאותו רגע נפל עליה כוכב ומיד כל הבגדים הצנועים שבחרה הפכו ללבוש עשיר ביותר, והיא עצמה נעשתה לנערה

יפהפה, עד שקשה היה להסיר את עיניה ממנה.
היא הלכה בכפר ולא הבינה מדוע כולם מביטים
עליה. וקרה שבאותו
רגע עבר שם יורש
עצר צעיר. הוא ראה
את הנערה היפה
וחשב שהיא לפחות
דוכסית. רצה ללכת
אחריה אבל ראה
שהיא פונה לסמטה
צדדית בכפר ונעלמה
מעיניו.
חזרה יקינטה הביתה
מלובשת יפה ואם



חורגת שואלת "ממי קיבלת בגדים נהדרים כאלה?"
"או, אמא, מצאתי בית של חתולים, עזרתי להם
קצת בסידורים והם נתנו לי זאת במתנה" והיא
סיפרה כל מה שהיה.
מיהרה האם החורגת ומיד שלחה את בתה שלה
לעבוד בשולי היער. אלא שהבת הזו עצלנית

הייתה. מיד רצה לבאר, וירדה לבית החתולים.
ומאחר ששנאה חתולים, התייחסה אליהם לא יפה.
אחד משכה בזנבו, שני באוזניו, לשליש בשפמו.
לזה שתפר שברה מחט, לזה שהביא מים הפכה
דלי. כל הבוקר רק נזק גרמה והחתולים יללו כל
הזמן.

בצהריים הגיעה חתולה האם, ערכה שולחן,
והחתולים הקטנים באו להתלונן. "אמא" אמרו
"רצינו לעבוד, לסדר את הבית, אבל הנערה הזו
משכה את כולנו בזנבות ולא נתנה בכלל לעבוד!"
"איזה דבר זה?" השתוממה החתולה "טוב, שבו
לאכול!" היא נתנה לנערה לחמניית שעורה
ולחתולים נתנה בשר ואטריות. הנערה נשארה
רעבה והתחילה למשוך אוכל מהחתולים.
בסוף קמה מהשולחן ואמרה לחתולה הגדולה
"עכשיו תני גם לי מה שנתת לאחותי החורגת."
החתולה הובילה אותה לארון ושאלה מה רצונה
לקחת. ולזו נדלקו עיניים "אני רוצה את שמלת
המשי הנהדרת הזו ואת הנעליים האלה על
עקבים."



"טוב. שיהיה כפי שאת רוצה" אמרה החתולה. רק תזכרי, כשאת סוגרת את דלת בתנו, תרימי גבוה את ראשך."

הבת לבשה את הבגדים היפים והיקרים ויצאה בדרך הביתה. היא זכרה להרים את ראשה כשסגרה את הדלת, אך אז על ראשה נשפך דלי זפת.

מרוגזת רצה הבת אל אמא שלה ותוך ריצתה כל הבגדים היפים שלה הפכו לסחבות, מלוכלכים וקרועים.

ובבית חיכתה לה הפתעה. יורש העצר שראה יום קודם את יקינטה מצא את הבית שבו היא חיה, ובא לבקש את ידה. כל כך התאהב ביקינטה ממבט ראשון.

האם החורגת ובתה כמעט והתפקעו מרוב קנאה, ואולי התפקעו ממש, זאת איננו יודעים. אנו יודעים רק שבמדינה זו שלטו עוד זמן רב מלך צעיר עם אשתו יקינטה .