



"אר איזה ריח נפלא" קראו אנשים ונעמדו בתור ארור, כי כל אחד רצה
לקנות לפחות פרח אחד. הילדה המאושרת מכירה ומכירה ותמיד היי
עוד פרחים בסל.



ביום שישי אסור למכשפות לעשות קסמים. ואם אחות מהן תשכח,
מצפה לה עונש כבד. אבל דוקא ביום שישי הופיעו בדלת ביתה של
המכשפה הקטנה שני ילדים שאספו פטריות ותעו בעיר.



המכשפה הקטנה מאד אוהבת ילדים. היא הכינה להם ביבר שלם של חיות מركדות. הילדים שמחו מאד, ורק העורב דאג.



לפרידה נתנה להם המכשפה הקטנה סל מלא אורניות.
"לא הייתה צריכה לקסם היום" אמר העורב "הען זהה שמעל הבית
דומה מאד לדודה שלך. בודאי עקרה אחריה".



הגיע חורף וירד שלג. ילדי הכפר בנו גולם שלג.
"אני כל כך אוהבת לשחק בשלג! בוא לשחק איתם" קראה המכשפה
הקטנה לעורב.



פתאום הופיעו כמה פרחים גדולים וניסו לפרק את גולם השלג.
הילדים ברחו בבהלה. "צריך לעזור להם" חשבה המכשפה הקטנה
"ול העניש את הפרחים".



היא קסמה את הגולם והוא הכה במטאטא שלו את הפרחים. הם ברחו כמו שرك היה להם כוח ברגלים.



הגיע זמן היריד והילדים התחרפשו. "ראי" אמר העורב "ילדת אחת
מחופשת למכשפה".



המכשפה הקטנה באה וסיפרה לילדה זו שהיא יכולה לעשות קסמים.
הילדה קראה: "ראו, זו אומרת שהיא קוסמת." מובן שאיש לא האמין
וכולם צחקו מהמכשפה הקטנה.



זה הכויס את המכשפה הקטנה. היא עלתה על המטאטה ועפה מעל הכפר. אבל כדי לשמח את הילדים קסמה המון סוכריות, דובשניות ולקקנינים ופיירה אותם במעופה.



"חבל שלא ניתן לעשות מסיבת תחפושות לחיות בעיר" אמרה
המכשפה הקטנה.
"מה? שכחת שאת מכשפה?" שאל העורב.



היתה מסיבת תחפושות נחדרת. ארנבות לבשו קרני האילות, סנאים כנפי העורבים והעורב זנב של סנאי. השועל קיבל מקור של ברוז, כדי שלא ינשור לחיה אחרת.



cols השתעשו במשר כל הערב. ולסיום המכשפה הקטנה קסמה המון ממתקים ודברים טובים לכבד את האורחים שלה.



הגיע אביב. يوم אחד המכשפה הקטנה טיילה עם העורב שלו בעיר. פתאום ראתה שילדים על עץ כדי להרoso קן של ציפור. היא בקשה שיפסיקו, אך הם רק צחקו ממנה.



היא החלטה ללמד אותם לחקח. היא קסמה אותם כך שלא יכלו כללו. באו אנשים וקראו להם לרדת והם רק בכו: "לא יכולים".



בסוף באו מכבי האש ובעזרת המכשפה הקטנה הורידו את הפרחים מהעץ. הם התבבישו מאד והבטיחו לא להרוו יותר קני ציפורים.



עברה שנה. המכשפה הקטנה עשתה קסמים רבים, אבל התברר לה כי המכשפה הראשית לא הייתה מרוצה כלל. "מכשפות צריות להטריד אנשים ולא לעזר להם, כפי שאתה עושה" אמרה. כעונש אמרה לה לאסוף עצים למדורה גדולה.



"תתחל ל לעבוד, אין לך הרבה זמן" קרא העורב המודאג.
"דוקא אופיך" ענתה המכשפה הקטנה.



"יתאסף עץ וניר למדורה!" קראה והניפה את השרביט. רעש גדול נשמע באוויר. כל ספרי הקסמים התאספו לערמה גדולה.



להנפה השנייה הופיעו כל המטאטים של המכשפות והתווספו
לערמה. "הן תתנקמנה בר!" הזהיר העורב.



"לא, כי שרפתי את כל ספרי הקסמים וכל המטאטים. לא יכולות
לעשוט לי ולא כלום. אני המכשפה האחרונה בעולם!" צחקה המכשפה
הקטנה והזמיןה את העורב לריקוד. ואחר כר רם שיחקו ליד המדורה
עד הבוקר.