



וכך הם המשיכו ביער ביחד.
באותו זמן ציידים הסתובבו
ביער, צדו חיות והתקינו
מלכודות. הראשון שנפל
למלכודת היה הזאב.
העורב כרגיל עף מעל עצי
היער. הוא מיד הרגיש שהאח
האמצעי בצרה ורץ אל הצבי.
"מהר, קרה דבר רע. האח
האמצעי נתפס. אלינו להציל
אותו!" קרא לצבי "בוא אחרי
ואראה לך את הדרך."
הצבי מהר הגיע אל הזאב
שבמלכודת. בפרסות החזקות
שלו שבר את המלכודת ושחרר
את הזאב.
אלא שתוך ימים ספורים הצבי
בעצמו נפל במלכודת.



עורב, צבי וזאב

פעם נפגשו שלושה ביער: עורב, זאב וצבי. הם החליטו
להתחבר, לחיות ביחד ולעזור זה לזה בשעת הצורך.
נהיה כמו אחים, אמרו זה לזה. צבי יהיה האח הגדול, זאב
האמצעי ועורב האח הצעיר.

גם עכשיו ראה העורב את הצבי בצרתו וקרא מיד
לזאב.

"בוא לעזור! האח הגדול שלנו בצרה. נתפס
במלכודת."

אך לזאב היה לב של זאב. הוא לא התחבר
לשלישיה ביושר. הוא רצה רק דבר אחד – מתישהו
לטרוף את הצבי. אבל למוד ניסון פחד ללכת
ולטרוף את הצבי הלכוד, פן ייפול שוב במלכודת.
חשב שמוטב שהציידים יתפסו ויהרגו את הצבי,
ייקחו את עורו ובשרו ואת הקרביים יזרקו. ואז הוא,
הזאב, ייחנה מהטרף.

הוא חיפש את הציידים והתחיל להוביל אותם
למקום בו הצבי היה תפוס. הציידים ראו את הזאב
ורצו אחריו.





העורב, האח הצעיר, ראה זאת מיד. הוא עף אל הצבי.
"האח האמצעי שלנו בגד בנו" קרא "הוא מביא הנה את
הציידים. אך אל תפחד. אני אציל אותך. נעשה כך: שכב
על הארץ כאילו אתה מת, ואני אשב על ראשך. הציידים
יחשבו שאתה כבר מת וירצו להוציא אותך מהמלכודת.
אז קפוץ על רגליך וברח!"

וכך באמת עשו. הציידים רדפו אחרי הזאב וראו את
הצבי הלכוד. הזאב בינתיים הסתתר בשיחים. הציידים
ניגשו לצבי ששכב על הארץ וראו שעורב יושב על
ראשו. כשהתקרבו, העורב עף והתיישב על עץ סמוך.
"אי, הצבי הזה מת כבר" אמרו הציידים. הם ניגשו
ופתחו את המלכודת



ואז הצבי קפץ על רגליו ורץ בדילוגים גדולים אל בין העצים. הציידים נשארו עם פיות פתוחים. "זאב, בגדת בנו ולכן תמות" אמר העורב. הוא עף מהעץ והתחיל להתעופף לפני הציידים. הם הלכו אחריו והוא הוביל אותם עד למסתור של הזאב. שם הם גילו אותו והרגו מיד. מאז אומרים בעם "אל תיתן עצות זדוניות לאחרים, ואם יש לך לב של זאב, מחכה לך גם גורלו של זאב."

