

# דרור טוב לב

סיפור אזרי עממי





היא עמדה ליד תנור ואפתה לחמניות.  
"סבתא, סבתא" הציע הדרור "אולי תרצי להוסיף לעצים  
שעל התנור את הקוץ שלי?"  
הזקנה צחקה, הוציאה את הקוץ וזרקה לאש בתנור.



קפיץ-קפוץ, דג'יג-דג'יג! עף הדרור, התיישב על ענף  
אקציה, קוץ חדר לרגלו והוא בכה:  
"אווי! אווי! אווי! - כואב!"  
בכה ובכה אך לא ידע איך להוציא את הקוץ. התעופף  
מעל הכפר וראה בחצר סבתא.



והדרור התחיל לקרוא בקול:  
"אי! באי! באי! על העצים שלי נאפות לחמניות ואני לא  
מקבל דבר."  
"קח לחמנייה, חמה וסמוקה, רק על תקים צעקות בכל  
הרחוב, על תנזוף בי, הזקנה."  
הדרור חטף את הלחמנייה ועף.  
הוא הגיע למרעה וראה שם רועה שישב על אבן ואכל  
גבינת צאן.





רק על תצעק על כל המרעה, אל תבייש אותי!"



"קח, סבא את הלחמנייה שלי. הגבינה שלך תטעם יותר."  
"תודה לך, דרור, תודה יקירי. דג'יג-דג'יג."  
והדרור מיד התחיל לצעוק בקול:  
"אוכלים הלחם שלי את עם גבינה ולא נותנים לי דבר!  
"אי! באי! באי!"  
"קח את הטלה, קח את המטולטל."



"אוכלים את הטלה שלי ולי לא נתנו דבר!"  
 "אי, דרור, קח מה שרק תרצה רק אל תגרום לנו  
 בושות, אל תצעק."



הדרור תפס את הטלה והגיע למסיבה גדולה.  
 "תוסיפו את הטלה שלי לארוחה שלכם."  
 "תודה חמודי, תודה דרור נדיב. דג'יג-דג'יג."  
 לקחו את הטלה ומיד שמו על שיפוד. וכששיליק היה  
 מוכן הדרור קפץ, פרש כנפיים והתחיל לצעוק:



הדרור תפס נערה יפה ועף אתה עד שראה בחור יפה,  
יושב בודד תחת עץ, מנגן על סאז ושר  
"הי בחור" קרא הדרור "הבאתי לך נערה. הוסיף אותה  
לשיר שלך."  
"תודה, ציפור חסרת מנוחה, תודה. דג'ג-דג'ג."  
"אי, באי! באי! לקח את הנערה ולי לא נתן דבר. אי!  
באי! באי! באי! באי!"  
"אוי צעקן. דג'ג-דג'ג. קח מה שאתה רוצה ורק  
תשתוק!"



הדרור לקח את הסאז, עלה על ענף בצמרת עץ, ניגן על  
סאז ושר:

"ציל-צליל דרור!

דג'יג-דג'יג קטן.

ציל-צליל גיבור!

דג'יג-דג'יג, דג'יג-דג'יג."

אבל אז הופיע נץ בשמיים. הדרור נרעד מפחד. סאז  
יצא ציפורניו, נפל על הארץ והתרסק.  
ומכל העושהק נשאר לדרור רק השיר שלו:  
"ציל-צליל! "ציל-צליל!  
דג'ג-דג'ג, דג'ג-דג'ג"



14



15