

אבן הزادב

בואריה

היה היה פעם רועה צאן שיצא מדי יום למרעה בעמק שבין הרי פיכטל. למזלו הרע כל يوم נעלם לו טלה אחד והוא יכול היה לחפש יום שלם אך לא הצליח למצוא עקבות שלו. لكن התחיל לשומר בעצמו במרעה ויום אחד ראה זאב גדול שמצדחל מבין השיחים, תופס טלה וחזר אליו לחורשה. הרועה תפס מוט עז גדול ורץ אחרי השודד, אך זה הצליח לבסוף עם טרפו.

הרועה הזמין צייד מכיר והם ביחד עמדו לשומר. כשהרי הזאב הופיע, הציד ירה בו, אך למרות שהצד צלף היטב, הזאב ברחשוב עם טלה, ובמקוםו מצאו אחר כך כדורים שנראו כאילו פגעו באבן.

הצד ש היה בעל ניסיון רב, חשב על כישוף כלשהו ול마חרת טען את הרובה בכדורים עשויים מעץ סמברוק, שאמוריהם היו להתגבר

על כספים.

ואמין לך היה. כשהزادב יצא שוב והצד ירה, החיה נתנה לילה בקול רם וברחה בלי קורבן. לאחרת פגש הרועה את אחד השכנות שלו, זקנה אחת שאיתה היה לו כברRib זה זמן רב. הוא ראה שהאישה צולעת על רגל אחת, אך כששאל אותה על כך, זו מלמלת רק דבר מה והמשיכה מהר בדרכה הלאה.

זה עורר חשד אצל הרועה והוא הכריז על זקנה כמכשפה. בכפר חשו כבר זמן רב על כך, והיו רבים שסיפרו כי ראו אותה מהלכת ברכבות יער בהן מרוקדות מכשפות.

הכפריים תפסו את זקנה, חקרו אותה, אך למרות מכות במקל טבול במים קדושים היא לא הודהה בכלום. בכל זאת סגרו אותה בכלא.

אלא שלמחרת היא נעלמה. ימים אחדים אחר כך הופיע הזאב שוב. אלא שהפעם, במקום לתפוס טלה, קופץ ישר על הרועה. זה נאבק איתה באומץ רב, אך לאט כוחותיו אוזלו וכמעט ונכנסו למפלצת.

למזלן הזמין שם הצדיק, אך זה זכר
שהצדורים שלו לא יעילים ולכן רץ וזכיר את
הזאב בכוון שטבל אותו פעם במים קדושים.
רק חדר הלובך דרכו עור הזאב והדם הראשון
הופיע, הזאב הפך אותה האישה הזקנה,
ששכבה מטה לרגלי שני הבחורים.
הכפריים קברו אותה עמוק באדמה ומעל
קברה שמו מצבה עם צלב גדול. עד היום
המקום נקרא "אבן הזאב"