

## למי להאמין?

הייתה פעם נסיכה סקרנית גדולה. היא אהבה מאד לעبور באפירון שלו במקומות שונים ולהבית על העולם סביב. פעם הביאו אותה לקצה יער עד. ארבעה משרתים נשאו את האפירון ומשרתת אחת הלכה קדימה וחיפשה את המקומות היפים ביותר.

בצהרים ונעשה חם מאד והנסיכה ציוותה על הפסקה בדרכ. היא הורידה את וילונות של האפירון והשרותים והשרותת נשכבו בצל עץ גבוה. כולם התחילה לנמנם. איש מהם לא שמע שפיל גדול התקרב למקום ונכנס למערה הסמוכה למקום מנוחת הנסיכה. הפיל נשכב במערה, נרדם והתחילה לנחר. קירות האבן של המערה הגבירו את קול הנחרות שלו זהה העיר את הנסיכה. היא

מיד רצתה לדעת מה מקור הרעש, ושלחה את אחד המשרתים לתוך המערה.

המערה הייתה חשוכה. המשרת הלך לאורק הקיר ופתאום רגלו נתקלו במשהו. משהו עגול ששכב על הרצפה. הוא התכווף ומישמש. הדבר היה עגול ובעל שטח מחוספס.

השרות חזר אל הנסיכה ואמר "שם, גבירותי נכבדה, מונח עמוד אבן עגול." הנסיכה לא האמינה שעמוד עוזה רعش כזה ושלחה משרתת שנייה למערה. גם הוא לא יכול היה לראות כלום בחושך. הוא הלך עם ידיו פשוטות לפניו והתקרב למקור הרעש. פתאום הרגיש בגוף ארוור קלשו. הוא משמש היטב ונדמה לו.

תחילה כי זה צינור השקיה. אך הדבר הזה התחיל לנوع קצר. המשרת המבוהל רץ מהר חזרה והודיע לנסיכה "גבירותי,

הנסיכה הביטה על המשרת שסיפר על הנחש ועל המשרת שלה. למי להאמין? לו או לה? היא העדיפה לקבל את הסיפור על הגברת שחיה במערה, כי זה נראה לה יפה יותר. בסוף החלטתה שהמשרת צודקת. על כן שלחה את המשרת השלישי שיחפש את הגברת.

המשרת הלך בחושך והושט את ידיו כדי למצוא את המניפה. אבל אז נגע במשהו קשה, חלק, מכופף עם חוד בקצה. הוא ברח בזעקה גדולה מהמערה ודוחה לנסיכה "שם, גבירותי, שוכב אדם עם הרבה ביד!"

הנסיכה נבוכה עכשו. למי להאמין? בסוף שלחה למערה את המשרת הרביעי. המשרת נכנס למערה עם ידיים פשוטות לפניו. פתאום הרגיש בידו משהו אחר, כמו חבל עבה. בלי למשש יותר חזר לנסיכה ו אמר זה פשוט, גבירותי, שם תלוי

שם במערה נמצא נחש ענק מסוכן!" הנסיכה הביטה על שני המשרטים. למי מהם להאמין. הראשון או השני? היא החלטה שסביר יותר כי זה הנחש שרועש במערה, אך רצתה להיות בטוחה בכך. "מי מכם מוכן למשש את הנחש ולודוד כי כך הוא?"

אף אחד מה משרטים לא העז לעשות זאת. אבל אז המשרת התנדבה למשימה. אבא שלה היה אלף נחשים והיא פחדה פחות מהאחרים. היא נכנסה למערה ומצאה שם דבר מה שיכלה למשש אותו. אבל זה לא היה נחש. הדבר הזה היה שטוח והתנפנף הנה והנה. היא משמשה היטב והייתה בטוחה לגמרי שהיא יודעת מה זה. היא מסרה לנסיכה "שם במערה, גבירותי, תלוי מניפה גדולה. אולי היא שייכת לגברת מכובדת כלשהי".

חבל מהתקאה".  
עכשו הנסיכה לא הבינה כבר כלום. למי  
להאמין? ארבעת המשרטים והמשרטה  
התחלו לדבר כולם יחד. כל אחד טען  
שהוא הצדק. הם התוווכחו ורבו והקימו  
רعش אדיר.

הרעש שליהם העיר את הפיל. הוא  
התנער ויצא מהמערה. המשרטים  
המופתעים הביטו אליו בפיות פעורות.  
רק הנסיכה צחקה. היא ידעה עכשו שלא  
היה עליה להאמין לאף אחד. כל אחד ידע  
רק קצת, רק חלק קטן, את העור, החדק,  
האזור, החט והזנב של הפיל ומכך דמיין לו  
דבר שלם. לא הייתה צריכה להאמין לזה  
ולא לזה. מרצה ציוויתה להחזיר אותה  
לארמן שלה ועוד הרבה זמן צחקה  
מההרפתקה.