

וילה והצעיר

קרואטיה

הaicר לא התלבט הרבה אלא רץ מהר הביתה, לקח את התינוק, שם לו תנ"ר וספר תפילות על החזה וחזר מיד למקום בו פגש את האיש. עם הכסף שקיבל חזר מיד הביתה.

אר לשטן (כי זה היה השליח שלו) לא הייתה כל שליטה על התינוק שכבר נטבל, וספרים קדושים מונחים היו עליו. הוא השאיר את הילד על הדשא ורק עף מעלי במעגלים גדולים, כי לא העז לגעת בו.

פטאום הופיע באוויר נץ ענק, תפש את הילד בטפריו ועף אליו להר גבואה, הממלכה של וילה היפה ביותר. וילה גידלה את הילד והוא נעשה לצער יפה תואר ואמיץ.

וילה היפה רצתה מאד להינשא לצער, אך הוא רצה לרדת מההר וללכת לעיר, בו חגו באותו הימים, ובנות צוירות הסתובו שם, גם נסיכות ודוכסיות.

הצעיר ביקש מווילה של ההר שתתרשה לו ללכת לשם וליה קשה היה לסרב, אך הסכימה בתנאי שבעיר לא יזכיר באף מילה אותה ואתلقאן".

וילות הן הפירות של עמים סלביים. הן חיים בימים, או בעננים, יצורים קלילים, עטופי אור, שלעתים קרובות לוקחים ילדים צעירים ואמיצים ועשויים אותם לגיבורי העם. מדי פעם שערות הזהב הארוכות שלهن נתפסות בין ענפי העצים והן אסירות תודה לכל אדם שיעזר להן להשתחרר.

לפני זמן מה חיaicר עני ولو ילדים רבים, והוא בקושי יכול היה לפרנס אותם. יום אחד הלך האיש דרך עיר, מעלה דאגות, כשפתחו ראה לפניו אדם זר, שבכל זאת קרא לו בשמו וידע בדיקות על המצב האומלל שלו. "תן לי את הבן הצער ביותר שלך, זה שנולד רק לפני זמן מה, ואני אתן לך כסף כמה שתוכל רק להכנס לכיסים שלך" אמר האיש "לך מיד, אני ממתין עד שתביא אותו

הצעיר נשאר עצוב, אך החליט למצוא את וילה, יعلا לו הדבר מה שיעלה. لكن התחליל לטפס על ההר, גבואה יותר ויותר, עד שהגיע למקום בו ליד מדורה ישבו ארבעה גברים, שהבietenו עליו בפליאה. הוא בירך אותם יפה

והם שאלו "מה הביא אותך עד כאן?"

הוא סיפר להם מה קרה ואיך הוא מחפש את וילה. הוא שאל האם יוכלו, אולי, להגיד לו איפה היא נמצאת, אולי מי מהם יוביל אותו אליה.

הגברים האלה שישבו ליד המדורה היו ארבעת רוחות השמיים. הם התייעזו ביניהם איך לעוזר לצער. רוח ההרים אמר "אני עובר מעל סלעים ובנים, בין נקיי הסלע, והצעיר הזה עלול להיפגע מהאבני החדות. הוביל אותו אתה, רוח הים, תוביל אותו מעל המים ועל מישורים בטוחים יותר".

"אני אעשה זאת" אמר רוח הדרום "כי וילה בקשה ממני ליבש את הכביסה שלה". רוח הדרום לקח את הצעיר על כנפיו והוביל אותה למקום בו חיה וילה, שם נשף חזק כל כך

מלךתה על ההר. אבל כאשר הצעיר ראה את הנערות יפות, ומישהו שאל איזו מהן מוצאת חן בעיניו, הוא לא התפקיד ו אמר "אר, מה שות אלה לעמודת וילה שבהר".

אנשי העיר נעלבו מאוד ו אמרו שעכשו עליו להביא את וילה שלו לעיר, אחרית ירגו אותו. لكن הוא חזר להר ו ביקש מווילה לחזור אליו לעיר. היא באה במרכבה מפוארת ונסעה דרך העיר. עכשו ראו כולם שווילה של ההר הייתה איפה יותר מכל בנות המישור. בגד הזהב שלה היה מכוסה בטיפות טל שניצזו כמו יהלומים, ו מעל ראשה חבשה ברדס זהב. כשהיא ירדה מהמרכבה, שטיח קטיפה נפרש מעצמו לפניה והיא ריחפה מעליו כר שנעלם המשי שלה נגעו בו רק בקלות.

אר כשלטה שוב במרכבה והצעיר רצה לשבת לידי כדי לחזור להר, היא דחפה אותו ממנה כי לא עומד בהבטחתו, ו אמרה "לעולם כבר לא תראה אותי!". באותו רגע ענן ערפيلي עטף אותה ואיש לא ידע לאן נעלמה.

שכל הכביסה שלה נפלה על הארץ.

از יצא וילה מארמונה, וכשראתה את
הצעיר שמחה מאד, כי כבר ה策ערה שעזבה
את בן טיפוחה.

תחת הדרכה של וילה הצעיר ביצע עוד מעשי
גבורה רבים, עד שבסוף היא נישאה לו
ועשתה אותו מלך ההר.