

# הנמר באמבטיה

ציירה אגניה מונינה  
לפי סיפור של ד.ביסט





הוא עצמו מאוד אהב לשכב באמבטיה ויכול היה להיות שם כל היום, אילו מר שמידט וגברת שמידט והבת הקטנה שלהם (הם גרו ביחד עם ברטי) לא התחילו לכעוס עליו. תחשבו רק! כשגם הם רצו לעשות אמבטיה הוא נהם עליהם וחרק שיניו.



היה פעם נמר בשם ברטי. היו לו שיניים גדולות, לבנות וחדות והוא נהם כמו רעם ביום סערה. בסך הכל היה זה נמר חמוד ושקט, כל זמן שמישהו לא רצה לעשות אמבטיה.



"הגיע זמן לרחוץ את התינוק" התלוננה  
"וברטי לא רוצה לצאת מהאמבטיה. מה  
לעשות?"  
"יש לי רעיון!" אמר מר שמידט.



"ברטי! צא מהאמבטיה ולך לאכול! הכנתי  
לך קערה גדולה של עצמות" אמרה לו פעם  
גברת שמידט.  
"תודה, אינני רעב!" ענה ברטי ונהם. גברת  
שמידט כמעט התחילה לבכות.



אחרי זמן מה החליט ברטי שהגיע זמן  
לאכול והוא יצא מהאמבטיה.  
"הביטו-נא על החתול השחור הזה!" אמר  
מר שמידט.



הוא הלך לחנות וקנה עשרים בקבוקים של  
דיו שחור, וכשברטי הסתובב הוא שפך  
לאמבטיה את כל הדיו הזה.  
המים נעשו שחורים לגמרי וגם ברטי נצבע  
בשחור.



"אלא שהחתולים לא אוהבים להתרחץ  
במים" המשיק מר שמידט "נכון?"  
"נכון!" הסכים ברטי.  
אחרי הארוחה ברטי יצא לחצר. שם ראה  
אותו פרינץ, כלב השכנים, שאהב לרדוף  
חתולים.

"אכן יופי של חתול" אמרה גברת שמידט.  
"איזה חתול?" התמרמר ברטי "אני לא  
חתול. אני נמר!"  
"לנמרים יש חברבורות שחורות" אמר מר  
שמידט "הם לא שחורים."  
"וי לי! אולי באמת נעשיתי חתול?" חשב  
הנמר.



ברטי בשקט הפנה אלו את ראשו וקרא רק פעם "רר-רר-רר-רר!"  
חיה איומה כזו פרינץ עוד לא פגש והוא מהר קפץ מעל הגדר וברח.



"הנה חתול!" שמח פרינץ "תכף נתפוס אותו.  
נכון שהוא לא בטח בעצמו כי לא ראה עוד אף פעם חתול כל כך גדול. אבל הוא היה רגיל שהחתולים בורחים ממנו כשרק מתחיל לרדוף אותם, ולכן התנפל על ברטי וגילה את שיניו.



"זן מיוחד!" אמר "המושלים ביותר!"  
הוא ממרר מנחת והתחיל לרחוץ את עצמו  
בלשונו עד שכל הדיו ירד ממנו והוא נעשה  
שוב נמר צהוב עם חברבורות שחורות.



מר שמידט יצא לחצר וברטי שאל אותו  
"האם אני באמת חתול? אולי אני קצת גדול  
מדי כדי להיות חתול?"  
"נכון. אתה לא חתול" אמר מר שמידט  
"אתה נמר. נמר מזן מיוחד של נמרים  
שנוהגים לשבת באמבטיה לא יותר  
משלושים דקות. וזה הזן המושלים ביותר  
של הנמרים!"  
זה החמיא לברטי.



ברטי שם את ראשו לדלי וליקק את  
הגלידה.  
"מ-מ-מ!" אמר "הגלידה האהובה עלי!"



אחר כך הוא חזר הביתה ואמר למר שמידט  
"עכשיו אעשה אמבטיה!"  
הוא פתח מים והתרחץ היטב. ישב  
באמבטיה בדיוק שלושים דקות ועל כך  
שיבחה אותו הגברת שמידט ונתנה לו דלי  
שלם של גלידה.