

## **טריטיל, ליטיל והציפורים**

הונגריה

להcin ציוד לדרך, צידה לדרך וזוג נעליים חדשות. כשהכל היה מוכן הבן אמר להם שלום ויצא שמח לדרך.

זמן רב הלך בעיר עד שהגיע לגבעה חשופה. שם הוא התיישב, פתח את תרמילו והתכוון לאכול. רק נגס נגיסות מעטות כשבא אדם זקן, לבוש סחבות וכשרה את האוכל שאל האם הצעיר יכול לתת לו קצת.

"הה, באמת" ענה הצעיר "בקושי יש מספיק לעצמי. אם אתה רוצה לאכול אתה צריך להרוויח זאת." הקבן הנזף הלך הלאה. אחרי שהצעיר גמר את ארוחתו המשיך בדרכו והלך שעת אחוריות עד שהגיע לגבעה שנייה. שם התיישב שוב, והוציא לחם וחלב מתרמilio. תוך כדי אכילה הופיע לפניו אדם זקן לבוש עוד יותר גרווע מהקדם, וביקש כמה נגיסות מלחו. אך הצעיר גירש אותו במילים גסות, והזקן הלך צולע משם.

לקראת ערב הצעיר מצא מקום נעים בין העצים והתיישב לאכול ארוחת ערב. הציפורים שראו אוכל באו בתקווה שיוכלו

פעם הייתה נסיכה כל כך יפה וטובה שכולם אהבו אותה. אבא שלה אהב אותה במיוחד ומעט ומתקצר כשיום אחד היא נעלמה, ולמרות שחייבה בכל הממלכה לא מצאו אותה בשום מקום. בסוף המלך הכריז שמי שיצlich להחזיר אותה לארמון קיבל אותה לאישה. המוני בחורים צעירים יצאו לחיפושים אר לא עלה בידם למצוא את הנסיכה וחזרו לבתיהם.

לא רחוק מהארמון חי אדם זקן עם אישתו ולבם שלושה בניים. הם אהבו את שני הבכורים ואלה יכלו לעשות הכל שרק חפזו אר לצער תמיד אמרו לוותר לאחיו.

כשהבניהם גדלו הבכור אמר לאביו שנמאסו עליו החיים השקטים והוא רוצה לצאת ולטור את העולם. ההורים הצעירו מאד שעלייהם להיפרד ממן, אך לא אמרו דבר והתחילו

בדרכו גם הוא פגש את שני הקבצנים, אך מאחר שהוריו פינקו אותו ולא לימדו לעזר לנזקקים, גירש אותם בלי רחמנות. כמו אחיו הבכור הגיע גם הוא למערת המפלצת וסופה היה כמו של אחיו.

אפשר היה לחשוב שזוג ההורים, שרק בין אחד נשאר להם, יתיחסו אליו באהבה. אך הם לא אהבו אותו כלל למראות שהוא ניסה לדאוג להם יותר טוב מאשר עשו זאת אחיו. لكن, כאשר גם הוא החליט לצאת לעולם הרחוב שמחו ההורים שיוכלו להיפטר ממנו. הרגישו את עצם נדיבים מאוד כאשר נתנו לו צידה לדרך וזוג נעלים חדשות.

הבן הצעיר רצה מאוד לגלות מה קרה לאחיו הגדולים והחליט ללכת בעקבותיהם. כשהגיע לגבעה הראשונה חשב שהם ודאי נחו במקום הזה וגם הוא התישב והוציא קצר מהאוכל שננתנו לו ההורים.

גם בפניו הופיע הקבוץ הזקן וביקש קצר אוכל. הצעיר הזמין אותו להתישב לידיו, התחלק אליו במזונו והתייחס אליו כמו לידיד

לקבל קצר פירורים, אך הוא זרק עליהם אבניים וגירש אותם. אחרי שאכל התחליל לחשוב איפה ללון. הוא לא רצה ללון בחוץ כי פחד שהיה לו קר, אך היה כבר עייף מאד ולכן גרר את רגליו עד שמצא חור או מערה תחת סלע גדול ושם נשכב בפינה. בחוץ העירו אותו צעדים. הוא הציץ וראה מפלצת גדולה ומפחידה מתקרבת. הוא נבהל וביקש שלא תרע לו ותתן לו ללון, והיא הסכימה בתנאי שלמחרת יבצע את כל העבודה שהיא תטיל עליו. הצעיר הבטיח ונשכב לישון.

בבוקר המפלצת אמרה לו לנוקות את המערה והוא ניסה לעשות זאת, אך הלכלוך דבק כל כך לכל מקום שלא הצליח לעשות דבר. בפחד גדול חיכה לראות איך תעניש אותו המפלצת. לא חיכתה הרבה כי היא באה וננתנה לו בנבוט מכח בראש וכך גמר את חייו. בינתיים גם הבן האמצעי רצה לעזוב את הבית ונדנד להוריו עד שהסכימו. גם לו הכנינו מזון לדרך וזוג נעלים חדשות והוא יצא לראות את העולם.

כשהמפלצת הופיעה הוא שאל אותה בnimoso האם מותר לו להישאר ללילה, כמו קודם היא הסכימה בתנאי שיבצע עבודה למחמת. הצעיר נשכב אז בפינת המערה ונרדם.

למחרת גם הוא קיבל הוראה לנ��ות את המערה. הלכלוך רבע בשכבות עבות והוא לא הצליח לעשות יותר מאשר אחיו עשו קודם, ובסוף האת נתקע באדמה והוא לא יכול היה להוציאו. מתוך ייאוש קרא הצעיר "טריטיל, ט्रיטיל, בוא לעזרתי!" ומתוך רגע טריטיל עמד לידיו ושאל איך ניתן לעזרה. הצעיר הסביר לו אז אמר הזקן "את, עשה את העבודה! והאת תתחיל לרקוד במערה ולנקותה עד שפרק הלכלוך לא נשאר בה. כשהעבודה הסתיימה טריטיל הלך בדרכו. בלב קל יותר חיכא הבוחר לבואה של המפלצת. כשהיא הגיע אמרה "לא עשית זאת לבדך. אך הרצפה נקייה וראשך יישאר עדין על צווארך".

למחרת אמרה לו המפלצת להוציא את כל

ותיק. בסוף קם הזקן, הודה לו ואמר "אם תהיה פעם בצרות קרא לי ועזרו לך.שמי טרייטיל" וכאשר רק אמר זאת נעלם כאילו לא היה כלל. גם בגבעה השנייה החליט לנוח הצעיר, וגם שם הופיע קבוץ זקן שני. אחרי שהצעיר כיבד אותו אמר הקבוץ "אם תזדקק לעזרה קרא לי.שמי ליטטיל", ונעלם.

הצעיר המשיך בדרכו וברחבתה העיר התישב לאכול ארוחת ערב שלו. תוך רגע להקות ציפורים התחילה סובבות סביב ראשו, והוא זרק להם פרורים ושמח לראות איך הם אוספים אותם. כשהברך אכלו את הפירור האחרון הופיעה לפניו ציפור בעלת נוצות מבריקות ואמרה "אם תהיה פעם בצרות קרא ציפורים, באו אליו! ואני נבוא".

אחרי שגמר לאכול חיפש הצעיר מקום לינה ומצא מערה תחת סלע גדול. הוא ראה במערה עצמות של בני אדם ושרידי בגדים, וזה גרם לו לאי-נוחות רבה, אך החליט להישאר שם, כי האמין שמלצת מתגוררת במערה, והוא רצה לפגוש אותה.

הנוצות מהכריות והתחילה לספור אותם. "אם אחת רק חסра" אמרה "תשלם בראש!" באותו רגע הצעיר הוציא את הנוצה מCisco וזרק אותה לתוך אפה תוך קריאה "אם את רוצה את הנוצה החסירה, הנה היא!" "לא טיפולת בנוצות אלה בעצמך" אמרה המפלצת "אבל גם הפעם אוטר לך." באותו הלילה הצעיר ישן חזק בפינטו. לאחרת אמרה לו המפלצת שעליו לשחוט אחד מהשווירים שלה, לבשל את לבו ומקרנייו לעשות כוסות לשתייה, עוד לפני שהיא תחזור הביתה. "אבל יש לי חמישים שורדים" הוסיףה "ואתה חייב לנחש איזה מהם אני רוצה שתשחוט. אם תנחש נכון אשחרר אותך מחר ותוכל לקבל מני שלוש דברים לפי בחירתך. אך אם תשחוט את השור הלא-נכון, תשלם בראש".

הצעיר חשב רגע ואז קרא שוב "טריטילל, ליטיל! באו לעזר לי!" תוך רגע הופיעו שניהם כשהם גוררים איתם שור הגadol ביותר שהוא ראה אי-פעם. ט्रיטילל שחת את

הנוצות מהכריות שלה ולהניח אותם בשימוש לייבוש. "אר דאג שאף נוצה לא תחסר כשאחוור!" כמוות הנוצות בכריות הייתה אדירה, אך הוא הצליח לפזר אותם והם שכבויפה בשימוש. אך פתאום באה רוח והתחילה להעיף את הנוצות ולפזר אותם. הצעיר ניסה לאסוף אותם אך כשראה שהוא עמל לשוווא קרא ביאוש "טריטילל, ליטיל וכל הציפורים! באו לעזר לי!" רק אמר את המילים האלה כשהופיעו הציפורים והתחילה לאסוף את הנוצות המתעופפות ברוח. טריטילל וליטיל עזרו לו להכניס את הכל שוב לכריות, כפי שאמרה לו המפלצת. אך הם שמרו נוצה אחת בחוץ ואמרו לבחור צעיר שאם המפלצת תראה שזו חסра, הוא צריך לזרוק לו את הנוצה לאפה. עם זאת הם נעלמו כולם, טריטילל וליטיל וכל הציפורים. כשהמפלצת חזרה הביתה היא נשכבה על המיטה בכוח כה רב שככל המערה רעדה. הכריות היו מלאות ורכות זהה הפליא אותה אך לא סיפק אותה כלל. היא הוצאה את כל

"לא בעצמר בחרת את הדברים" אמרה המפלצת "אבל תקבל אותם." ואמנם כך היה. הארגז שלרגלי המיטה היה מלא אבני טובות, תכשיטים יקרים וזהב.

מתחת קיר המערה הופיעה ספינה גדולה עם מושטים ומפרשים, שיכלה לנוע על הים ועל היבשה.

"על המיטה נמצאה.." הנסיכה האבודה. "אתה האיש בעל מזל גדול ביותר שנולד אי-פעם" אמרה המפלצת כשעזבה את המערה שלה.

בקושי רב שם הצער עלי גבו את ארגז האוצרות הכבד. אליו הוא הולך לספינה, כשהנסיכה צועדת לידיו. אז עליה על הספינה והוביל אותה ישר לארכון המלך. המלך כמעט והתעלף מרוב שמחה כאשרה את בתו אהובה, וכשהתאושש קצת, סיפר לו הצער את קורותיו.

"מצאת את בתך ולכן תקבל אותה לאישה כפי שהבטיחתי" אמר המלך, וכך היה. זה סוף הסיפור.

השור, ליטיל הוציא ובישל את לבו ושניהם התחילו לעמל על הכנת כסות שתייה מהקרניים. העבודה התקדמה במהירות והבחור הצער סיפר לדידיו על התמורה שהבטיחה לו המפלצת.

הזקנים אמרו לו שעליו לדרש את הארגז שעומד לרגלי המיטה שלה, את מה שמנונח על המיטה שלה, ואת מה שנמצא מתחת קיר המערה. הצער הודה להם על העזות וטריטיל וליטיל אמרו שהוא לא יזדקק להם יותר והלכו משם.

רק הם נעלמו כשהופיעה המפלצת, ומ查找ה הכל מוכן כפי שרצה. אך לפני שהתיישבה לאכול את לב השור אמרה "לא עשית זאת לבך, איש צער, אבל אני עומד בהבטחתך ומחר תוכל ללכט."

הם ישבו בלילה ובבוקר המפלצת העירה את הצער ושאלה איזה שלושה חפצים הוא רוצה. "אני בוחר" אמר "את הארגז שלרגלי מיטרך, את מה שמנונח על מיטרך ואת מה שמנונח מתחת קיר המערה שלך."