

טיפורים  
אפריקאים



כתב וצייר פיליפ מרטין

ען הטר-טעד

AFRICA



philipmartin.com



"מהר, מהר" צעק האריה "אני חייב לרוץ מהר יותר! הכלבים האלה הם כבר מאחוריי!"  
כלבי פרא רדפו את האריה במשך כל היום, מעל סלעים, דרך נחלי מים, לתוך שיחים ובשבילים. לאריה המסכן לא היה זמן אף רגע כדי לנוח. נדמה היה לו כי בכל פינה מחכה לו עוד אחד מכלבי הפרא האלה. וכשבסוף הצליח להתחמק לרגע מהכלבים, ראה איש שישב תחת עץ גדול.



philipmartin.com

"אנא אדוני, האם תוכל לעזור לי?" ביקש האריה המבוהל "כלבי פרא רודפים אחרי במשך כל היום ואני כה עייף שבקושי אוכל לעשות עוד צעד."  
"תסתר מהר אחרי העץ הזה" אמר האיש "אשלח את הכלבים לכיוון אחר. אבל מהר עכשיו. אני שומע שהכלבים מתקרבים."



philipmartin.com

האריה הספיק עוד להיכנס מאחורי העץ כשמבין השיחים יצאה להקת כלבי פרא. אחד מהם שאל את האיש "אולי ראית אריה עובר כאן?" "כן!" קרא האיש "הוא רץ לכיוון הגבעה ששם ואני בטוח שתוכלו להשיג אותו כי הוא נראה לי מאוד, מאוד עייף." "תודה!" קראו הכלבים ורצו בכוון הגבעה. "שמחתי לעזור" גיחך האיש לעצמו.



כשהכלבים הסתלקו האריה נעשה אמיץ יותר. הוא קפץ מאחורי העץ ותפס את האיש בכפות רגליו הגדולות.  
"מה אתה עושה?" קרא האיש.  
"זה הרי ברור" אמר האריה "אני רוצה לאכול אותך."  
"אבל כרגע הצלתי את חייך" זעק האיש.



philipmartin.com

"כן, ואני מעריך זאת מאוד" ענה האריה "אבל אני רעב מאוד ועייף מדי כדי לחפש אוכל במקום אחר, ואתה כאן קרוב."  
"אינך יכול לעשות זאת" התנגד האיש.  
"הו, אני יכול ואעשה" נהם האריה.  
באותו רגע עבר שם ארנב. הוא הביט על השניים המתווכחים ושאל  
"מה הבעיה שלכם?"





philomartin.com

האיש הסביר לארנב את המצב.  
הארנב חייך ואמר "אם רק תבטחו בי אדע לפתור את הבעיה. אבל לשם כך  
אני זקוק למקל מענף של עץ הלך-לעד. התוכל להביא לי אחד כזה?"  
האיש הלך ליער כדי להביא את המקל. אבל הוא עוד אף פעם קודם לא  
שמע על עץ הלך-לעד ולכן הביא מקל מעץ מופהאן.





philipmartin.com

"לא, לא, אדוני. זה לא מה שאמרת" אמר הארנב "התכוונתי לעץ הלך-לעד."  
ושוב הלך האיש לחפש את העץ שעליו דיבר הארנב. אך מאחר שלא ידע מה  
הוא, חזר עם מקל מעץ מוקאגאיו.



"אינך מקשיב, אדוני. אמרתי עץ הלך-לעד. אבל אם אינך מוצא אותו, אסתפק גם במקל מעץ לא-חזר" הסביר הארנב. שוב הלך האיש לחפש מקל מעץ שרצה הארנב. אך הוא לא שמע אף פעם על אחד מהעצים האלה. לכן הביא מקל מעץ מואנה.



philipmartin.com

הארנב נאנח "אריה, האיש הטיפש הזה לא מבין את הדבר הפשוט ביותר.  
אני מוכרח ללכת ולהראות לו איפה למצוא עץ הלך-לעד."  
"זה בסדר" ענה האריה "הייתי הולך אתכם אבל אני עייף מדי. לכו ותביאו  
את המקל הנחוץ."



philipmartin.com

והארנב הלך להראות לאיש איפה למצוא עץ הלך-לעד.  
והאריה חיכה, וחיכה, וחיכה. הוא חיכה אך השניים לא באו יותר.  
הם הלכו לעד!