

An ornate, hand-drawn decorative border in black ink, featuring intricate floral and scrollwork patterns. The border is rectangular with rounded corners and a central decorative element at the bottom. The background is a yellowed, aged paper.

חנות צעצועים

לפני

מאתיים שנה

1805



**"כנסו ילדים" אמר המוכר יום אחד
כשהוא פונה לקבוצת צעירים
העומדים לפני חלון חנותו.
"יש לי כאן צעצועים רבים, זולים מאוד.
בואו ואראה לכם."**



והנמר הזה הוא מעולף כמו כלב ביתי קטן, ועוד שועל שלא טורף אווזים. אז אפשר לחזור על מה שאמרו זקנים : פלאים לא נגמרים לעולם."

הנה גן חיות מפורסם, מלא חיות פרא רבות. הביטו על האריה הזה, עם לסתות פתוחות. הוא בודאי מפחיד, ולא הייתי רוצה לפול בין ציפורניו.



והנה טחנה שמסתובבת ללא רוח או מים.
אינני בטוח האם היא תוכל לטחון תבואה,
אבל אפשר הרי לנסות.

והביטו על החרב הזו, עם ידית נוצצת
ונדן. היא עשויה עץ ולא ניתן לפגוע בה
באיש. הלואי וכל החרבות היו כאלה, אז
היה פחות דם נשפך.



**ועוד יותר מוזר, שאיך שלא תרכבו עליו,
בצעדים קלים, ריצה או דהירה, אפילו
עשרה קילומטר לשעה, לא יזוז ממקומו.**

**סוס-נדנדה זה, כאן לידכם, עם אוקף
ומושכות של ממש. הוא ינוע, כמה מוזר,
בלי שתאיצו בו בשוט, וגם בלי שיניע
רגליים.**



תוכלו לבנות ארמון מלכים, בית כפרי קטן
או בנין משרדים גדול. וניתן לפרקם תוך
רגע ולבנות מחדש.

ובקופסה זו תמצאו לבנים לבניה. אין
צורך במלט, כי תוכלו לבנות מהם בתי
נהדרים, בלי שהדבר יעלה פרוטה.



לא תוכלו להכין בו סעודה מפוארת
לאנשים רבים, אך ניתן לאפות בו
לחמנייה קטנה ולבשל מרק לבובה.

וכאן מטבח של בובות. יש בו סירים,
מחבתות, קומקומים וקערות. גם סכינים,
מזלגות וכפות. הכל כדי לבשל ולאכול.