

טוקן טוניבה

פולין קומנור



טוניבה יכולה להיות מאושרת לו לא בעיה אחת שלה – אף אחד לא רצה לשחק אותה. וזאת כי פעם אחת היא רימתה כששיחקה עם טוקנים אחרים. הם זרקו זה לזה אגוז גדול, והיא טענה שתפסה אותו, כאשר למעשה הוא עבר מעל ראשה ונפל על עלה גדול.

הטוקן טוניבה הייתה ציפור צבעונית עם מקור גדול וצבעוני גם הוא, והיא חיה עם משפחה גדולה של ציפורים על עץ ענקי ביערות הגשם. היא וידידיה רק לעתים רחוקות יצאו מהיער, כי שם ארבו להן עיטים, בזים ועופות טרף אחרים. הן נשארו לרוב תחת כיפת הענפים של עצי היער.

היה זה מקום נהדר, והיו בו אפילו בריכות רחצה שנוצרו מהגשם הרב בשקעים שבאדמה. הענפים שמעליהן הגנו גם על קרפדות וצפרדעים, ושרכים רבים צמחו על הארץ וטפסו על העצים.

מצמרת העץ הגדול טוניבה יכולה להביט מעבר ליער ועד לנהר אמזונה, ולראות שם עצי גומי ודקלים וגם בקתות קטנות עשויות מכפות הדקלים. בקיץ ציפורי אולה וטמרון שרו במשך ימים ללא הפסקה.

מסתובבים בין הבקתות הקטנות למטה. היא תישאר שם ולא תחזור הביתה לעולם. לכן יום אחד היא עזבה את העץ הגדול וירדה לאדמה, מקום בו עוד לא הייתה אף פעם. היה שם לח ואפל. מרבה-רגליים ניסה לעקוץ אותה והיא נבהלה ועפה החוצה מבין העצים. קצת עייפה התיישבה על שרך גדול. מעליה הופיע פרפר סגול וירוק, והתיישב על המקור הגדול שלה. "האם אוכל לעזור לך?" שאל "את נראית אבודה קצת." "זה לא אני אבודה" ענתה "זה הם. הם לא יראו אותי לעולם. אחפש לי אחרים כדי לשחק אתם, רק כשאנוח קצת." "לשחק?" שאל הפרפר "מה זה לשחק? האם זה כמו לעוף?" "לא" אמרה טוניבה "גם אני מתעופפת, אבל זה משהו אחר." "או, סליחה" אמר הפרפר. "אבל אם אתה אינך בורח, מה אתה עושה כאן, מתעופף הנה והנה?"



משום מה חבריה ראו בזאת עבירה חמורה "רמאית, רמאית" קראו לה והיא ירדה בודדת ורחוקה מאחרים, עצובה מאוד. היא חשבה זמן רב ובסוף החליטה לעוף משם. אולי היא תוכל לשחק עם הילדים, אותם ראתה



"כן, לפעמים" נאנח
הפרפר "המקום תחת
עלי העץ, שם איפה
שאת חיה, הוא בטוח
ומוגן. לכן הציפורים
בונות קנים שלהן על
עצים. לפרפרים אין
מזל כזה."

"כנראה טעיתי כשהחלטתי לעזוב" אמרה טוניבה
"אחזור הביתה ואתנצל על הרמאות שלי. אולי אז
ישחקו אתי שוב."



"אני רודף בטיפשות אחרי בד כחול שבו האנשים
מנסים לפתות אותי" אמר הפרפר "הם יורידו לי את
הכנפיים ויעשו מהם קישוטים."
"אבל אז איך תוכל לעוף?" שאלה טוניבה.
"להם לא אכפת" ענה הפרפר.
"כך זה בעולם הרחב?" שאלה הטוקן.