

טוני והתול



כתב פ.ג. שטאהל
צייר ל. פרויליך
1870



הוא ילך ויספר לאבא על הריב עם מוקי.
לאבא אפשר לספר הכל והוא ינסה לפייס את
טוני. הוא לא כל כך רע כמו פונץ'.
אבל איפה אבא? טוני דוחף את הדלת וקורא
"אבא! הנה טוני!" אבל אבא אפילו לא
מסתובב.



טוני הקטן עצוב מאוד. היה לו ריב עם מוקי
החתול ועכשיו מוקי הלך והשאיר אותו לבד,
רק עם הבובה פונץ'. טוני היה רוצה שמישהו
ינחם אותו ופונץ' לא אומר מילה. איזה פונץ'
טיפש. אבל טוני כבר יודע מה לעשות.



טוני מאבד את סבלנותו. הוא זורק את פונץ' בכוח על הרצפה, פונץ' חסר תועלת. אבא שומע והסתובב ואז טוני מתחיל לבכות חזק כמה שרק יכול.
"מה קרה? שואל אבא.
"מוקי" ענה טוני ביללה.



טוני נכנס לחדר של אבא ומושך את פונץ' המסכן אחריו. אבל אבא עסוק כי הוא מחפש דבר מה בארון הגדול ולא חושב כלל שיש בעולם מישהו כזה כמו טוני.



"טוב, אבל ספר לי הכל" אומר אבא "מה
עשית למוקי המסכן כדי להרגיז אותו?"
"שום דבר" אומר טוני "ואל תגיד מוקי מסכן!
מוקי רע! מוקי רצה ללכת! טוני רצה לעצור
אותו! טוני אחז בזנבו של מוקי..."



עכשיו אבא מבין שהייתה לטוני בעיה חמורה
עם החתול. הוא עוזב את החיפוש אחרי
מסמכים שלו, פונה לטוני ושואל מה עשה
מוקי כדי להרגיז אותו.
"הוא עשה כך" אומר טוני "הוא אמר וושש!
פפשש! וושש! פפשש! הוא ירק עלי! הוא קילל
אותי!"



אבל ראו את השוקולד. הגליל גדול מדי. טוני
לא יוכל לאכול את כולו. ואבא חותך חתיכה
וזה מעסיק את תשומת לבו של טוני. הוא
שוכח את המריבה עם החתול. ההנאה היא
רבה



אבא מבין כבר הכל. זה באמת ריב רציני אבל
הוא ישתדל להשכין שלום בין טוני והחתול.
הוא מסביר לטוני, אבל זה לא משתכנע. אז
צריך לנסות דבר מה אחר. הוא מחפש
במגירה ומוצא גליל שוקולד.



אבא מבין שהמצב עדיין חמור, אבל הוא רוצה להמשיך בחיפוש המסמכים שלו. לכן נותן לטוני הקטן עוד חתיכת שוקולד ששמר ברזרבה למקרה שהראשונה לא תעזור. עכשיו טוני מרוצה לגמרי ומביט דרך החלון.



א. חתיכת שוקולד גדולה ממלא את פיו של טוני. זה נראה כאילו הלחי התנפחה, אך לטוני לא אכפת. הוא נהנה מאוד.
ב. השוקולד נמס מהר בפה של טוני ונראה שההנאה נמסה יחד אתו.
ג. השוקולד נמס כבר בפה. טוני שוב עצוב ומתחיל לחשוב על רע-לבו של מוקי החתול.



אבא מאבד כבר סבלנות.
"לאן נעלם הניר המתועב?"
"אינני יודע" עונה טוני, מופתע שאפילו ביחד
לא יכולים למצוא את הניר. אבא כבר מרוגז
מאוד.



אבא כל כך טרוד בחיפוש המסמך החסר
שטוני מחליט לעזור לו. הם בוודאי יצליחו
למצוא אותו בכוחות משותפים. טוני הוא עוזר
קטן מנוסה.



אבא לא רוצה לקבל את המתנה וטוני ניגש
לשולחן כדי למצוא חתיכת שוקולד טרייה
לאבא היקר (ואולי קצת לעצמו גם כן).

טוני חושב שהגיע זמן לעודד את אבא. הוא
עושה מאמץ גדול, מוציא מפיו את שארית
השוקולד שנשארה עוד שם ומציע אותה
לאבא.



אבא עולה על כיסא ומחפש את המסמך
בתאים העליונים של הארון. בינתיים טוני
מצא ניר כלשהו על הרצפה ומצייר עליו את
תמונתו של מוקי, כפי שזה נראה כאשר ירק
על טוני.



הפעם אבא מאוד שמח על השוקולד אבל הוא
עדיין חושב על הניר שלא מצליח למצוא. זה
כנראה איזה ניר חשוב מאוד.



אחרי שהצליח כל כך בציור טוני רוצה לצייר
את מוקי החתול מקבל מכות על הנבזות שלו.
הוא מרים עוד דף ניר מהרצפה ושואל את
אבא האם אפשר צייר עליו.
מי יכול היה לנחש? זה בדיוק המסמך שאבא
מחפש כל הזמן!



הציור כנראה מוצלח מאוד וטוני מראה אותו
לאבא בגאווה.



טוני רוצה שגם אמא תדע שהוא חכם מאוד.
אז אבא מביא אותו על כתפו לסלון. אמא
מאוד מרוצה מההצלחה של טוני.



וזה טוני שמצא אותו! כפרס אבא נותן לו את
כל גליל השוקולד, אבל בתנאי שזה יספיק
לטוני למספר ימים.



הם עכשיו שוב ידידים טובים וטוני משחק עם מוקי. כמה מצחיק נראה מוקי כשהוא עומד על שתי רגליו האחוריות!



על ברכיים של אמא יושב החתול מוקי. עכשיו אמא משכינה שלום בין שני היריבים. אבל מוסכם:

- א. טוני לא ימשוך למוקי בזנבו.
- ב. מוקי לא יקלל יותר ולא ירק על טוני.
- ג.



מוקי אוהב את המשחק וכשהם מתעייפים שם את אפו ללחי של טוני ומגרגר בשקט. הוא לא מקלל יותר וטוני אוהב אותו מאוד. הם כבר לא יריבו יותר אף פעם. בכל אופן לא עד מחר.