

# טים המרושע

(~1914)



הרי ראונטרי (1878 – 1950)

טים פשוט לא יכול היה להיות ילד טוב, ומיד התחיל לשחק עם הרוח ועם המטריה שאבא מסר לו. הוא סיבב אותה מאחוריו, וניסה לדמיין לאיזה כלי תעופה היא יכולה להפוך.



טים, הצעיר והפראי מבין בני משפחת הארנבות שנא למלא שליחויות ובכה מרות כאשר אמרו לו לצאת לקניות בבוקר חורפי, ברוח נושבת, בטוח שבדרך ארוכה העירה לא ימצא כל דבר היכול לשעשע אותו.

"שליחויות טיפשיות" אמר כשדפק את דלת הבית בצאתו, בלי לשים לב לדברי אמא, שקראה לו להתנהג יפה ולחזור בשלום הביתה.



אלא שמשב רוח הרים אותו יחד  
עם המטריה.  
"עזוב אותה!" שמע טים קריאות  
מלמטה. אך הוא דווקא נהנה  
קצת, עד שהתחיל לחשוש שעוד  
מעט יגיע עד הכוכבים. גם כפות  
שלו קפאו בקור, החליקו מידית  
המטריה והוא ראה את ספינת  
האוויר שלו מתרוממת, בזמן  
שהוא נפל למטה, למטה, עד  
שצלל עם "פלופס" גדול לתוך



טים לא פחד מעולם, אפילו  
כשכמעט טבע במים. הוא פשוט  
צף על פני המים בתקווה שבקרוב  
משהו או מישהו יציל אותו.  
"הנה המזל שלי" הוא גיחך לעצמו  
כשגזע עץ גדול עבר בקרבתו. תוך  
רגעים ספורים טים ישב כבר עליו,  
ויכול היה לייבש את בגדיו על  
הענפים.



בכל זאת הרטיבות גרמה לו  
להרגיש קצת צינה ולהתגעגע  
לפיסת אדמה יבשה.  
ובאמת, לא עבר זמן והספינה  
המאולתרת שלו הגיעה לאי  
בודד. הגיבור שלנו יכול היה  
לצאת ליבשת.  
תחילה הוא לא ידע מה לעשות  
עם עצמו. אך דמיונו פרח.  
"אשתעשע כאן איכשהו" החליט  
והתחיל לחפש משהו מעניין  
בסביבה.  
ואמנם מצא ביצים גדולות פזורות  
ותוך זמן קצר אסף ערמה שלמה  
שלהם.



הפינגווינים נכנעו די מהר,  
ומוכנים היו לכרות שלום בכל  
מחיר. אחד מהם הסכים  
אפילו לשאת את טים על גבו,  
על אוקף שטים הכין לעצמו  
מעצים הפזורים סביב.



זה הרגיז את הפינגווינים שלא  
ציפו למצוא ארנב מרושע כזה על  
האי שלהם. הם ניסו להתנפל  
עליו, אך היה זה מאבק חד צדדי.  
כל פינגווין שהתקרב לטים קיבל  
מכה חזקה. ובזמן שהם צעקו  
בזעם, טים התפוצץ מצחוק. אלא  
שבקרוב המשחק הזה עייף אותו.



אלא שטים לא מת. הוא  
התעורר מהעלפון יצא מהקבר  
שלו, ובדרך לא דרך הצליח  
לחזור הביתה למשפחתו. אבל  
זה כבר סיפור אחר.

כך הוא הגיע לנקודת תצפית  
שעל החוף, אך שם הפינגווין  
אבד כבר את סבלנותו וזרק אותו  
מהצוק חזרה לתוך הים. טים  
ניסה להציל את עצמו אך הגלים  
סחבו אותו, כשהפינגווינים  
צוחקים מהאויב שלהם הנתון  
בצרה.  
שום דבר לא עזר ולמחרת גופתו  
של טים נפלטה מהמים אל  
החוף.  
שם הוא היה מונח, עד  
שהפינגווינים ריחמו עליו, קברו  
את גופתו ואף העמידו מצבה  
יפה.

HERE LIES THE  
BODY OF  
WICKED TIM

הו-הו  
ואני  
ברחתי!  
טיט