

התן שרקד עם כוכבים

אגדת אינדיאנים של צפון אמריקה.

הרוח הגדולה נתנה לתן מתנות קסם.
הוא נעשה זריז וערמומי וגם קיבל
ארבעה חיים.

אלא שבמשך הזמן החליט התן שהוא
חכם יותר מכולם וגם ערמומי יותר
מכולם, ואין לו כל צורך בחסדי הרוח
הגדולה. אבל בעצם התן אינו ערמומי
ולא חכם הרבה חיות אחרות. תוכלו
לשפוט בעצמכם.

פעם בא רעיון מוזר לראשו של התן:
"הייתי רוצה לרקוד עם כוכב!"
החליט - ביצע. פעם עלה לשמיים
כוכב יפה והתן קרא לו:
"הי כוכב! רד קצת יותר נמוך! אני
רוצה לרקוד אתך!"
הכוכב שמע וירד נמוך. התן תפס בו
ברגליו והכוכב הרים אותו גבוה
לשמיים.
הכוכב טייל במרומים, פעם עלה
גבוה, פעם ירד נמוך. רגליו של התן
התעייפו, כאבו.
"שמע-נא כוכב!" אמר התן "כבר

רקדנו מספיק לדעתי. סלח לי, יש לי
עכשיו עיסוקים אחרים! תוריד אותי
על הארץ!"

"לא, תמתין קצת" ענה לו הכוכב
"אנחנו עוד גבוה והאדמה רחוקה.
חכה שאגיע להר. אז תוכל לרדת."
אבל התן הסתכל למטה, ראה עננים
שכיסו את הארץ והחליט שהוא כבר
קרוב מספיק.

"לא אוכל יותר" קרא "רגליי כואבות"
ועזב את הכוכב.

הרבה זמן נפל התן למטה. עשר
שנים שלמות. אך בסוף הוא עבר את

העננים ובמכה גדולה נפל על
האדמה.

הוא לא רק איבד את חייו אלא
השתטח מהמכה, ושכב שם פרוש
כמו עור יבש של אייל.
אבל סיפרתי לכם כבר על ארבעת
החיים שהתן קיבל מהרוח הגדולה.
עברו שנים אחדות והמראה הרגיל
חזר לתן. הוא קם על רגליו זקן יותר,
אך לא חכם יותר. לכן גם לא הפסיק
להתרברב:

"נו, ומי מלבדי יכול לרקוד עם כוכב,
לפול מהשמיים לארץ במשך עשר



השמימי.
ושוב עשה התן טעות איומה.
מהאדמה הוא לא יכל היה להעריך
כמה מהר עף הכוכב הגדול הזה
בשמיים. ועכשיו המעוף המהיר טלטל
את התן הנה והנה, הרגליים שלו

שנים, להשתטח כמו פיתה ולקום
לתחייה? אין כמוני! אני יכול הכל!"
לילה אחד ישב התן בפתח הוויגוום
שלו וראה - מעל ההר תלוי כוכב מוזר
כלשהו, גדול, בהיר ובעל זנב ארוך
ומבריק.

אמר התן:

"איזה כוכב מעניין. עם כזה הייתי
רוצה לרקוד! הי, כוכב עם הזנב
הארוך! חכה לי! רד קצת יותר נמוך
ונרקוד ביחד!"

הכוכב ירד, התן תפס אותו בכל
ארבעת רגליו והם עפו במרחב



נחלשו ועזבו את הכוכב אחת אחרי
שנייה. והתן נפל על הארץ ונשבר
לחתיכות קטנות.
אז מה? עם הזמן החתיכות שלו
התחילו להתקרב זו לזו והתן נעשה
בסוף שלם ובריא. רק שכל זה
מספרים מהר, אבל במציאות, עד
שהתן יכול היה לקם על רגליו, עברו
עשר שנים שלמות. וזה לא די, כי
התברר שרגל אחת שלו נשארה
תקועה על הכוכב והמשיכה לעוף יחד
אתו.
אמרה לו הרוח הגדולה:

אומרים שהתן ממתין עד היום
לפגישה עם הכוכב בעל הזנב הארוך.

"חבר תן! נתתי לך ארבעה חיים.
שניים כבר בזבזת לשווא. עכשיו
תיזהר!"
"שמעתי!" ילל התן "רק תחזירי לי את
הרגל הרביעית!"
"ידידי, זה תבקש מהכוכב שאצלו היא
נשארה" ענתה הרוח הגדולה "תהיה
סבלני, חכה עד שהכוכב הזה יחזור
אל ההר. אז, אולי, הוא יחזיר לך את
האבדה שלך."
"ומתי הוא יחזור?" שאל התן.
"הוא בא הנה פעם אחת במאה חיי
האדם" ענתה הרוח הגדולה.