

# מחפשים את סוזי.

סיפורה ברנרדינה קוק  
ציירה מרי-לויז סקול.



הארוחה כמעט כבר מוכנה, אך איפה סוזי?

בובי" אמרה אמא "לך ותמצא את סוזי, בבקשה."  
"איפה לחפש, אמא?" שאל בובי.  
"נסה בלול. אולי הלכה לאסוף ביצים."





בובי חיפש בלול. הוא ראה תרנגולות  
ומצא גם את הסל של סוזי.

אבל לא את סוזי.

אז הלך לחפש את סוזי בחדר הבובות.  
היו שם רק בובות,

וגם רותי סמרטוטי,  
וסוס-נדנדה,  
אבל לא סוזי.





"אולי היא במטע" חשב בובי "אסתכל שם".

אבל במטע היו רק תפוחים, ונדנדה ועץ תפוחים זקן.  
"ואולי סוזי נמצאת ברפת" חשב בובי.



אבל ברפת היו רק פרות.  
לא היה שם כל סימן של סוּזי.



בובי ראה סולם המוביל למתבן חציר.  
הוא עלה על הסולם.



בבית הארוחה הייתה כבר מוכנה. אבל  
סוזי ובובי נעלמו.

"אנני, אולי תמצאי את סוזי ואת בובי,  
בבקשה" אמרה אמא.  
"איפה לחפש, אמא?"

"תסתכלי בחדר הבובות.  
ואמרי להם לחזור מהר.  
הארוחה מוכנה."

אנני הסתכלה בחדר הבובות.  
בחדר היו בובות וסוס נדנדה.

אבל לא סוזי, ולא בובי.

אנני הסתכלה במטע. לא סוזי. לא בובי.







הארוחה התחילה להתקרר.  
"איפה הילדים?" חשבה אמה

"אלך לחפש אותם בעצמי."



ואז אנני הסתכלה ברפת.

היא ראתה סולם  
ועלתה עליו למתבן.

הם גם לא היו גם במטע.

אז אמא נכנסה לרפת.  
ומה ראתה שם?



תחילה הסתכלה בלול. אין ילדים.  
אז הסתכלה בחדר הבובות. אין ילדים.



פרות.






אמא קראה

**"ילדים!"**

ומה היא שמעה?





ואז ראתה את הסולם.  
נחשו מה עשתה?

נכון.  
היא עלתה בסולם.

כלום.

ושם ראתה את סוזי ואת אנני ואת בובי, ו...  
**חמישה חתלתולים קטנים.**

ומה עשתה אמא?



היא התיישבה על החציר כדי לשחק עם החתלתולים,

ושכחה לגמרי על ארוחת הערב!

