

סוס העץ

היה פעם ילד שקיבל סוס עץ מסבא שלו. סוס העץ היה גדול, והילד יכול היה להתיישב עליו. "אם אני יכול להתיישב על הסוס העץ שלי, הרי אוכל גם לרכב עליו כהלכה" חשב הילד. הוא עלה על הסוס וקרא "קדימה, קדימה דהור!" אלא שהסוס עמד במקום ולא זז אפילו צעד אחד. הילד התרגז מאוד ואמר "אם לא תרצה ללכת, אקרא לשוט שירביץ לך בישבן!" אבל סוס העץ עמד ולא זז ולו צעד אחד. ואז קרא הילד "שוט! תן לסוס העץ שלי מכה טובה בישבן!" אלא שהשוט חשב "לא יפה! הרי זה סוס עץ והוא לא יכול לרוץ" ונשאר תלוי על הקיר. הילד שהתרגז עוד יותר ואיים "שוט! אם

לא תרביץ לסוס העץ שלי בישבן, אקרא למספריים שיחתכו אותך לחתיכות." ומאחר שהשוט לא ירד מהקיר הילד קרא "מספריים! מספריים! חתכו את השוט לחתיכות!" אלא שהמספריים חשבו "לא נעשה זאת. חבל על השוט שלא יוכל יותר לעשות כלום." הילד המשיך לאיים "מספריים, אם לא תחתכו אתם את השוט, אקרא לפטיש שישבור אתכם!" ומאחר שהמספריים לא רצו לחתוך את השוט הילד קרא "פטיש! פטיש! הכה במספריים ושבור אותם!" הפטיש חשב "לא אשבור את המספריים. הרי אם יהיו שבורים הם לא יועילו יותר לאף אחת." הילד זעם וקרא לפטיש "אם לא תשבור את המספריים, אקרא לאש, שתשרוף לך

והמספריים נבהלו ורצו לחתוך את השוט.
והשוט נבהל ורצה להרביץ לסוס העץ.
וסוס העץ? הוא פחד שהשוט ירביץ לו
ומה עשה? התחיל לרוץ. רץ מהר כמה
שרק יכול לרוץ סוס עץ ובסוף אפילו
התרומם באוויר ועבר אל העננים.
אחרי שהילד רכב זמן מה על סוס העץ
שלו הוא חזר הביתה, הוביל את הסוס
לאורווה ואמר לו "ראית? אתה יכול לרוץ
טוב יותר מאשר כל הסוסים בעולם!" ושם
לו חבילה גדולה של חציר בשוקת.
ומה אתם חושבים, האם סוס העץ אכל
את החציר?

את הידית!"
ומאחר שהפטיש לא נגע במספריים קרא
הילד "אש! אש! בואי ושרפי את ידית
הפטיש!"
רק שהאש חשבה "אם אשרוף את ידית
הפטיש, הוא לא יוכל יותר להכות." ולא
עשתה כלום.
ברוב כעס קרא הילד "אם לא תשרפי את
ידית הפטיש, אקרא למים, שיכבו אותך!"
וכשהאש לא שרפה את הידית הוא קרא
"מים! מים! כבו את האש!"
אבל המים חשבו "לא, לא נעשה זאת.
בלי אש יהיה קר בבית."
ואז הילד המרוגז הלך והביא בעצמו דלי
מים כדי לכבות את האש.
והאש נבהלה, ורצתה לשרוף את ידית
הפטיש.
והפטיש נבהל שישרפו לו את הידית,
והתכונן לשבור את המספריים.