

הסולם





מאת קמביז קאקאוונד

איור – נאזלי טאהווילי






**היה פעם עולם גדול מאוד מלא כוכבים
וכוכבי לכת ובו היה כוכב לכת אחד
מלא יערות ירוקים. כוכב לכת זה סובב
סביב שמש יפה וחמה. אנשים רבים
וחיות רבות חיו על הכוכב הזה.
וביניהם חי גם איש אחד עשוי מעץ.
איש זה חיכה שנים רבות כדי להפוך
לאדם של ממש, כמו פינוקיו שבסיפור.**




תושבי הכוכב הביטו על הירח ושאלו
"מה הוא הכדור הזה שזוהר בשמיים?
הוא בוודאי יקר ובעל ערך רב."

וסביב לכוכב לכת הזה, המיוער
בצפיפות, סבב גם ירח.



והם הושיטו ידיים וניסו להגיע אליו,
אבל הירח היה רחוק מדי. גם
כשטיפסו על ההר הגבוה ביותר
שהיה על הכוכב, לא יכלו לגעת
בירח.



**פעם איש חכם אחד שחי על
הכוכב אמר "אם נבנה סולם
גבוה נוכל לטפס עליו, לתפוס
את הכדור הזהר הזה בידיים
ולהוריד אותו לאדמה."
כל תושבי הכוכב מחאו כף
לאיש החכם הזה.**

הם התחילו לכרות עצים. שמו את שלבי הסולם זה ליד זה על הארץ וחיברו אותם לשני מוטות ארוכים של הסולם. עד שגמרו את הסולם כרתו את מחצית העצים שהיו על כוכב הלכת שלהם. אך כוכב הלכת שלהם היה עגול כמו כל כוכבי הלכת האחרים, והסולם שלהם נעשה עגול והסתובב יחד עם הכוכב שלהם.



**בסולם עגול הם לא יכלו, כמובן,
להגיע עד הירח.**

**תושבי כוכב הלכת
המיוער, שכבר אבד
עצים רבים, החליטו
לבנות סולם אחר. הם
הורידו את השלבים
מהסולם העגול ותקעו
באדמה שני מוטות
ארוכים וחזקים. ואז
חיברו את השלבים
אל מוטות הסולם
החדש זה מעל זה.**



הסולם החדש היה
גבוה, אך לא גבוה
מספיק כדי להגיע
לירח. הם נאלצו לכרות
יותר ויותר עצים.


תושבי הכוכב כרתו את כל העצים שעל כוכב
הלכת שלהם והמשיכו לבנות סולם שנמשך ישר
לשמייים. רק שלבים אחדים חסרו עוד לסולם כדי
להגיע לירח. הם היו זקוקים רק עוד קצת עצים
כדי לשים את השלבים האחרונים.
הם חיפשו עכשיו בכל פינות של הכוכב שלהם,
אך לא יכלו למצוא אפילו עץ אחד.





הם התאספו סביב סולם הגבוה הזה ולא ידעו
איך לגמור לבנות אותו. כולם אמרו "אילו היה
לנו עוד עץ אחד, היינו יכולים להוריד את הכדור
הזוהר."

באותו רגע איש העץ שעמד לידם אמר "לשם מה
להוריד את הכדור הזוהר? אתם טיפשים מאוד,
אנשים מבשר, כרתתם את כל העצים על כוכב
הלכת שלכם. כוכב הלכת שלכם הוא עכשיו כוכב
מת."



**כשאיש העץ שמע את האנשים
הרעים, התחיל לברוח בבהלה. אך
הם תפסו אותו מהר מאוד, קרעו את
ידיו ואת רגליו ובנו את השלבים של
הסולם.**

**כשהאנשים שמעו אותו אמרו "אה,
שכחנו לגמרי את איש העץ. נוכל
לחתוך את ידיו ורגליו ולבנות את
השלבים האחרונים של הסולם שלנו."**

אם פעם תעבור חללית
מעל כוכב הלכת הזה,
צוות החללית יראה כוכב
עקר, ריק מכל יצור חי,
צמחיה או עצים. במקום
זאת יראו סולם גבוה
מאוד שמגיע עד הירח.
השלבים כשהאנשים
שמעו אותו אמרו "אה,
שכחנו לגמרי את איש
העץ. נוכל לחתוך את ידיו
ורגליו ולבנות את
השלבים האחרונים של
הסולם שלנו."
האחרונים של הסולם
עשויים מזרועות ורגליים
של איש העץ, שרצה
להיות פעם אדם של
ממש.

