

## איזה עכביש נבזה.

לפלנד

בזז.. בזז.. בזז.. שימעו את להקות היתושים!  
בלפלנד, כאשר השמש יוקדת חזק במשך כל  
היום וכל הלילה ילדים סובלים מעקיצות. וזה  
הכל בגלל עכביש!  
בימים עברו לא היו יתושים בלפלנד. אבל  
באזורים הנעימים בדרום יתושים חיו וזמזמו  
ומצצו דם החיות והאנשים.  
יום אחד החליטו היתושים לבקר בלפלנד,  
שעליה שמעו כל כך הרבה. עכביש אחד  
שסבב בלפלנד סיפר להם שזו ארץ נהדרת.  
איך שרות שם קוקיות, איך מבשילות  
אוכמניות ואיך פורחים פרחים! כן, באמת!  
ולאיילים עורות כל כך עסיסיים, ויש גם הרבה  
כלבים וחתולים וחיות אחרות בהן ניתן  
להסתתר. וילדי לפלנד ישנים בחוץ בלי  
להתכסות בשמיכות!!  
ויש שם גם ביצות נחמדות בהן ניתן להטיל

ביצים, והשמש זורחת כל היום וכל הלילה כך  
שהיתושים תמיד יכולים למצוא מזון.  
אבל הוא לא סיפר להם על הימים בהם שמש  
לא זורחת והלילות הארוכים והקרים. הוא גם  
לא אמר להם "אני טווה בין האבנים קורים כל  
כך דקיקים שהיתושים לא רואים אותם."  
אכן, היתושים מהדרום רצו מאוד להיות  
בלפלנד. אבל אמא של היתושים אמרה  
"קודם נשלח לשם כמה סיירים, שיבדקו את  
האזור."  
יצאו לדרך שישה סיירים. אחד התישב על גבו  
של אייל וזה מחץ אותו בזנבו. שני נפל לדלי  
חלב וטבע. השלישי נחנק מעשן היוצא  
מאוהל. את הרביעי הרגה אישה לפית זקנה,  
כשניסה לעקוץ אותה. רק שניים חזרו לאזור  
הדרומי הנעים.  
השניים האלה סיפרו שיש בלפלנד גם  
מקומות נעימים, ולכן אמא היתושים אמרה  
"נשלח תחילה יתושים גדולים. היתר ישאר  
כאן."  
אבל שני הסיירים אמרו שעדיף יהיה שכל

היתושים ביחד יעופו צפונה. לכן הם התאספו  
לנחיל גדול ועפו צפונה כולם יחד.  
כן! הם כאן היום, מתעופפים בלהקות גדולות,  
וכשהשמש צורבת בקיץ הם עוקצים ונושכים  
ומוצצים דם.

אבל העכביש פורס את קוריו בין האבנים  
והיתושים, שלא רואים את הקורים, נתפסים  
בהם ולעכביש יש אוכל בשפע!