

ארץ הנשומות

אינדיאנים בקנדה

רחוק מכאן, בצפון אמריקה המושלגת, שם בין האינדיאנים האדומים, חיה נערה יפהפה, יפה מכל יתר בניו השבט. עיריים רבים רצוי להתחנן אליה, אך היא חשבה רק על אחד, צ'יף נעה שמצא חן בעיניה לפני שנים אחדות.

הם אמורים היו להתחנן. הוכנו חגיגות נחרחות והם קוו לחיים ארוכים בלבד, אך יום לפני החתונה הצעריה חלה, ונפטרה כאשר חברי רבים בוכים אחריה.

הצעיר המיועד לה התאבל מאד וחשב עליה ימים ולילות. הוא שם הצד את קשתו ולא יצא יותר לא לקרבות ולא לציד, אלא ישב במקום בו נקברה מזריחת השמש ועד שקיעתה וחשב על האושר רב הטמון שם. אחרי ימי חוסר רבים נדמה היה שרעיוון כלשהו מאיר לו. הוא שמע מאנשי זקנים, זקנים נוספים של השבט, שקיים שביל המוביל

לאرض הנשומות, ואם מחפשים טוב, אפשר למצוא אותו.

לכן בוקר אחד הוא קם מוקדם, שם קצת אוכל בתרמיל הצד שלו ולבש עור נוסף על כתפיו, כי לא ידע כמה זמן תארך הדרך. הוא ידע רק דבר אחד – אם קיים שביל צהה, הרי שהוא ימצא אותו. תחילתו הוא לא ידע לאיזה כוון ללכט, אך אחר כך נזכר כי הזקנים סייפו שארץ הנשומות נמצאת בדרום ולכן התחיל ללית דרומה.

זמן רב הסביבה נראית לו כפי שהיאיתה גם בבית שלו. היערות, הגבעות והנהרות נראו כמו אלה שבביתו. ההבדל היחיד היה שבתחלת דרכו השלג מונח היה על הכל בשכבות עבות, וככל שהתקדם השלג פחת ופחת, עד שנעלם כמעט.

בஹмир העצים התחלו לבלב, פרחים הופיעו תחת רגליו, במקומות עננים כבדים ראה שמיים בהרים ובכל מקום נשמעה שירת הציפורים. אז ידע שהלך לכוון הנכוון. המחשבה על כך שבקרוב יראה את אהובתו

ואז הוא סב אחרה והצ'יף הצער, קל כמו אויר, בקושי נוגע באדמה ועף קדימה כשהריחות נעשים מתוקים יותר, הפרחים יפים יותר והחיות מלטפות אותו, במקום לבrhoch ממנה. הצלופורים סובבו מעליו והדגים הוציאו את ראשיהם מהמים כאשר עבר לידם. שם עץ או סלע לא חסם את דרכו. הוא עבר לידם בלי להרגיש בהם כי אמנים לא היו אלה סלעים או עצים אלא רק הנפשות שלהם, כי זו הייתה ארץ הצללים.

וכך הוא הלך כאילו כנפיים היו לרגליו, עד שהגיע לחוף אף גדול שאו נהדר מונח היה במרכזו. על החוף מצא סירת קנו עשויה אבן נוצצת ובה זוג משוטים נוצצים.

הצער קפץ לקנו והתחל לחתור אבל אז הרגish בקנו שאריו ובו הנערה שלמענה עשה את הדרך הארוכה.

הם לא יכולו לגעת זה לזה כי גלים גבוהים הפרידו ביניהם. הגלים כאילו איימו להטביע אותם, אך לא עשו זאת. הצער והנערה פחדו מאוד כי ראו בעומק המים עצמות של אלה

הוסיף לו מרץ והוא הלך מהר וברgel קלה. הדרך הובילה ביער חשוך, אחר קר על צוקים גבוהים ושם למעלה ראה ויגום, אוהל אינדיינים.

אדם זקן לבוש עורות, עם מקל ארוך ביד, עמד בפתח, וכשהצעיר התקרכב ורצה לספר לאן ברצונו להגיע אמר "אני ממתין לך. ידוע לי מאיין אתה. רק לפני זמן קצר זו שהנרי מחפש הייתה כאן. תנוח כאן, כי גם היא נחנה כאן ואחר קר ענה לך על מה שתשאל ואסביר לך עליך לרכת".

הצ'יף הצער נכנס לאוהל כאשר שמע את המילים האלה אך לא הצליח לנוח ממש וקם מוקדם בבוקר. הזקן קם יחד איתו והם עמדו בפתח האוהל. "ראה" אמר האיש "ראה את המים הרחוקים ואת השדות שמאחוריהם. זו היא ארץ הנשומות. אך איש לא יכול להכנס אליה אלא אם ישאיר כאן את גופו. על כן השAIR כאן את גופך, את הקשת עם החצים, את הכלב ואת העור שלך. אני שומר אותם בשビル".

תעוזב כתעת. היא תישאר יפה וצעירה כפי
שהייתה כאשר קראתי לה מארץ השלגים".

שמתו קודם ובגלים עצם ראו נשים וגברים
שנלחמים עם הזרם, אך רק מעתים ניצלים.
רק הילדים לא פחדו והגיעו לחוף בשלום.
הנעירה והצ'יף הצעיר פחדו מאד כאשר ראו
את המראות האiomים, אך להם לא קרה כלום
כי חייהם היו ללא חטא ואדון החיים אמר
ששום דבר לא צריך לקרות להם.
כרם הגיעו בשלום לחופי אי האוושר ועברו
בشدות מלאי פרחים, ליד פלאי מים צחכים. הם
לא הרגיסו רעב, לא צמא, לא קור או חום.
האוויר הzin אותם, המשמש חיממה אותם והם
שכחו את המתים כי לא ראו קברים. מחשבות
של הצ'יף הצעיר לא עסקו בלחיימה או בצד
של חיים.

הם רצו לילכת כר לעד, אך בלחש הרוח שמעו
את קולו של אדון החיים שאמר "חזר מאין
שבתת, כי עבודה רבה מצפה לך, ואנשיך
זקוקים לך. שנים רבות תנהייג אותם. השליך
שלוי ממתין לך בשער. שם תיקח שוב את
גוף והוא ידריך אותך. תקשיב לו ותהייה
סבלני. כשיגיע הזמן תחזור לזה, שאותה