

## הסנאי והאגוזים

• מרייל

את כל המלאי. הסנאי התרגز מאד.  
"חכה! חכה!" אמר "שמעתי איך אתה  
מגהק וכך מצא אותך ותחזיר לי את כל  
האגוזים שלי.". והוא יצא לדרך, לחפש את  
הגנב.

כשהלך בדרכו ראה פתאום חתול קטן.  
"אולי גנבת את האגוזים שלי?" שאל  
הסנאי.

"אני שותה חלב ואוכל עכברים. אין לי  
עניין באגוזים" ענה החתול.

"תוכל אולי לגהק?" שאל הסנאי. "אם  
אתה רוצה בכך" ענה החתול וגייה. זה  
נשמע כרך..

"לא, אתה לא גנבת את האגוזים שלי"  
אמר הסנאי, והמשיך בדרכו.

בעיר פגש הסנאי בשועל. "אולי אתה  
גנבת את האגוזים שלי הלילה?" שאל  
הסנאי.

"בוודאי" צחק השועל "עשיתי מהם עוגת

הייה פעם סנאי שבmarsh כל הסטיו אסף  
אגוזים כדי שייה לו מה לאכול בחורף.  
הוא גר בעץ אלון גבוה ولكن הטמין את  
האגוזים באדמה, קרוב לשורשי האלון  
שלו. כך הוא לא יצטרך לרוץ למרחוקים,  
כאשר יתעורר בחורף יהיה רעב. הסנאי  
יהי מרוצה מאוד ממלאי המזון שלו וציפיה  
לחורף.

אר לא הכל היה כשרה. בלילה אחד  
הסנאי התעורר כי שמע רעש מוזר. הוא  
שמע משהו כמו גיהוק שקט. זה נשמע  
כרכ..

"הנה מישחו נתקף בגיהוק" חשב הסנאי  
והמשיך לישון. אלא שבבוקר מצא  
שמישחו הסיר אדמה מהאגוזים וגנב לו

אגוזים."

הסנאי לא ידע האם השועל צוחק ממנו או אומראמת ואמר "תוכל אולי לגהה?"  
"МОוטב שלא עשה זאת!" אמר השועל  
"הגיהוק שלי כה חזק שתתעלף במקום"  
והלך הלאה.

דבריו נראו חשודים לסנאי, והוא עקב אחרי השועל בהסתור, עד שזה גיהק. זה  
נשמע קר..

"לא, זה לא אתה גנבת את האגוזים שלי"  
חשב הסנאי והלך הלאה.

על הדרך מונחת הייתה קופסת קרטון.  
"אולי אתה גנבת את האגוזים שלי הלילה?"  
שאל הסנאי.

אבל הקופסה הטיפה לא הבינה כלל מה  
הוא רוצה ממנו. היא לא ענתה כלום  
והדבר נעשה לסנאי חשוד.

"אולי תוכל לגהה?" שאל. ובדיווק אז בא  
משב רוח ודף במכסה של הקופסה. זה

נשמע קר

"לא, את לא גנבת את האגוזים שלי" אמר  
הסנאי והלך הלאה.

בדרכ פגש עגלת תינוקות. "אולי אתה  
גנבת את האגוזים שלי הלילה?" שאל.  
אבל העגלה המשיכה לנוע בלי לענות  
והסנאי התחיל לחשוד בה, וקרא אחרת  
שוב "אולי אתה גנבת את האגוזים שלי  
הלילה?"

אלא שבאותורגע התינוק שבעגלה  
התחל לבכות. זה נשמע קר..

"לא, את לא גנבת את האגוזים שלי" אמר  
הסנאי והמשיך ללכת.

וכך המשיך הסנאי לשאול על האגוזים  
שלו את כל אחד שפגש, עד ראה יلد  
שרכב על אופניים ולווע משחו.

"אולי אתה גנבת את האגוזים שלי?" הוא  
שאל את הילד.

"מה פטאות?" ענה הילד "אני שונא

טוב על האגוזים שלר!" והתחל לנוסע משם.

מה יכול היה לעשות הסנא? ובכל זאת לא יותר. הוא קופץ על סבל האופניים מאחור. הילד לא הרגיש שאחורי יושב סנא מרגוז. וכאשר הוא העמיד את האופניים בסככה, הסנא ירד, נשר וניקב את שני הצמיגים של האופניים. כשהילד רצה שוב לנוסע, שני הצמיגים היו שטוחים לגמרי. לשוא ניסה הילד לנפח אותם, האויר בריח מיד.

"מי ניקב לי את הצמיגים" צעק הילד "איזה חוצפה! כשרק אtraposo אותו.." ואז יצא הסנא מהמחבוא וצחק "היית צריך להשיגך יותר טוב על האופניים שלר!" הילד ניסה להרביץ לסנא במטאטא, אך זה קופץ על אצתבת הכלים, וכשגם שם ניסה הילד להשיג אותו, כל הכלים נפלו על הארץ ברעש גדול.

אגוזים." אך הסנא ראה שפיו של הילד מלא אגוזים. והוא עוד גיחר כshediber. "از אולי תוכל לגהק?" שאל הסנא. "כמובן, ענה הילד וצփ בצפפת האופניים של.

"לא, אתה לא גנבת את האגוזים שלי" אמר הסנא ורצה להמשיך בדרכו, אלא שהילד, כשלהשוב על האופניים, גיהק פתאום. זה נשמע קר.. זה היה בדיקאותו הצליל שהסנא שמע בלילה, כאשר גנבו את האגוזים!

"אתה הגנב!" צעק הסנא. הילד נענע בראשו "כן, ראיתי אותך בمشקפת שלי כשטמנת את האגוזים, ואזלקחתי אותם בלילה."

הסנא התחל להתחנן "אנא, החזר לי את האגוזים שלי. אחרת לא יהיה לי מה לאכול בחורף". אבל הילד צחק "היית צריך להשיגך יותר

סבא של הילד שמע את המהומה ובא בצעקות "מה קורה כאן?" "הסנא*י*  
המרושע!" בכה הילד "הוא ניקב לי את  
הצמיגים!"

ואז ירד הסנא*י* מהאצתבה ו אמר "ומי גנב  
לי את האגוזים?"

סבא של הילד שמע את הסיפור ו אמר  
לנכדו "את האגוזים אתה חייב לקנות  
בכיס כיס שלך, אבל אני אעזר לך לתקן  
את הצמיגים".

וכך קיבל הסנא*י* את האגוזים שלו בחזרה.  
אבל בשנה הבאה, כשהאטמין את מלאי  
האגוזים שלו, השגיח היטב שמיישרו לא  
יעקב אחריו.