

"קניתי מטילה חדשה" המשיך
לקשקש הדוד זוי "אצל ויטיה בולוב.
אצלו כל התרנגולות מטילות."



כשגמרתי עם הרובה הלכתי לראות את
המטילה החדשה.

התרנגולת הסגולה

י. קובל

בראשית האביב ביקרתי אצל הדוד זוי
בכפר.
ישבתי על כיסא שהוצאתי מהבית
וניקיתי את רובה הציד שלי.
דוד זוי ישב לידי על ארגז ועישן סיגריה
מגולגלת בעיתון.
"זו הבעיה" היה אומר "התרנגולות שלי
לא מטילות."
"לא מטילות ביצים?"
"ביצה בשבוע - האם זו הטלה?"
הסתכלתי על השמיים דרך קנה
הרובה. לכל אורך הקנה נראו הסלילים
זורחים עד הקצה, ורחוק, בסוף
הסלילים, בקצה הקנה נראה עיגול קטן
של שמיים כחולים.

עושה, הנבזית?"
ואני מיד ניחשתי מה קורה. המגפיים שלי היו עטופים בבוץ האביב. בבוקר הייתי באורווה, ושם דרכתי בשיבולת שועל שנשפכה על הרצפה. אחר כך מרחתי גזע עץ התפוח בסיד והמגפיים הלבינו. כל מגף הפך עכשיו לעוגת חמר עם שיבולת שועל וסיד. המגפיים שלי מצאו חן כל כך בעיניה של התרנגולת, שכשחזרתי הביתה היא הלכה אחריי. על המרפסת הורדתי את המגפיים והשארתי לה אותם לנקירה. דרך החלון הסתכלתי וראיתי איך היא מורידה מהמגף כל שיבולת השועל וכל הסיד. הסיד נחוץ לה כדי לחזק את קליפת הביצים. אחרי שניקרה את המגפיים הלכה התרנגולת לקופסת שלשולים שהכנתי

שלוש תרנגולות הסתובבו בחצר של זוי. שתיים מהן מנומרות והשלישית בצבע סגול מוזר. אבל היא התנהגה באופן רגיל, דיברה "קו-קו-קו" ונקרה בתפוח האדמה המחוץ שעל האדמה. "איזה זן זה?" שאלתי.
"היא לבנה" ענה דוד זוי "אלא שתרנגולות לבנות כאן בכל החצרות, אז צבעתי אותה קצת, כדי שלא לאבד אותה.
"שים לב, היא עוד תטיל לך ביצים סגולות."
ופתאום התרנגולת ניגשה אלי ו"קלוק!" נקרה במגפיים שלי.
"לכי לכל הרוחות" קראתי והנפתי את רגלי.
התרנגולת נרתעה אבל אחר כך חזרה ושוב "קלוק!" במגף.
"צ'יפ-צ'יפ" אמר הדוד זוי "מה את

לדיג.
לזה כבר לא הסכמתי. יצאתי למרפסת
ותפסתי מקל.
היא הניפה את כנפיה בפחד, עפה
והתיישרה על הלבנה.
למחרת חזרתי מציד וראיתי את
התרנגולת הסגולה בדרך.
היא הכירה אותי מרחוק ורצה כדי
לנקר לי במגפיים. וכל הימים שהדרך
הייתה בוצית, התרנגולת באה לקראתי
וליוותה אותי. אך האביב נגמר והבוץ
בדרך התייבש. הלכתי מהיער ושוב
ראיתי את התרנגולת הסגולה בדרך.
אלא שהפעם היא אפילו לא הסתכלה
עלי והלכה לה הלאה.
"מה קרה?" השתוממת.
הסתכלתי על המגפיים שלי וראיתי -
אין מגפיים. אני הולך בעשב יחף.
הרי כבר קיץ!