

מחבואים

כתב נ. נוסוב
ציירה י. סימנובה

הכל בגלל קערת הסוכר.
אמא יצאה לעבודה ועלינו אסרה לצאת בגלל קערת
הסוכר ש"איכשהו" נשברה.
רוני בא אלינו ואמר:
- בואו ונשחק במשהו.
- נשחק מחבואים - אמרתי.
- אא.. כאן אין איפה להתחבא! - אמר רוני.
- למה אין? אני אתחבא ולא תמצאו אותי. צריך
רק קצת כושר המצאה.
- טוב, תתחבא. אמצא אותך חד-שתיים.
רוני יצא לפרוזדור והתחיל לספור עד עשרים
וחמש. יוסי התחבא בחדר, ואני נכנסתי למחסן. על
הרצפה מונח היה שטיח ישן. נשכבתי עליו
והתגלגלתי בו.

רוני גמר לספור עד עשרים וחמש והלך לחפש. את
יוסי הוא מצא מיד תחת המיטה, והתחיל לחפש
אותי. חיפש בחדר ובמטבח. אחר כך נכנס למחסן,
הסתכל סביב ואמר:
- קצת כלים שבורים, שולחן בלי רגל ושטיח ישן.
אין כאן אף אחד!
אחר כך חזר לחדר ושאל
- איפה הוא? לא ראית אותו, יוסי?
- אולי יושב בארון? - אומר יוסי - בוא, נפתח את
הארון.. אין!
- אולי הוא נכנס למזנון?.. אין!.. לאן הוא הלך?
- אני יודע! - קרא יוסי - הוא בארגז כסתות!
- נכון! איך לא חשבנו קודם. לא יתכן אחרת. אין
מקום!
הם רצו לארגז כסתות וניסו לפתוח את המכסה,
אבל הוא לא נפתח.
- נעול - אומר רוני.
- ואולי הוא מחזיק מבפנים?
הם התחילו לדפוק על הארגז.
- צא משם!

- הם רצו למטבח והתחילו לחטט עם מוט
 הגחלים תחת התנור:
 - צא משם! עכשיו תפסנו אתך!
 ואני מתאפק בקושי שלא לצחוק.

- חכה - אומר יוסי - נדמה לי שאני מרגיש משהו.
 - אז תמשוך!
 - תכף, רק אתפוס בו... הנה. נו, הבט מה זה...
 פווי! זוג נעליים ישנות! אז איפה הוא יכול להיות?
 - אינני יודע. מספיק. אני יותר לא משחק. תצא!
 - קרא רוני - משחק נגמר! לא תצא, אז שב לך
 שם!
 הם חזרו לחדר.

- ואולי הוא בשידה? מסתתר במגירה? - שואל
 יוסי. נשמעה חריקה.
 - מה אתך! מה אתה מחפש בשידה! איך הוא
 יסתתר במגירה? התרגז רוני וחזר לפרוזדור.
 - למה שלא יסתתר? צריך לבדוק - ענה יוסי.
 השידה חרקה וחרקה ואז הוא צעק:
 - רוני! בוא הנה!
 - מצאת?



- בוא ונהפוך את הארגז - אומר רוני - תפוס
 מצד שני. י..ח..ד..!
 בום! הארגז התהפך עד שכל הרצפה רעדה.
 - לא! כנראה הוא לא שם - אומר רוני - לא יתכן
 שיושב עם רגליים למעלה.
 - אז אולי הוא במטבח תחת התנור - עונה יוסי.

- אתה יכול להפסיק רא-טא-טא. אני יותר לא משחק. זה כבר לא משחק רק ריב! נכנסנו לחדר. וי לנו! הכל מפוזר. ארונות פתוחים, מגירות נשלפו מהשידה, לבנים על הרצפה, ארגז הכסתות עם התחתית למעלה! היינו צריכים לסדר את הכל במשך כל היום.



- לא, אבל אינני יכול לצאת!
- מאין?
- מהשידה. אני יושב בשידה.
- למה נכנסת לשידה?
- רציתי לבדוק האם הוא מסתתר במגירה או לא, והמגירה זזה ואני לא יכול לצאת!
עכשיו כבר לא יכולתי להתאפק ופרצתי בצחוק גדול. רוני שמע ורץ לחפש אותי.
- תוציא אותי קודם - ילל יוסי.
- אל תצעק! אני חייב לראות איפה הוא צוחק.
- תוציא אותי. אני מפחד כאן בפנים!
רוני הוציא את המגירה ועזר ליוסי לצאת. אחר כך רץ למחסן. הוא נתקל בשטיח המגולגל ונפל.
- ועוד את השטיח איזשהו הטיפש זרק - הוא קרא ונתן בעיטה לשטיח.
ואני קפצתי! יצאתי מהשטיח.
- מה אתה מקלל?
והוא ראה אותי ושם:
- אהא! מצאתי אתך - ורץ לפרוזדור - ניצחתי!
מצאתי! רא-טא-טא-טא!