

# העץ הריק



דמי



לפני שנים רבות חי בסין יلد בשם פינג. הוא אהב מאוד פרחים וידע לטפל בהם. כל דבר שנטע פרח נהדר. פרחים, שיחים ואפילו עצים פרי גדולים צמחו/caillo בקסם!  
באرض סין כולם אהבו פרחים. הם זרעו ונטעו אותם בכל מקום והאויר היה מושם בכל מקום.



הקיסר של ארץ סין אהב ציפורים וחיות אבל מלך הוא אהב פרחים והוא טיפול בהם בעצמו כל יום בגינתו.  
אר הקיסר היה כבר זקן. הוא היה צריך לבחור יורש לכס המלכות. لكن הוא קרא לארכונו את הילדים מכל הארץ. לכל ילד ניתןزرע פרחים אחד.



"מי שיגדל מהזרע זהה את הפרח היפה ביותר, ירש את כס המלכות" אמר הקיסר "יש לכם זמן שנה שלמה".  
הדבר עורר התרגשות גדולה בכל הארץ! הילדים זרמו כולם לארמון הקיסר כדי לקבל את זרעי הפרחים.



פינג שמח מאד כשהקיבל את הזרע שלו מהקיסר. הוא היה בטוח שיוכל לגדל  
מןנו את הפרח היפה ביותר.

הוא מילא עצייז באדמה טוביה ביותר ומדושנת היטוב. הוא הכנס לתוכה את הזרע  
בקפידה רבה והוא השקה את העצייז כל יום. הוא המתין באיסבלנות. הוא רצה  
לראות איך הצמח נובט, גדל ומתפתח לפוך יפה ביותר.



עברו ימים ושבועות אר בעץ שלו לא גדל שום דבר. פינג דאג מאד. הוא החליף את העץ לגדול יותר. הוא העביר את הזרע לאדמה עוד יותר עשירה. עברו עוד חודשים. עדין לא צמח שום דבר.笠אט,笠אט עברה גם השנה.



הגיע האביב וכל הילדים לבשו את בגדיהם הטוביים ביותר כדי ללבת לארמונו של הקיסר. הם רצו לארמון עם פריחיהם היפהפים, וחיכו לשיפוטו של הקיסר. פינג התבונש מאד כי העציז שלו היה ריק. הוא דאג שילדים אחרים יצחקו ממנו, כי לא הצליח לגודל שום דבר. חבר טוב שלו רץ קדימה עם צמח פורח יפה.



"פינג" אמר החבר "הרי לא תלך לארמון עם עץ ריק. האם לא יכולה לגדל צמח  
יפה כמווני?"

"גידلت עשרה צמחים יותר יפים מזה שלך" ענה פינג "רק שהזרע הזה לא רצה  
לנبوט".

אבא של פינג שמע את הדברים ואמר: "פינג, עשית מה שرك יכולת, ומה שעשית  
הוא מספיק כדי להציג בפני הקיסר".



עם עץ ריק בידו הופיע פינג בארמון. הקיסר הביט בהקפה בפרחים שהביאו  
הילדים. הם היו כולם כל כך יפים!  
אר הקיסר קמט את מצחו ולא אמר דבר, עד שהגיע לעץ של פינג. אז שאל  
"פינג, מדוע הבאת עץ ריק?"



תוך בכי מר ענה פינג: "זרעתי את הזרע שנתת לי והשקייתי אותו, אך הוא לא נבט. העברתי אותו לאדמה טובה יותר ולביצ' גדול יותר, אך הוא עדין לא נבט. כל השנה טפלתי בו, אך שום דבר לא צמח. איז היום נאלצת להביא עביצ' ריק, בלי פרחים. זה הכל מה שיכלתי לעשות".



למשמעות הדברים של פינג חיוֹר התפשת על פניו של הקיסר. הוא הזרקף וקרא בקול רם: "הנה מצאתי אדם שמתאים להיות למלך!" הוא פנה לילדים אחרים ואמר: "איןני יודע מאי זה זרעים גידלתם את הצמחים שהבאתם. אני נתתי לכם זרעים שבישלתי קודם. לא יכולתם לגדל מהם כל פרח. אני מעריץ את פינג על יושרו והאמץ להופיע לפני עמי עציץ ריק. لكن הוא יוכraz כמלך הארץ!"