

הכבש הכחול

בין הכבשים הרבים של עדר הצאן היה אחד שעוד כאשר נולד, הצמר שלו היה מנוקד בכתמים כחולים, כאילו מישחו ניקה בו דיווטה של דיין כחול.

אמנם הכבשים האחרים צחקו מכך תחיליה, וכך גם הרועה והכלב שלו, אבל כשהכבש גדל גדלו גם הכתמים ובסוף הכבש כולו נעשה כחול.

הכבשים האחרים אמרו תמיד "לך מכאן, אתה כבש כחול" והכלב נשך אותו לעיתים קרובות. لكن הכבש הכחול היה עצוב מאד, אך לא עזר לו שום דבר ולא הייתה זו אשמתו שהוא כחול. היחידי שיכל היה לעזר לו היה הרועה זהה נזף בכלב ובכברים האחרים. "תtabיבישו, מה יכול הכבש לעשות. ככה הוא נולד".

"הוא אחר מatanו" אמרו הכבשים האחרים. הם חביבו את הרועה שלהם, ולכן הניחו לכבש הכחול כל הזמן שהרועה היה בקרבה. אך

מיד כשזה התרחק הלעג התחל שוב.

לכבר הכהול עבר תיאנון, והוא אכל פחות

ונעשה רזה יותר ויותר. כשהרועה ראה זאת

לקח אותו בעגלה והביא לאזרור בו צמח העשב

היפה והטעים ביותר. אבל הכבש הכחול

התגעגע למקומו היישן והתחל לחלות. הרועה

חשב זמן רב מה ניתן לעשות. בסוף הוא גזע

את כל הצמר הכהול והסתכל על השערות

הקצרות שנשארו על עורו של הכבש. "על

אליה בודאי נתגבר" חשב. הוא נזכר שאמו

נוהגת להלבין צמר שנראה לה אפור מדי

בעזרת חומר הלבנה, והחליט להשיג

מהחומר זהה. הואלקח אליו קצת מהצמר

הגוז, הביא את הכבש לאזרור תלtan טעים

ואמר לכלב לשמור היטוב על הצאן.

כשاما ראתה את הצמר היא התפללה

"איזה צמר יפה. הוא כחול כמו שמיים. איזה

דברים יפים ניתן לעשות מצמר זהה. מאיין

השגת אותו?"

הרועה נבהל. הוא פחד שאמא תדרוש

שייעזב את הכבש, אז זה ישאר תמיד עצוב

אר יומ אחד ראה שבקבוק חומר הלבנה התרוקן, וכשחשב מה לספר לאמא, ראה אותה הולכת פתאום באחו לקראתו. היא סיפה לו בשמחה שטווותה את כל הצמר הכחול, ולאחרונה אדם מכובד עבר ליד הדוכן שלה, ראה את הצעיף ואת הcppות אותם עשתה מהצמר וקנה אותם בכסף רב.

כעת הרועה לא יכול היה להתחש יותר וסיפר לאמא את האמת. הוא רצה להראות לה את הכבש הכחול אך לא הצליח, כי כל הכבשים שבעדרו היו לבנים. הוא ספר אותם ומספרם התאים ולכן הכבש הכחול חייב היה להיות בעדר.

"טוב מאד" חשב כעת הרועה "עכשו הכבש הכחול יוכל להיות בשקט".

הוא נתן לאמו את השארית הקטנה של הצמר הכחול אותו שמר עדין והוא עשתה לו ממנה זוג CPPות נחדרות.

הרועה, שבינתיים הזקין, שומר את הcppות עד היום. הן לא מתבלotas וצבען נשאר כמו כחול השמיים, כפי שהיא.

או יחלה ממש. הוא לא רצה לשקר לאמא, אבל זו לא רצתה להרפות "אולי גנבת את הצמר, נבל שכמותך?" "לא" אמר הרועה "בא איש זר מהודו הרחוקה. הוא סחר בצמר וביקש ממני מי הלבנה, כי שלו אזלו. אני בטחתי לו קצת ותמורה זאת הוא נתן לי את הצמר הכחול".

"זה באמת צמר מיוחד" אמרה אמא "הנה לך מי הלבנה וביקש מהיהודים שלך שיתן לך עוד מהצמר זהה". הרועה הודה לה ושם שבקלות צו פתר את הבעיה.

כשחזר לעדרולקח מכחול והתחיל לצבוע את שערותיו הקצרות של הכבש. זאת הייתה עבודה רבה אבל בסוף הכבש הכחול היה לבן כמו כל האחרים ואף אחד מהכבשים לא הכיר שהוא שונה, כך שיכל היה להיות איתם, לרעות ולקיים ולרוץ במרעה. הוא היה מאושר. מאז הרועהלקח אותו בעגלתו כאשר הופיעו שערות כחולות, ותמיד הלבין אותםשוב.