

## שלוש שערות הזהב

לאישה עניה אחת נולד פעם ילד, ששותמת מזל הייתה לו על הגוף ולכן יודע דבר ניבאו כי הוא ילד-מזל וכי בגיל ארבע-עשרה יתחנן עם בת המלך.

קרה שהמלך הגיע פעם לכפר זהה, אך הכהרים לא ידעו מי הוא. כאשר שאל את האנשים מה חדש בכפר סיפרו לו שנולד ילד עם שותמת מזל על גופו, וכזה מצליה בכל דבר שרק יעסוק בו. גם סיפרו לו כי אנשים אומרים כי בגיל ארבע-עשרה יתחנן עם בת המלך.

המלך היה איש רע-לב והנבואה הcameisa אותו. הוא הלך להורי הילד וכאילו בידידות אמר "אנשים עניים אתם. תננו לי את הרך הנולד ואני אטפל בו".

תחילה הורים סירבו, אך מאוחר יותר, אחרי שהצעו להם סכום כסף נכבד, חשבו "זה ילד-מזל, אז בוודאי יצילich גם אצל איש זר" והסכימו למסור לו את הבן.  
המלך שם את התינוק בקופסה והמשיך

בדרכו עד שהגיע לנهر עמוק. שם הוא זרך את הקופסה עם הילד בחשבו "הנה התפטרתי מהצורה הזאת".

אר הקופסה לא שקעה במים אלא נשפה עם הזרם ואף טיפת מים לא נכנסה פנימה. וכך היא שטה עד שהגיעה למרחק לא רב מבירת הממלכה, שם עמדה תחנה, ושם הקופסה נתפסה בסכר.

שולית הטוחן הרגיש בה ובעזרת מקל ארוך הוציא את הקופסה, כי חשב شيימצא בה אוצר כלשהו. אך כשפתח אותה ראה ליד יפה, נקי ושמח.

הוא הביא את הילד אל בעלי התחנה, ואלה שמחו מאד, כי לא היו ילדים משליהם.

"האל נתן לנו מתנה" אמרו וטיפלו יפה בילד, שגדל והוא כשרוני וטוב-לב.

אחרי זמן רב קרה שהמלך עבר בסביבה ובזמן סערה חיפש מחסה בתחנה. כשראה את הנער שאל האם הוא בן של הטוחן. "לא" אמרו לו "זה ילד שמצאנו לפני ארבע-עשרה שנה בקופסה ליד הסכר והשוליה שלנו הוציא

"נערי המסקן" אמרה האישה "הגעת לבית של שודדים והם ירגו אותך כשייחזו הנה". "יבוא מיшибוא" ענה הנער "אני לא מפחד ואני עייף כל כך שלא אוכל להמשיך הלאה" עם זאת הוא נשכב על ספסל ונרדם מיד.

כשהשודדים חזרו הביתה, שאלו מיד מי הנער היישן שם. "הוא" אמרה הזקנה "זה ילד מסכן שתעה בעיר ואני נתתי לו ללון כאן. הוא מביא מכתב למלכה".

השודדים לקחו את המכתב, קראו בו וראו שמצווה בו להרוג את הנער מיד עם בואו למלכה. הם ריחמו עליו וראש הכנסייה זרק את המכתב וכותב מכתב אחר, בו ציין שמיד עם בואו של הנער יש לחתן אותו עם בת המלך. הם נתנו לו לישון בשקט ולמחרת בבוקר נתנו לו את המכתב החדש והראו לו את הדרך לבירה.

כאשר הנער מסר את המכתב למלכה היא ביצעה מיד מה שנאמר בו. נרכחה חתוננה מפוארת ובת המלך נישאה לנער. ולאחר היה נאה יידידותי, היא אהבה אותו וחיה איתו

אותו מהמים". המלך הבין מיד שהנער זה הוא ילד-המלך אותו הוא בעצמו זרק למיים ושאל "אנשים טובים, אולי תסבירו שהנער יbia מכתב לאישתי המלכה. תמורה השליך אתן לו שני דוקטים".

"כפי שהוא מלוכותר מצווה" ענה הטוחן והורה לנער להתכוון בדרך.

המלך הכין מכתב למלכה וбо כתוב "ברגע שהנער הזה יגיע אליו, צווי להרוג ולקבור אותו. כל זה חייב להיעשות טרם אחזור לבירה".

הנער יצא מיד עם המכתב אך בדרך תעה והגיע בערב לעיר גדול. בחושך ראה פתאום אור רחוק, הלך בכoon זה והגיע לבית קטן.

כשנכנס, ראה שם איש זקנה, שישבה לבדה ליד האש. היא נבהלה כשראתה את הנער ואמרה "מאין באט ולאן פניר?" "אני בא מהטבחנה" ענה הנער "ואני הולך אל המלכה עם מכתבו של המלך. אלא שתעייתי בעיר ולכן אני מבקש ללון כאן".

שבשער התענין מי הוא ומה הוא יודע. "אני יודע הכל" ענה נער-המזל" "אם כך, אולי תוכל להסביר לנו מה קרה לבאר שלנו שמנה בדרך כלל נבע יין, ועכשו אפילו טיפת מים לא יצאת".

"ענה לכם על כך" ענה "המ廷ו רק עד שאחרזור". הוא המשיך לילכת והגיע לעיר אחרת. גם שם שאלו אותו מה מקצועו ומה הוא יודע. "אני יודע הכל" ענה. "אם כך, אולי תסכים בטובר להסביר לנו מדוע העץ שבכיכר העיר, שבדרך כלל הנית תפוחי זהב, עכשו לא מתכסה בעליים אפילו".

"תדעו זאת" ענה נער-הazel "אך תחכו עד שאחרזור".

הוא המשיך בדרכו עד שהגיע לנهر רחב. איש המעברת שאל אותו על מקצועו ועל מה הוא יודע וכשהנער ענה שוב שהוא יודע הכל אמר "אני שט כבר שנים בלי הפסיק בנهر זהה מחוף לחוף. אולי תאמר מה לעשות כדי שמישהו יחליף אותי?"

"זאת תדע כאשר אחזור הנה" ענה

בחזרה ונחת.

אחרי זמן מה המלך חזר לארמון והתרברר לו כי הנער מחותן עם בתו. "איך קרה הדבר?" שאל "אני במכתבי נתתי הוראה שונה לגמר". המלכה רצתה לו את המכתב ואמרה לקרוא בעצמו מה כתוב בו. המלך הבין מיד שהמכתב הוחלף. הוא שאל את הנער מה קרה ולמה הוא הביא למלכה מכתב שונה מזה שקיבל תחיליה.

"איני יודע כלום" ענה נער-הazel "יתכן שהוא הוחלף כאשר ישנתי בבקשתה בעיר". מלך כעס אמר המלך "לא אתן לך לעבור זאת בקלות צזו. מי שרצח להיות בעלה של בתי חייב להביא לי מהגיהנים שלוש שערות זהב מראשו של השטן. רק אם תביא לי אותם, תוכל להמשיך לחיות עם בתי".

מלך חשב שהतפטר כר מהנער הלא-רצוי, אך זה ענה "אבי לך את שלושת השערות הזהב. איני מפחד מהשטן". הוא נפרד מיד ויצא לדרך.

בדרכו עבר בקרבת עיר גדולה והשומר

נער-הazel.

בצד שני של המים מצא הנער כניסה לגיהינום. שקט שרד שם, היה חושך וחם כי השטן נעדר מהבית ורק אמו ישבה שם. "מה תחפש כאן?" ושאלה את הנער. היא לא נראתה לו אישת רעה ולכך הוא אמר "באתי ל��חת שלוש שערות הזהב מראשו של השטן. בלי אלה לא יוכל לחזור לאישת האהובה".

"זו משימה קשה" ענתה האישה "כאשר השטן יחזור יימצא אותך כאן, ביש יהיה מזלך. אבל חוצפתך מוצאת חן בעיני" ואשתדל לעזרך לך".

היא הפכה אותו בקסם לנמלה קטנה ואמרה "תשתר בכפל החזאית שלי. שם תהיה בטוח".

"זה טוב, תודה" אמר נער-הazel "אר הייתי רוצה לידע עוד שלושה דברים. אולי תוכל להסביר לי. מדוע התיבשה למגרי הבאר שבדרך כלל אין נבע ממנה. מדוע העץ שהניב תפוחי זהב התיבש כמעט כליל, ומදוע איש המעברות עבר כל הזמן את הנהר ואין מי

שיחליף אותו?"

"אליה שאלות קשות" ענתה "אבל שב בשקט ותקשייב מה יגיד בני השטן כאשר אוציא מראשו את שלושת שערות הזהב".

בערב השטן הגיע הביתה. הוא הרגיש מיד בשינוי כלשהו. "אני מריחبشر אדם" אמר "משהו כאן לא בסדר".

הוא התחיל לחשוף בכל הפינות והפרק חפצים עד שאמו התרגזה. "רק עכשו ניקיתי את המקום וסידרתי יפה ואתה פתאום מריחبشر אדם והופך את הכל. שב בשקט לשולחן ואכול את ארוחתך!"

כשהשטן אכל ושתה, שם את ראשו בחיק אמו וביקש שתסרק את שערותיו. לא לקח זמן רב והוא נרדם ונחר בקול רם. אז תפסה אמו את אחת משערות הזהב שלו, הוצאה אותה ושםה לצד.

השטן התעורר. "או" קרא "מה עשית לי?" קרא.

"כנראה היה לי חלום רע ומשכתי אותך בשערותיך" ענתה.

**תקבלי סטירה".**

האם דיברה אליו ברוך והרדיימה אותושוב.  
וז משכה לו את השערת הששית. השטן

קפץ לגובה ורצה להרביץ לה אבל היא  
השקייטה אותו במילים רכות. "מה אפשר  
לעשות נגד חלומות רעים" אמרה.

"מה חלמת שוב?" שאל השטן. "חלמתי על  
עובד מעבורת שמטלון כי הוא מוכחה לשוט  
על הנהר הלוך וחזור בלי הרף ואין מי שייחיף  
אותו. ממש ריחמתה על האיש. מה אשפטו?"

"הוא סתום טיפש" ענה השטן "אם מישחו  
יבוא אליו כדי לעبور את הנהר, מספיק שיתן  
לו את המוט שלו ביד. אז השני יצטרך לעבוד  
בעבורת והוא יהיה חופשי".

마חר שאמא של השטן הוצאה לו כבר  
שלושת שערות הזהב, נתנה לו לישון בשקט  
עד הבוקר.

כאשר בבוקר השטן יצא שוב לעניינו היא  
הוצאה את הנמלה מכפל' בגדיה והפכה אותו  
שוב לנער. "הנה לך שלוש שערות זהב  
מראשו" אמרה לו "וגם שמעת בוודאי מה ענה

"ומה חלמת" שאל השטן. "חלמתי על באר  
בכיכר העיר שממנה נבע יין ופתאום היא  
התיבשה כך שאפילו מים אין בה. מה יכול  
היה לקרות?"

"הה-הה-הה, אילו רק ידעו שם. בבאר ישבת  
קרפדה תחת אבן גדולה. אילו הוציאו והרגו  
אותה, הבאר הייתה ממשיכה לנבע יין". הוא  
נסכבר, נרדם שוב ונחר עד שהכל רעד סביב.  
האם המשיכה לסרק את שערותיו ושוב  
משכה שערת זהב מראשו. "הי, מה עשית?  
התעורר וזעק השטן.

"סלח לי. נראה שוב נרדמתי וחלמתי".  
"מה חלמת הפעם?"

"חלמתי שבעיר גדולה עמד עץ בכיכר  
הראשית והוא הניב תפוחי זהב, וعصיו אפילו  
עלים לא רואים עליו. מה לדעתך יכולה להיות  
סיבה לכך?" "הה-הה-הה" ענה השטן "אילו  
רק ידעו. בין שורשי העץ התישב עכבר  
ומכרסם אותם. אילו מצאו והרגו אותו העץ  
היה חוזר להניב. אבל הничוי לי כבר עם  
 החלומות שלך. אם תעיריו אוטי עוד פעם,

שוב, האם יכול לומר מה לעשות. גם להם נתן את העצה ששמע מהשטין. "הרימו את האבן הגדולה שבбар ורגו את הקרפהה היושבת שם והבאר תנבע שוב יין". גם כאן קיבל שני חמורים עמוסים شك'י זהב.

בסוף חזר נער-הazel לאישתו, ששמחה מאד לקראותו ושמעה את כל סיפורו. הוא נתן למך את שלושת שערות הזהב מראשו של השטן וכשהמלך ראה גם את ארבעת החמורים עמוסי זהב, היה מרוצה מאד.

"עכשו מילאת את כל התנאים שלי ותוכל להישאר עם בתاي, אישתר. אבל ספר לי רק MAIN כל הזהב זהה? זה הרי אוצר של ממש!" "עברתי דרך נהר רחב" ענה הנער "ושם, מעבר השני מצאתי הר של זהב, שממנו אפשר לקחת כמה שرك רוצים."

"אם גם אני אוכל לקחת משם?" שאל המלך. "כמה שرك תרצה" ענה נער-הazel "עובד שם איש מעבורת שיעביר אותך ברצון לצד השני".

מלך החמדן יצא מיד בדרך ומיהר עד הנהר.

על שלוש השאלות שלך.  
לך עכשו חזרה לאישתר.  
נער-הazel הודה לה מאוד על העזרה ועל טוב-לבבה ויצא לדרך. כשהגיע לנهر שאל אותו איש המעבורת האם יכול לומר לו איך להשתחרר מתפקידו. "תעביר אותי קודם לצד שני, ואגיד לך" אמר נער-הazel, וכשהיה כבר בגדה השנייה נתן לאיש את עצתו של השטן "אם יבוא מי שירצה שתעביר אותו דרך המים, שים את מוטר בידו, אז הוא יctrkr לעבוד במקומך, ואתה תהיה חופשי".  
הוא המשיך לילכת והגיע לעיר בו עמד העץ שהניב תפוחי הזהב. שם שאלו אותו שנית, מה לעשות כדי שהעץ יניב שוב פירות.  
"חיפשו את העכבר שמכרסם בשורשי העץ והרגו אותו. העץ יניב שוב" נתן להם נער-הazel את עצתו של השטן. ואמנם כך היה. לאות תודה נתנו לו תושבי העיר שני חמורים עמוסים شك'י זהב.

הוא המשיך, יחד עם החמורים, עד שהגיע לעיר בה התייבשה הבאר. גם שם שאלו אותו

שם ביקש מאיש המעברת להעבירו לצד שני.  
כשהגיעו כבר לגדה השנייה נתן האיש את  
מוות המעברת לידי של המלך וקפץ לחוף.  
מאז היה צריך המלך לעבוד קשה על  
המעברת ולכפר על עוונותו.  
"אם הוא עוד עובד שם?"  
"איזו שאלה! הרי איש לא יקח ממנו את  
המוות!"