

אחים ציידים



אגדת עם רוסית

בארץ רחוקה, במדינה זרה חיו שני אחים, ציידים.
יצאו האחים פעם לציד וראו ארנבת זהובה. רצו אחריה, רצו עד שהגיעו ליער עבות.
הארנבת ברחה בין השיחים ונעלמה מהעין.
לא נשאר להם אלא ללון ביער.
לקח האח הצעיר את רובה הציד שלו והלך. אולי ימצא ציד כלשהו. והאח הבכור נשאר לבשל גריסים.

בישל גריסים וחיכה לשובו של האח. פתאום רואה - בא מולו זקן אחד. בעצמו נמור,
נמור, אבל כובע אצלו גבוה עד העננים וזקן משתפל לאדמה.
"שלום, צייד" אומר הזקן.
"שלום" עונה האח.

"תן לי לאכול מהגריסים שבישלת?"
האח הבכור היה קמצן ולבו רע.

"לא" הוא אומר "אנחנו שניים וגם כר בקושי יספיק."
לקח הזקן מקל, נתן לו מכח בראש. נפל הציד ונרדם.
ה זקן התישב, אכל את הגריסים וחזיר ליער.
חרז האח הצעיר.

"AIR, אחוי, בישلت גריסים?"

"לא, לא הרגשתי טוב, לא הספקתי" עונה הבכור. הוא התבונש בספר מה קירה.
"אין דבר" עונה הצעיר. הם בישלו שוב, אכלו והלכו לישון.
למחרת יצא האח הבכור לציד, והצעיר נשאר לבשל.
בישל, התבונש וחיכה שהאח יחזור. והנה רואה - יוצא מהעיר זקן.
נמור, נמור, אבל כובע אצלו גבוה עד העננים וזקן משתפל לאדמה.



"הה" חושב הציד" הנה הוא רוצה לשחוט אותנו. אבל אתגבר עליו."

מגישים לשולחן אבטיח. הענק חותר אותו לפרסות ומגיש אותו לאורחים על הסcin.



"שלום, צייד!"

"שלום, איש הטוב" עונה האח הצעיר.

"אפשר לקבל קצת מהتبשיל שלך?"

"אם אתה רעב, שב-נא, תוכל."

התישב הזקן ואכל את כל הגрисים. "תודה, צייד" הוא אומר גריסים טובים. אני הולך עכשו, אבל אם טיפול לצרה תיזכר بي".

נכns הזקן בין השיחים ולא ראה אותו יותר.

חרז האח הבכור מ这边 והם התחלו לחזור הביתה.

הולכים בעיר והנה רואים - מולם בא ענק. ראשו כמו עץ אלון. רגליים כמו קורות. בטן כמו חבית יין.

"שלום ציידים! לאן דרככם?"

"תעינו בעיר. אולי תראה לנו איר לצאת מכאן?"

"ברצון, אבל קודם באו אליו להתראה".

הביא אותם הענק אליו הביתה. מושיב אותם לשולחן, מכבד בדברים טובים, ביין. ולשולחן מגישה טבחית יפה. היא מביטה על האח הצעיר וכאילו רוצה להגיד לו דבר מה.

בקש ממנה קצת מים. מזגה לו הטבחית מים ותוך כדי כך לחשה לאוזן: "תשחר, צייד. הענק רוצה לשחוט ולאכול אתכם!" הענק מוזג להם יין בכוסות. עוד ועוד מוזג. האח הבכור שותה, והצעיר רק כאילו שותה, אבל שופך מעל הכתף.

לקח סcin' ליד, כאילו רוצה לחזור לעצמו חתיכת אבטיח. התרום ושם את הסcin' לגרונו של הענק. נבהל הענק, נתקעה לו פרוסת אבטיח בגרון, נפל על הארץ ונחנק.

התחל האח הצעיר לבדוק את הבית. רואה - חדר אחד מלא תכשיטים, חדר שני מלא זהב. רצה להכנס לחדר שלישי, אמרה לו הבדיקה שיזהר, כי צרה צריכה שם. אבל הוא נכנס.

ראה - יושבת בחדר בחורה יפה. אמרה לו שהענק יכול אותו והוא סיפר לה מה קרה. זאת הייתה אחותו של הענק - עצמה מכשפה, היא פחדה מהצד' אבל רצתה להתנקם בו.

"בואו" אמרה "אראה לכם דרך הביתה".

האח הבכור היה שיכור ולא ידע כלום. העירו אותו, לקחו איתם את הבדיקה ויצאו לדרך. הלכו, הלכו, הגיעו לנهر. וכוחה של המכשפה היה במטפחת הראש שלה. הסתירה המכשפה את המטפחת תחת השמלה ואומרת לאח הצעיר:

"או לי, שכחתי את המטפחת שלי. לך תביא לי אותה".

הלך האח הצעיר חזרה. בינו間に היא לא חיכתה שיחזור. הוצאה את המטפחת, זרקה על המים והנה סירה. נכנסו שלושתם לשירה ועברו את הנהר.

הלך הצד' הצעיר בעיר, לא מצא מטפחת, חזר לנهر וראה שהם אינם. תעה ולא ידע לאן ללכת. מה לעשות? לאן ללכת?

נזכר בזקן שראה בעיר. רק רגע חשב עליו והנה לפניו גדר גבוהה ובית כלשהו.

נכנס הצד' לשער והנה מולו יוצא הזקן, כפי שהיא, נמור, כובע מגיע לעננים, זקנו משתפל לאדמה.

"ברוך הבא, ציד. חיכיתי לך".

סיפר לו הצד' את גורלו.

"אני יודע" אמר הזקן "בעצמך אתה אשם. למה נכנסת לחדר השלישי, למכשפה? אבל עכשו אל תחזור הביתה. שם ממתין לך רק מוות. תישאר כאן".

נשאר הצעיר שנה אצל הזקן. שמר על מחסנים ובתמורה הקוסם הזקן לימד אותו קוסמים.



הראה לו הזקן את כל המחסנים, נתן לו מפתחות אבל אמר: "את המחסן האחרון אל תפתח. אל תביט פנימה".

עברה שנה. וה次יד כל הזמן חושב - מה יש שם במחסן האחרון? הוא כבר יודע הרבה קסמים, מה כבר יכול לקרוט לו. חושב: אציג פנימה. בעל הבית לא ידע. פתח את המחסן ושם שדים וחיות מוזרות וゾוחלים. התפזרו בכל הבית. לא ידע איך להחזיר אותם למחסן.

חזר הזקן, ראה מה קרה ובמילת קסםacha את כל החיות ושדים למחסן.
"לא שמעת בקול" אמר "תישאר עכשו אצלי עוד שנה. תלמד עוד".

עברה עוד שנה. ה次יד מילא את חובתו. הזקן היה מרוצה ממנו, וראה שלמד טוב. יצא הזקן עם ה次יד החוצה ואמר: "לך, חזר לאנשים. אבל תהיה ישר, אמרו רק אמת, אל תגרום צרות לבני אדם".

הודה הצעיר ל זקן והלך הביתה.

בнтאים המכשפה, אחיות הענק, התחתנה עם האח הבכור. חשבה שאט הצעיר אכלו כבר זבים. והטבוחית משרתת אצלם.

אומרת המכשפה לבעה: "לך לשוק, קנה לנו סוס".



הלך האח הבכור לשוק. ובינתיים הצעיר עשה קסם והפרק את עצמו לסתה. האח הגדול ראה את הסית, מצא חן בעיניו. קנה אותו. חזר הביתה ואומר:

"ראי, איזה סית יפה קניתי!"
יצאה המכשפה, מסתכלת ואומרת: "זה לא ס'יך, זה הממות שלנו!"

"מה לעשות איתו?"
"רק לשחוט אותו!"

הטבחת שמעה זאת. היא באה לסתה
ואומרת: "ס'יך יפה, צר לי עלי'. רוצים להרוג
אתך".

וזה עונה לה בקול אנוש: "כשישחוות אוטי,
טיפול עצם קטנה ארצה. תרימי אותה ושמרי
בגינה".

הלך האח הבכור לשחוט את הסית. הטבחת
עומדת ומסתכלת. פתאום נופלת עצם קטנה
לאرض. לקחה אותה הטבחת והסתירה בגינה.
באוטו המקום צמח פתאום עץ תפוח. עץ
יפפה, מלא פירות יפים.

אומר האח הבכור לאישתו: "ראי-נא, ראי
אייזה עץ יפה צמח כאן בחצר".



הביתה המכשפה ואומרת: "זה לא עז. זה המוות שלנו."
"אז מה נעשה?"
"רק לכרכות אותו, ומהר."

הטבחית שומעת את הכל. היא באה לעז ואומרת: "כמה חבל. עומדים לכרכות אתך".
ועז התפוח עונה בקול אנווש: "כשיכרתו אותי, ייפול שביב לנעלך. תוציאי אותו ותזרקיו לאגם".
כך היא גם עשתה. שכרכתו את העז נפל שביב לנעל הטבחית. היא הוצאה אותו וזרקה לאגם.
הצד הצעריר הפך לברוז גדול ויפה. שוחה באגם.

הLER האח הבכור להתרחק באגם, ראה את ברוז, רצה לצד אותו. צד, הצד לבסוף נפל למים וטבע. הפך האח
הצעיר לדמותו של הבכור. בא הביתה ואומר לאישתו: "ראי איזה ברוז יפה שוחה באגם".
והיא: "זה לא ברוז, אלא המוות שלנו".

הוא משר ממנה את מטפחת ראש הקסומה שלה ואומר: "עכשו תהפכי לסוסה שחורה".
היא הפכה לסוסה שחורה. רתם אותה הצעריר למחרשה. עד היום היא בתרומות ובשדות מושכת את המחרשה.
כל שנה מחדש חורשת.

והאח הצעריר הת חנן | עם הטבחית.
חימ טוב, לא חסר להם כלום.

