

הורד האדום, הקטן

על פי ס. צבריאנו

היה היה פעם ורד קטן ואדם, והוא חי בבית קטן וחשוך תחת האדמה. يوم אחד הוא ישב שם לבדו. מסביב היה שקט גמור אך פתאום הוא שמע דפיקות. טפ-טפ-טפ נשמע ליד הדלת.



"מי זה?" הוא שאל.  
"זה גשם" אמר קול עדין ושקט "והייתי רוצה להיכנס."  
לא, אין לך יכול להיכנס אמר הורד. אך מאוחר יותר הוא שמעשוב קול טפ-טפ-טפ ליד החלון.

"מי זה?" הוא שאל.  
"זה אני, גשם" ענה קול חלש "ואני רוצה להיכנס."  
"לא, אין לך יכול להיכנס" אמר הורד.  
הרבה, הרבה זמן היה הכל שקט. אך פתאום נשמעה איוושה חלשה ליד



החלון: "ששש..ששש..ששש"  
"מי זה?" שאל הורד הקטן והאדם..  
"זה אני, קרן השמש" נשמע קול עלייז "ואני רוצה להיכנס."

"לא.. לא.." אינר יכולה להיכנס אמר הורד. והוא שוב ישב בשקט לבדו.  
אר פתאום שמע רעש כלשהו ליד חור מנעול הדלת.  
"מי שם?" שאל.

"זה אני, קרן המשמש. אני מאד רוצה להיכנס."  
"לא, לא, אינר יכולה להיכנס"  
אר כשהוא ישב כר בשקט שמעשוב "טפ-טפ-טפ-" "וששש.. ששש.. ששש"  
ליד הדלת, וליד החלון וגם במנעול הדלת.



"מי זה שם?" שאל.  
"זה אנחנו, המשמש והגשם, המשמש והגשם. אנו רוצים להיכנס! רוצים  
להיכנס! רוצים להיכנס!"

"נו כי!" אמר הורד הקטן האדום "אם אתם שניים, הרי אצטרך להכניס  
אתכם".

הוא פתח קצת את הדלת כדי להכניס אותם. וכשהם נכנסו, אחת לקחה  
את יד קטנה אחת שלו, השני לקח את ידו השנייה, והם רצו ורצו אליו ממש



אל פני האדמה. ואז אמרו: "תוציא את ראשך למעלה!"  
וכשהוא הוציא את ראשו, ראה שהוא בתוך גן יפה ביותר, שם גם פרחים  
אחרים הוציאו את ראשם. והוא נעשה הורד האדום הקטן היפה ביותר בכל  
הגן.