



# פופי והעורבים

טוני על הירח



יום אחד פופי ויוני שיחקו בגן. פופי דילג וניסה לתפוס טבעת שיוני זרק באוויר. תוך כדי כך גילה שהוא יכול לקפוץ גבוה מאוד.



ליוני היה כלב בשם פופי. זה היה כלב קטן עם רגליים שמנמות ואף עגלגל. פופי אהב לשחק בכדור בגן ולרדוף אחרי ציפורים סביב הגינה.



פופי אהב לרדוף אחרי העורבים, אבל הם תמיד הצליחו להתחמק ממנו. אך יום אחד, כאשר פופי בדק כמה גבוה הוא יכול לקפוץ, הצליח לתפוס כמה נוצות מזנבו של אחד העורבים. העורב נתן קריאת רוגז, עף והתיישב על ענף.



בגן שלהם הסתובבו תמיד עורבים שחורים אחדים. הם אהבו להיות כאן כי מדי פעם יוני זרק להם פירורים. אבל הם העדיפו את התולעים השמנים ועוד חרקים שמצאו בדשא.



אבל יום אחד, כאשר יוני שיחק בטבעת שלו עם פופי, הוא זרק אותה חזק מדי והטבעת נתקעה על ענף.  
פופי, שהיה מרוגש מאוד מהמשחק, רץ אחרי הטבעת ובלי לחשוב קפץ על הענף שעליו היא הייתה מונחת.



באותו הערב העורבים התאספו והגיעו למסקנה שפופי מטריד אותם יותר מדי. הם החליטו לתת לו שיעור התנהגות.  
אך עדיין לא ידעו מה אפשר לעשות לשם כך.



העורבים התאספו בין הענפים מעל ראשו של פופי.  
הם שמחו מאוד כי הייתה להם הזדמנות להתנקם  
בפופי.



פופי תפס את הטבעת והביט למטה על יוני.  
אבל אז הבין שהוא נמצא גבוה על העץ. הוא נבהל  
ונתן יללה קטנה.  
"הי, מה אתה עושה שם?" אמר יוני.



יוני ביקש שיעזרו.  
העורב אמר שהם ישימו ענפים דרך הטבעת שפופי  
מחזיק. העלים על הענפים ישמשו כמו מצנח ופופי  
ייפול לאט כאשר יקפוץ מהענף.  
יוני קרא לפופי לשבת בשקט ולחכות שהעורבים  
יעשו את המלאכה.



מנהיג העורבים עף ובא ליוני.  
"הכלב שלך בצרה צרורה" אמר.  
"נכון" ענה יוני "ואני לא יודע איך להוריד אותו  
משם."  
"אני חושב שנוכל לעזור" אמר העורב "אנו מומחים  
במעוף, בנפילה וברוח."



פתאום כל העלים נשרו מהענפים ופופי התחיל  
לפול כמו אבן.  
"וי!" נבח פופי ועזב בבהלה את הטבעת.



עם ענפים רבים בתוך הטבעת פופי העז לקפוץ.  
והעורבים צדקו. העלים האטו את הנפילה.  
אבל העורבים היו הרי מומחים לענפים ועלים  
ובחרו את הענפים בקפידה.



הוא נפל ישר לתוך בריכה מלאת בוץ שהייתה תחת העץ.  
פופי יצא משם מבוצבץ כולו, והבוץ הותז גם על יוני.  
אבל מאז פופי לא רדף יותר אחרי העורבים