



# חטפיות ועגורים

בוריאטריה

ציורים ג.א.וו.טראוגוט

בוריאטריה היא אזור בדרום-מזרח אסיה, ובו האגם באייקל, הגדול ביותר שבכל יבשת אירואסיה.

התאספו פעם ציפורים כדי לבחור להן מלך. כולן באו פרט לחטפית הקטנה שאיחרה. הגיע זמן בחירה והחטפית איננה. החליטו לחכות שלושה ימים. כי חוק היה לציפורים: אין לבחור במלך אם חסרה באסיפה ציפור אחת, אפילו הקטנה ביותר. העגור כעס מאוד. הוא מאוד רצה להיות מלך חסרה לו סבלנות. לא אכל, לא ישן, כל יום נראה לו כמו חודש. הוא לא חיכה למועד ויצא לחפש את החטפית הקטנה. וזו באותו הזמן בנתה את הקן

שלה, מקש, ענפים ושערות סוס, ולא היה לה זמן לבוא.

העגור הכועס מצא את החטפית בזמן המלאכה הזו. הוא דחף ברגליו הארוכות ושבר לה רגל. העגור הנוכל לא סיפר לציפורים מדוע החטפית לא יכלה להגיע לאסיפת. הציפורים המתינו שלושה ימים ובחרו את העגור למלך.

אבל באותו זמן רגלה של החטפית הבריאה. נכון, היא צלעה ולא יכלה כבר לרוץ כמו קודם, וקשה היה לה להתרומם לאוויר כמו לציפורים נודדות אחרות. רק לקפוץ יכלה.

ואז החטפית דרשה שהציפורים תתאספנה שוב.

וכשבאו כל הציפורים, הגדולות, הבינוניות והקטנות, החטפית סיפרה להן איך נהג בה העגור ארוך הרגליים, שרצה להיות למלך מה שיותר מהר.

איזו מהומה הקימו הציפורים! הן התחילו לדבר על כך שמלך רע וגס כזה ירקע ברגליו כל הזמן ושלא ניתן יהיה לאף אחד ליהנות מיום שמש או מליל ירח.

והחליטו לנשל את העגור ממלכותו. וכעונש על אכזריות החליטו שמעתה עגורים ארוכי הרגליים יעזרו לציפורים נכות לעבור ממולדתן אל הארצות החמות ומארצות החמות חזרה לביתן.

ומאז הזמנים הרחוקים ההם העגורים ארוכי הרגליים עוזרים לציפורים קטנות בזמן הנדידה. אומרים שבסתיו העגורים עפים מעל השדות הריקים ואוספות ציפורים קטנות לקראת הנדידה הארוכה והקשה. עפים העגורים וקוראים:

"גוור-גוור, גוור-גוור!"

חטפית בעלת רגל צולעת,

מעל ערבות צהובות,

מעל יערות חשופים,

מעל ימים כחולים,

גוור-גוור! נעוף!"

והחטפיות, הציפורים הקטנות, עונות לעגורים

מלמטה:

"תמתינו, עגורים!"

והן עפות מעלה בעננים זהובים וכסופים. הן עפות



בקבוצות, בלי סדר, אבל קל להן לעוף אחרי עגורים  
ארוכי רגליים, שעפים לפניהן וחותרים להן את  
האוויר.

ועוד אומרים שכאשר לציפורים הקטנות אין יותר  
כוח לעוף מעל הים הכחול הרחב, עגורים ארוכי  
הרגליים לוקחים אותן על גביהן הרחבים, ובמעוף  
דרומה שרים ללא הפסק "גור-גור!"