

"פלאטש רודף אותנו" קראו הארנבות ורצו הלאה.  
גם הקיפודים נבהלו כששמעו על הפלאטש המאיים  
ורצו אחריהן.

קולות הרגליים הרצות של הארנבות והקיפודים  
הוציאו ארבעה עכברי שדה קטנים מהחור שלהם.  
הם ראו את הארנבות ואת הקיפודים במנוסתם  
וצפצפו "למה אתם רצים בבהלה כזו?"  
"אנו מפחדים" אנו כל הבורחים.  
"ממה אתם מפחדים?" שאלו העכברים.  
"פלאטש רודף אחרינו!"

העכברים נבהלו נורא. הם התחילו לרוץ אחרי  
הקיפודים והארנבות, והוציאו קולות בהלה תוך  
הריצה.

חזיר בר שמע את העכברים. הוא ראה את כל  
החיות במנוסתן ושאל "מה הבהלה?"  
"אנו מפחדים!" קראו כל הבורחים.  
"ממה אתם מפחדים?" שאל חזיר בר.  
"פלאטש רודף אחרינו!" קראו הארנבות והקיפודים  
והעכברים.

## ה"פלאטש" המאיים

יוליה קליין (על פי אגדה טיבטנית)

שלוש ארנבות צעירות בנו את ביתן ליד אגם. סמוך  
לשפת האגם עמד עץ תפוחים. ענף אחד נמשך  
מעל מי האגם. בסתיו העץ התמלא בתפוחים  
בשלים. פעם תפוח אחד השתחרר ונפל למים.  
נשמע "פלאטש!" חזק.

הארנבות הצעירות עוד לא שמעו קול כזה ונבהלו  
מאוד. אבל אז השתחרר גם תפוח שני וגם הוא  
עשה "פלאטש!" הארנבות נבהלו עוד יותר.

וכששמעו "פלאטש!" שלישי ברחו בבהלה גדולה.  
הן רצו מהר כמו שרק ארנבות קטנות יכולות לרוץ.  
שני קיפודים ראו את הארנבות הבורחות ושאלו  
"מדוע אתן רצות כל כך מהר?"  
"אנו מפחדות!" קראו הארנבות.  
"ממה אתן מפחדות?" שאלו שני הקיפודים.

חזיר הבר לא ידע מה זה הפלאטש האיום הזה אך מאחר שכולם פחדו כל כך ממנו נבהל גם הוא, ורץ אחרי החיות האחרות.

בדרך הצטרפו אליהם עוד חיות רבות וכולן רצו בבהלה גדולה עד שהגיעו כולן למאורת הדוב. רעש הרגליים וקריאות הפחד העירו את הדוב משנתו. הוא יצא מהמאורה וכשראה את כל החיות שאל "מה קרה? למה כולם בורחים?" "אנו מפחדים" קראו כולם.

"ממה אתם מפחדים?" שאל הדוב.

"פלאטש רודף אותנו" ענו כולם במקלה ורצו להמשיך במנוסה, אבל הדוב שאל "מי סיפר לכם?" "העכברים סיפרו לי זאת" נחר חזיר בר.

והעכברים צפצפו "הקיפודים הזהירו אותנו."

ושני הקיפודים הצביעו על הארנבות "הן אמרו לנו." והארנבות הסבירו "אצלנו, ליד האגם מסתובב פלאטש. שמענו אותו. יש לו קול איום ונורא."

"מממ.." נהם הדוב "בואו ונלך לראות מה הוא הפלאטש הזה. ביחד אנחנו חזקים ולא נפחד ממנו."

וכך הלכו כולם אל האגם. הדוב החזק הלך קדימה, ואחריו חזיר בר, ארבעת העכברים הקטנים, שני הקיפודים, ולגמרי בסוף גם שלושת הארנבות מבוהלות ורועדות מפחד.

וידעים אתם מה קרה כשהגיעו לאגם?

השתחרר עוד תפוח אחד ועשה **פלאטש!** גדול וחזק!