

אלקס ופיאר בעולמות הצבעים



אננק לאבן
גודרון אוסציאטי



פיאר ואלקס חלמו על
הרפתקאות. יום אחד קיצי מצאו
בגן של סבים שלהם מכונה
מוזרה. הם התיישבו בה וראו כאין
הגה וכפתורים. אלקס לחץ על
כפתור כחול ופתאום המכונה
התחילה לרעוש והתרוממה
באוויר.
הילדים נבהלו ועצמו את עיניהם
מרוב פחד. אבל המכונה ירדה
בעדינות לארץ. הם פתחו את
עיניהם וראו..



הם לא האמינו לעיניהם. כאילו היו
במעמקי ים. הכל היה כחול. הם
ראו יצורים מוזרים, כמו דגים
זוהרים, בעלי עיניים כחולות
גדולות שיצאו ממערות חשוכות.
הילדים התפלאו מהכל אך הרגישו
שקר להם. האצבעות שלהם
הכחילו. ואז ראו סולם זוהר בכחול
והתחילו לטפס עליו. ושם למעלה
יצאו פתאום..

לעולם צהוב.



שמש זוהרת צחקה לקראתם. הם
הלכו זמן רב בשדות של תבואה.
חמניות עקבו אחריהם בעיניים
צהובות שלהן. ציפורים דמויי
ברווזים בצבע קש הסתובבו
סביבם. אלקס ופיאר נהנו מאוד
אבל החליטו להמשיך בדרכם. הם
היו כבר עייפים אך פתאום בא
כלב צהוב גדול ונתן להם לעלות
על גבו. ופתאום מצאו את עצמם..

בעולם אדום.



הערב התקרב. השמש התגלגלה
לכוון האופק כמו כדור אש ענקי.
הכלב הצהוב הוריד את הילדים
ליד כפר, שם המתין להם כבר
סוס אדום. כשרק עלו על גבו הוא
התחיל בדהירה. פתאום הופיע
לפניהם איש בעל זקן לבן ובגד
אדום בעגלה רתומה לאיילים.
"סנטה קלאוס!" קרה פיאר. הם
הודו לסוס האדום ויצאו בעגלה
אל..



עולם לבן.

הם היו בעמק רחב ידיים,
ובצדדים הרים מכוסים בשכבות
עבות של שלג. הם הובלו לטירה
לבנה, שם העמידו לפניהם עוגת
קצפת ענקית. שני הילדים אכלו
בתיאבון כמה שרק יכלו ואחר כך
נרדמו והתעוררו

בעולם ירוק.



הכל היה ירוק סביב הם שכבו על מצע של אזוב רך בתוך יער גדול. אזי הופיע לפניהם עלי, הנער השחור לבוש בבגד ירוק ארוך. הוא סיפר להם סיפורי אפריקה מעניינים, אך הילדים היו כבר עייפים מדי. אלקס שאל "סיפרת כל כך הרבה. אז אולי אתה מכיר את הדרך שתוביל אותנו חזרה הביתה?" עלי נתן להם את ידיו והוביל אותם אל קשת בענן, מלאה צבעים מרחיבים שהיא השער של עולם הצבעים. ומעבר לשער הם מצאו..



מטוס צבעוני שהמתין להם. אלקס
לחץ על הכפתור והמנוע התחיל
לעבוד. המטוס התרומם ואחרי
רגע הניח אותם בעדינות בתוך
הגינה של הסבים.
פיאר ואלקס הבטיחו לעצמם
לבקר עוד הרבה בעולמות
הצבעים.