

הפרה המבולבלת

י.מרקל

השכן שלי קלאוס הוא איכר והרפת שלו מלאה פרות, אבל פרה כל כך מבולבלת כמו זו עוד לא הייתה לו. היא בעצם נראית כמו כל הפרות, ואילו האיכר קלאוס ידע כמה היא מבולבלת, לא היה קונה אותה. אבל בכך נודע לו רק אחרי שקנה אותה כבר. הוא בא, כמו כל בוקר, אל הרפת שלו ושומע "מו, מו, מו" אך מה הוא שומע באותו הבוקר בין ה"מו" הרגיל? "הי-הי-הי". בהתחלה חשב האיכר קלאוס שהוא לא שומע טוב. אבל לא. הנה זה שוב "הי-הי-הי".

"כנראה איזה סוס ניכנס אל בין הפרות שלי" חושב האיכר קלאוס. אבל כשהוא מחפש את הסוס בין הפרות שברפת הוא שומע מאחרי גבו צהלה "הי-הי-הי". הוא מסתובב ורואה שהפרה שקנה רק אתמול דורכת ברגליה וצוהלת כמו סוס "הי-הי-הי". משהו כזה! חושב האיכר קלאוס. ומחליט: אם היא צוהלת כמו סוס, הרי הפרה שלי אינה פרה בכלל אלא בעצם סוס. ולאן הוא מוביל את הפרה שצוהלת כמו סוס? לאורווה כמובן.



אבל מה הוא שומע למחרת בבוקר
כשעובר ליד דיר הכבשים?
"מה-מה-מה!" רגע, אומר האיכר
קלאוס הרי כאן פועה עז כלשהי! הוא
מסתכל לדיר ומה הוא רואה? מעל כל
הכבשים מקפצת הפרה המבולבלת
ופועה כמו עז "מה-מה-מה"
משהו כזה! חושב האיכר קלאוס. אבל
אם היא פועה כמו עז אז הפרה שלי
היא בכלל לא פרה ולא סוס ולא כבשה,
אלא בעצם עז. ולאן מוביל האיכר
קלאוס את הפרה שפועה כמו עז?
למכלאת עזים כמובן.



?

אבל מה הוא שומע למחרת בבוקר
כשהוא עובר ליד האורווה?
"בה-בה-בה". רגע, אומר לעצמו האיכר
קלאוס, הרי כאן באורווה פועה כבשה!
הוא מסתכל באורווה ומה הוא רואה?
כאן מביטה ישר אליו הפרה המבולבלת
ופועה כמו כבשה "בה-בה-בה".
משהו כזה! חושב האיכר קלאוס. אם
היא פועה כמו כבשה הרי הפרה שלי
אינה פרה בכלל וגם לא סוס אלא
בעצם כבשה. ולאן מוביל האיכר קלאוס
את הפרה שפועה כמו כבשה? לדיר
הכבשים כמובן.



?

אבל מה הוא שומע למחרת, כשהוא עובר ליד דיר החזירים? "הב-הב-הב". רגע, אומר האיכר קלאוס. איך מגיע כלב לדיר חזירים? והוא מסתכל לתוך הדיר ושם הפרה המבולבלת מנפנפת בזנבה, חושפת את שיניה ונובחת כמו כלב "הב-הב-הב".

משהו כזה! חושב האיכר קלאוס. הרי אם היא נובחת כמו כלב הרי הפרה שלי היא לא פרה ולא סוס, ולא כבשה, ולא עז, וגם לא חזיר, אלא בעצם כלב. ולכן מוביל האיכר קלאוס את הפרה המבולבלת שנובחת כמו כלב? כמובן למלונה.



?

אבל מה הוא שומע בבוקר כשהוא עובר ליד מכלאת עזים? "חר-חר-חר". רגע, חושב האיכר קלאוס. אני שומע כאן חזיר נוחר! הוא מסתכל למכלאה ומה הוא רואה? הפרה המבולבלת מתגלגלת בבועץ בין העזים ונוחרת כמו חזיר "חר-חר-חר".

נו, משהו כזה! חושב האיכר קלאוס. אבל אם היא נוחרת כמו חזיר הרי הפרה שלי היא בכלל לא פרה ולא סוס, ולא כבשה, ולא עז, אלא בעצם חזיר. ולכן מוביל האיכר קלאוס את הפרה המבולבלת שנוחרת כמו חזיר? לדיר חזירים כמובן.



?

אבל מה שומע האיכר קלאוס למחרת
בבוקר כשעובר ליד הסככה?
"קה-קה-קדק, קה-קה-קדק". רגע,
אומר האיכר קלאוס. זה נשמע כמו
תרנגולת! מה עושה תרנגולת בסככה?
הוא מסתכל לסככה ורואה את הפרה
המבולבלת, מתהלכת בין החתולים,
מנקרת באדמה ומקרקרת כמו
תרנגולת! "קה-קה-קדק, קה-קה-קדק".
משהו כזה! חושב האיכר קלאוס. אבל
אם היא מקרקרת כמו תרנגולת הרי
הפרה המבולבלת שלי היא לא פרה,
ולא סוס, ולא כבשה, ולא עז, ולא חזיר,
ולא כלב, ולא חתול, אלא תרנגולת.
ולאן הוא מוביל את הפרה המבולבלת
שמקרקרת כמו תרנגולת? ללול כמובן.



אבל למחרת, כשהאיכר קלאוס עובר
ליד המלונה הוא שומע "מיאו, מיאו".
רגע, חושב האיכר קלאוס. הרי כאן
חתול מילל. הוא מסתכל על המלונה
ומה הוא רואה? הפרה המבולבלת
עומדת ליד המלונה ומיללת כמו חתול
"מיאו, מיאו".
משהו כזה! חושב האיכר קלאוס. הרי
אם היא מיללת כמו חתול הרי שהפרה
שלי היא לא פרה, ולא סוס, ולא כבשה,
ולא עז, ולא חזיר, ולא כלב אלא חתול.
ולאן הוא מוביל את הפרה המבולבלת?
כמובן לסככה בה החתולים רודפים
אחרי עכברים.



והאיכר קלאוס, שהוא אדם טוב לב, מוביל את הפרה המבולבלת, שהומה "גרגרגר" כמו יונה, במדרגות צרות אל הגג, אל שובך יונים. אבל מוטב היה שלא יעשה זאת. כי מה הוא רואה למחרת בבוקר? הפרה השמנה עומדת על הגג, על הלוחות הדקים שלפני השובך. "היא עוד תיפול משם ותשבור את כל העצמות" נבהל האיכר קלאוס, ומתחיל לזרוק אבנים קטנות על הפרה כדי שתחזור לשובך. ומה עושה הפרה המבולבלת? היא גועה "מו, מו, מו" ועפה משם!



ומה אתם חושבים ששומע האיכר קלאוס כשהוא עובר למחרת בבוקר ליד הלול? ומה קרה בסוף אם הפרה המבולבלת של האיכר קלאוס, שכל פעם חשבה את עצמה למשהו אחר? זה נגמר כך שבוקר אחת הוא שומע אותה הומה כמו יונה, "גרגרגר". הבהמה הזו תשגע אותי לגמרי! חושב האיכר קלאוס. אבל אם היא הומה כמו יונה הרי הפרה שלי היא לא פרה, ולא סוס, ולא כבשה, ולא עז, ולא חזיר, ולא כלב, ולא חתול, ולא תרנגולת אלא היא בעצם יונה.





מסתבר שהפרה המבולבלת מצאה
בסוף את המצב הנכון. בכל אופן היא
כבר לא חזרה לשכני קלאוס. יתכן
שהיא עדיין מתעופפת להנאתה
בשמיים. ואם אתם פעם שוכבים על
הדשא ומביטים בשמיים, ותראו פרה
גדולה שעפה בין העננים, דעו שזו
הפרה המבולבלת של האיכר קלאוס.