

## התוכי שקרה מחשבות

• מרי קל

חי פעם בהודו סוחר בדים, שכל היום ישב בחנות שלו והמתין ללקוחות, ובינתיים השתעם מאד ורצה שייה לו דבר מה שבעצם הרמתנה יעורר ויבדר אותו קצת.

יום אחד, כשהעבר בשוק, ראה איש זקן שישב לפניו כלוב עם תוכי, ועל השלט של הכלוב רשום "תוכי מדובר".

"תוכי מדובר" חשב הסוחר "הוא יכול לחשוף בזמן שאינו יושב בחנות ומשתעם". אך התוכי הביט על הסוחר ואמר "אני יכול לחשוף כשאתה משתמש!". הסוחר צחק וקנה את הציופר המשועשת. מובן שראתה את דברי התוכי צירוף מקרים בלבד, קשוך רק במקרה נכנס לראשונה הקטן של הציופר.

הוא לא תאר לעצמו כלל שלתוכיו יש תוכנות מיוחדות כלשהן. אבל במצבות הציופר יכולה לא רק לדבר, אבל גם לקרוא מחשבות. אלא שהיא לא שתקה, וברגע שקרה מחשבה כלשהי, מיד קשחה אותה בקול רם. למעשה התוכי לא הבין כלל את המחשבות. הוא היה תוכי סתום ורק חיכה את מחשבות האנשים לידיו.

הסוחר קנה את הציופר יחד עם הכלוב שלו ותלה את הכלוב מהתקירה של החנות. רק הספיק לעשות זאת, כשהחנות נכנסת אישה זקנה, שאללה האם תוכל להציג אצלו שני מטרים בד משוי צהוב. משוי צהוב לא היה בחנות, אבל הסוחר חשב שיכול למכוון לה שאריות של בד צהוב זול, שהברך שלו דמה מאוד למשוי. "את הבד הזול אמכוון לך נינה כמו משוי יקר" חשב לו.

הסוחר שאל מה ברצונו לקנות והאיש  
הזמן כמות גדולה של כדי קטיפה יקרים.  
וכתשלום אשאיר לר את טבעת הספר  
הזו".

הסוחרלקח את הטבעת, אבל לא היה לו  
כל מושג באבני חן ולא יכול היה להבחין  
בין אבן חן יקרה וזכוכית מעובדת יפה. אך  
כשהסוחר בדק את הטבעת, חשב הלקוק  
"הטיפש זהה לא מבין הררי כלום באבני  
חן. ארמה אותו בקלות". ובאותו רגע  
אמר התוכי "הטיפש זהה לא מבין הררי  
כלום באבני חן. תרמה אותו בקלות".  
הסוחר הבין מיד שהאיש המכובד רוצה  
לרמתו אותו ועננה "אדוני, זה אינו ספר  
אלא חתיכת זכוכית!" הלקוק הבית על  
התוכי במבט זועף ויצא. אבל הסוחר  
הסתכל על התוכי בחיבחה ו אמר לעצמו  
"אה! אילו לא עזרת לי, הייתי נופל  
בפח!" והתוכי חזר מיד "אה! אילו לא

אר מה עשה התוכי שידע לקרוא  
מחשבות? הוא חזר מיד על מחשבתו של  
הסוחר וקרא "את הבד הזול תמכור  
לזקנה כמו nisi יקר".

האישה הבינה מיד שמנסים לرمות  
אותה, יצאה מיד, בלי לקנות כלום.  
אם תעשה זאת עוד פעם, אוריד לר את  
הראש" חשב הסוחר. והתוכי מיד חזר על  
כך - "אם עשתה זאת עוד פעם, תוריד לי  
את הראש".

כעבור זמן מה נכנס לחנות אדם בעל  
מראה מכובד. הסוחר הבית עליו וחשב  
"זה לא סתם בטלן. אם האיש הזה אוכל  
לעשות עסק טוב".

והתוכי חזר מיד אחורי "זה לא סתם  
בטلن. אם האיש הזה יוכל לעשות עסק  
טוב".

הלקוק צחק ו אמר "אכן ציפור חכמה. גם  
צדקת, איתני תוכל לעשות עסקים טובים".

נכns לchnot ושאל "אולי תמכור לי شك  
שאכל לשמר בו 1000 מטבעות זהב  
והוא לא התפרק?"

"בודאי" ענה הסוחר והביא شك מבד  
פשתן חזק. אבל השודד המחופש אמר  
"אני רוצה להיות בטוחה שהוא יחזיק.  
אולי ת מלא אותו ב-1000 מטבעות?"  
ותוך כר חשב "כשיכניס את הזהב לשק  
נוכל לגלות איפה האוצרות שלו." אלא  
שהתוכי חזר מיד אחריו "כשיכניס את  
זהב לשק נוכל לגלות איפה האוצרות  
שלו." השודד הרגיש שתחבולתו התגלתה  
וברח מהחנות. בחוץ חיכה לו השותף "יש  
לו שם תוכי שיכל לקרוא מחשבות" קילל  
השודד "אנו מוכרכים לחסל את הציפור."  
הוא, לא" ענה השותף "אנו צריכים לתפוס  
אותה, אז היא תעוזר לנו לגלות איפה  
הקמצן שומר את כספו".  
איזה רעיון נחדר! אבל איך לתפוס את

עזרה לך, היית נופל בפח!"  
כך נמשכו הדברים גם הלהה והתוכי עזר  
לטוחר פעמים רבות. הסוחר התעשר  
ובסיבבה התחילה לספר כי יש לו עכשו  
ארגון שלם של זהב ואבני חן. את הדברים  
שמעו גם שני שודדים והחליטו לגנוב  
לטוחר הבדים את ארגז האוצרות. אך  
איפה יכול היה הסוחר לשמר את  
האוצר? השודדים התווכחו על כר. "הוא  
בודאי הטמין אותו באדמה אחרי הבית"  
אמר אחד.

"שיטוות! הוא בודאי ישן על הארגז הזה.  
אנו מוכרכים לבדוק זאת הלילה."  
"איןני מאמין בכך. הוא הרי מפחד  
שנתקוף ונחרוג אותו. בודאי שם את  
האוצרות בארגז פלדה במרתף".  
ומאחר שלא היה להם מושג איפה הסוחר  
שומר את אוצרותיו, החליטו על תחבולה.  
אחד השודדים התחפש לאיsha מכובדת,

הציפור מטה התאבל עליה מאד. בסוף ללקח אותה בערב והטמין באדמה בגינה שלו.

הוא לא ידע שעוקבים אחריו, וכשבא הלילה השודדים הוציאו מהאדמה את הציפור שהתאוששה ביןתיים והלכו איתה ישר לחנות סוחר הבדים. "טראה לנו עכשו איפה הסוחר שומר את האוצרות שלו" אמרו. והתוכי ענה "אראה לכם עכשו איפה הסוחר שומר את האוצרות שלו", אלא שהוא לא ידע זאת כלל, ולכן התעופף זמן מה בתוך החנות ובסוף נכנס לכלאו שלו.

"אהה" חשבו השודדים "הוא מסתיר את האוצרות בכלוב של הציפור". והתוכי ענה "הוא מסתיר את האוצרות בכלוב של הציפור".

השודדים הורידו את הכלוב ובדקו אותו היטב. הם לא מצאו שם כלום מלבד צואת

הציפור בלבד. שהיה תגללה את המחשבת הזרדונית? צרי ר לשולח לחנות מישחו שיפטה את התוכי.

למזלם סבטא של אחד מהשודדים אהבה מאוד תוכים. כשהשמעה על תוכי קורא מחשבות החלטתה מיד שהיא חייבת להכיר אותו. השודדים נתנו לה דברי אוכל טעימים לתוכי ושלחו אותה לחנות הבדים, אך לא גילו שהיא אוכל מכיל חומר הרדמה, אשר ירדים את הציפור לשתיים-עשרה שעות.

"איזה ציפור חמודה את!" חשבה הסבטא שנכנסה לחנות "הנה הבאתி לר מטעמים".

התוכי קרא מיד "איזה ציפור חמודה אני. הנה הבאת לי מטעמים".

הסוחר לא התנגד שהסבטא תאכל את התוכי, אך אחרי שעתים התוכי נפל בכלוב ולא זו יותר. הסוחר שחשב כי

האוצרות שלר, וברח מיד! והתוכי חזר אחורי "פתח להם את ארגז האוצרות שלר, וברח מיד!"

"הם?" חשב הסוחר שהבין כי השודדים נמצאים בחנות ומיד חשב "אראה להם את האוצרות שלי!" והתוכי צעק "תראה להם את האוצרות שלי!"

השודדים חשבו שהסוחר יראה להם עכשו את אוצרותיו ויצאו מהארון. אלא שהם נעמדו על דלת ברצפה, שהובילה למרתף. הסוחר הפעיל את ידית הדלת והם נפלו פנימה. הסוחר קרא מיד למשטרה והם נעצרו.

"הציפור החכמה הצילה אותי מפשיטת הרגל" חשב הסוחר והתוכי חזר אחורי מחשבתו "הציפור החכמה הצילה אותך מפשיטת הרגל". לאות תודה קנה הסוחר כלוב זהב לתוכי שלו.

יום אחד קנה הסוחר שמיכת בד יקר

הציפורים. ברוב כעס תפס אחד השודדים את התוכי וחשב "אם עכשו לא תדבר, אchnok אותך!"

הציפור המבויה לסת קראה בקול רם "אם עכשו לא דבר, יchnok אותך!" קריית הציפור העירה את הסוחר שישן בחדר שמעל החנות. "האם אני חולם" חשב "הנה התוכי המת שלי מדבר!" הוא קם והתחיל לרדת במדרגות. השודדים שמעו את חריקת המדרגות והסתתרו בתוך ארון ריק. הסוחר נכנס וראה את התוכי שלו.

"אתה הרוח של הציפור המתה שלי" חשב. והתוכי קרא "אני הרוח של הציפור המתה שלך".

הסוחר הכרע ברך לפני הציפור ובקיש בפחד גדול "מה תרצה ממני? אעשה הכל מה שרק תרצה!"

לאחד השודדים שבארון היה רעיון נחדר. הוא חשב מיד "פתח לנו את ארגז

הלקוחות שלו היה מרים אותו. אך אם רצה למנוע שמישה ידע מה הוא חושב בעצמו, תמיד הוריד את המסר, כדי שהתוכי לא יראה אותו.

גודלה, וכשהוציא אותה מהאריזה תלה אותה מהתקירה כדי לישר את הקמטים שלה. תוך כדי כך חשב "הציפור הזה מועילה לי מאוד כשהיא קוראה מחשבות של הלקוחות. חבל רק שהוא קוראה גם את מחשבותי". אך ברגע שחשב זאת הרגיש שהתוכי לא חזר אליו. הוא הקשיב היטב, וזה הציב לכלב שתליו היה אחראי השמיכה. התוכי ישב שקט בכלבו. "אולי הוא יכול לקרוא מחשבות רק כשהוא רואה את האנשים" חשב הסוחר, אבל התוכי עדיין שתק. וזה הסוחר עבר לצד השני של השמיכה וחשב "אכין מסך לפני הכלוב שלו, כך שאוכל להרים ולהוריד אותו" והתוכי קרא מיד "תcin מסך לפני הכלוב שלי כך שתוכל להרים ולהוריד אותו".

הסוחר הcin מיד מסך מתאים לפני הכלוב התוכי. כשם רצה לדעת מה חשבים