

פאן-גו

או

איך נוצר העולם

סין

בהתחלה השמיים והארץ היו אחד והכל היה תוהו ווהו.

היקום היה כמו ביצה שחורה גדולה ופאן-גו היה בתוכה.

אחרי שמונה-עשרה אלפי שנים פאן-גו התעורר משינה עמוקה. הוא הרגיש מחנק ולכן לקח גרזן גדול ובכל כוחו שבר את הביצה. החלק הקל, הבהיר עלה למעלה ויצר שמיים. החלק הכבד, בוצי, נשאר למטה ויצר אדמה. פאן-גו עמד באמצע. ראשו נגע בשמיים, רגליו על הארץ. השמיים והארץ התחילו להתפשט במהירות ופאן-גו גדל יחד איתם.

אחרי שמונה-עשרה שנים נוספות השמיים היו גבוה יותר והאדמה יציבה יותר ופאן-גו

עמד ביניהם כמו עמוד בגובה תשע מיליון לי, כך שלא יכלו להתחבר שוב.

כשפאן-גו מת, הנשימה שלו הפכה לרוח ועננים והקול שלו לרעם. עין אחת הייתה לשמש, השניה לירח. גופו, ידיו ורגליו הפכו לחמישה הרים גבוהים ודמו למים הזורמים. העורקים שלו הפכו לדרכים והשרירים לשדות פוריים. אין-ספור כוכבים נוצרו משערות והזקן שלו, פרחים ועצים מעורו ומשערות העדינות שעל גופו. הזעה שלו באה כמו גשם טוב וטל שמזין את הכל שעל פני האדמה.

פאן-גו כאב קדמון

רבים הסיפורים על פאן-גו בסין ובדרום סין הוא מוכר כאב-קדמון של כל האנושות, אך דמותו כמו של אדם בעל ראש כלב. והדבר קרה כך:

גבוה בשמיים, לאל האחראי על הארץ, המלך גאו-קסין, היה כלב יפה בשם פאן-גו. יריבות שררה בין האלים-מלאכים גאו-קסנג ויריבו

הבטחתי ולא נתתי לבתי להתחתן עם כלב?"
להפתעתו פאן-גו התחיל לדבר "אל דאגה,
מלך. רק כסה אותי בפעמון זהב הגדול שלך
ותוך שבעה ימים ושבע לילות אהפוך לאדם."
המלך עשה כך, אך בתו חששה שהכלב ימות
מרעב וביום השישי הציצה תחת הפעמון. גופו
של פאן-גו הפך כבר לגוף אדם ורק הראש
נשאר כמו של כלב. אך עם הרמת הפעמון
הקסם פג ופאן-גו נשאר אדם בעל ראש כלב.
הוא אמנם התחתן עם הנסיכה, אך היא לא
רצתה שיראו אותה עם בעל כזה, ולכן הם
עברו לכדור הארץ והתישבו בהרים רחוקים
של סין. שם הם חיו בשלום והיו להם ארבעה
ילדים, שלושה בנים ובת, ואלה היו לאבות
הקדומים של כל האנושות.

מלך פאנג. "מי שיביא לי את ראשו של פאנג
יוכל להתחתן עם בתי" הכריז גאו-קסנג, אך
איש לא העז לנסות זאת, כי כולם פחדו
מהחייילים והסוסים העצומים של המלך פאנג.
אבל הכלב פאן-גו שמע את דברי המלך
וכשגאו-סין ישן הוא יצא מהארמון ורץ אל
המלך פאנג. זה שמח מאוד כשראה את
הכלב, עומד בדלת ומנענע בזנבו. "ראו,
עוצמתו של מלך גאו עומדת לפוג. אפילו
הכלב שלו עזב אותו" אמר וערך משתה גדול,
כשהכלב בצדו.

בחצות, כאש כולם ישנו ופאנג שכב שיכור,
פאן-גו קפץ על מיטתו, כרת את ראשו ורץ
איתו חזרה לבעל שלו.

מלך גאו-קסין שמח כשראה את ראשו של
יריבו והורה מיד לתת לכלבו בשר טרי. אך
פאן-גו לא נגע בבשר ורק התכרבל בפינה
ונרדם. שלושה ימים שכב כך בלי נוע ובלי
אוכל.

המלך גאו-קסין הופתע מאוד ושאל "מדוע
אינך אוכל? האם בגלל שלא קיימתי את