

## מלך שרצה אישה יפה

סיציליה

לפני שנים רבות חי מלך שרצה מאד להתחתן, אך החלט שאותו צריכה להיות יפה כמו המשם. זה לא היה פשוט כי שם בחורה בסביבה לא עמדה בדרישה זו.

אז الملك שלח משלתו נאמן כדי שיחפש במרחקים בחורה יפה דיה כדי להיות אישתו וכיימצא צו, יביא אותה אליו.

המשרת יצא מיד לדרך וחיפש בארמנונות וטירות, בבתים גדולים ובבקשות קטנות, ואמנם ראה נערות יפות כמו אוכמניות, אבל היה בטוח שאף אחת מהן לא תמצא חן בעיני המלך.

יום אחד הלך בדרך והיה עייף וצמא מאד. ליד הדרך עמד בית קטן והוא דפק בדלת ובקש כסוס מים.

בבית זה חיו שתי אחיות, אחת בת שמונים, שנייה בת תשעים שנה. הן היו עניות מאד

והרוויחו את לחמן בטוויה. ידיהן היו עדין רכות ולבנות כמו אלה של בחורות צעירות וכשהגישו מים דרך האשןב שבදלת, המשרת ראה את האצבעות העדינות ואמר לעצמו "נערה שיש לה ידיים כל כך עדינות מוכרכה להיות יפה מאד". הוא מיהר למלך ומספר לו. "לך מיד חזרה" אמר הود מלכותו "ונסה לראות אותה".

המשרת הנאמן יצא למשימה מיד וכשהגיע שוב לאותו בית ביקש כסוס מים. כמו קודם, האישה לא פתחה את דלת ביתה אלא הגישה לו כסוס דרך האשןב.

"האם את גרה כאן לבד?" שאל האיש. "לא" אמרה "אחורי גרה אימי. שתינו עניות מאוד ועובדות קשה כדי להתקיים". "ובנות כמה אתן?" שאל.

"אני בת חמיש-עשרה ואחותי בת עשרים". המשרת חזרשוב למלך ומספר לו את כל מה שידע, והוד מלכותו אמר "אני רוצה את זו שבת חמיש-עשרה. הביא אותה הנה מיד". המשרת חזר לבית האחיות בשלישית ודפק

כשהם נשארו לבדוק המלך הרים פינת הכסו  
והבין שנשא לאישה זקנה בעלת פנים  
מקומתיים. הוא כעס נורא ובעמו השלים אותה  
דרך חלון פתוח.

למזהה של האישה בגדייה נתפסו במסמר  
שבקירות והיא נשארה תלויה כר, בין השמיים  
והארץ.

היא פחדה שבכל רגע עלולה ליפול למיטה, אך  
באותו רגע עברו שם ארבעה פיות.

"ראו אחיות" קראה פייה אחת "הנה האישה  
הזקנה שהמלך שלח להביאה. אולי נאחל לה  
שבגדיה יקרעו והיא תיפול לארץ?"  
הוא, לא" קראה שנייה "אני דווקא מאהלת לה  
צעירות".

"ויפוי"  
"וחוכמה"  
"ולב רגיש".

והפיקות המשיכו בדרךן כשהן משאיות  
אחריהן נערה יפה ביותר שבעולם.  
למחרת המלך הציז דרך החלון וראה את  
הבחורה הנהדרת תלויה על המסמר.

בדלת. האשנב נפתח שוב וקול אישה שאל  
מה רצונו.

"מלך צווה עלי' להביא אליו את הצעירה  
шибיניק כדי שתהייה למלכה" ענה.

"אמור להוד מלכותו כי אני מוכנה למלא את  
בקשתו, אך מיום הולדתי קרני המשמש עוד לא  
נפל על פני. אם יקרה הדבר, פני ישחררו  
מיד. لكن בקש מהוד מלכותו האדיב לשלו  
הערב מרכבה סגורה, ובה אבוא לארמון".  
כשהמלך שמע זאת ציווה להכין את מרכיבת  
זהב הגדולה שלו, ובה להכניס בגדים  
מפוארים, והאישה הזקנה עטפה את עצמה  
בצעיף עבה וכך נסעה לארמון.

מלך חיכה בא-סבלנות לבואה, וכשהגיעה  
ביקש שתרים את הצעיף שלה ותיתן לו  
לראות את פניה.

אך היא אמרה "הנרות הדולקים כאן חזק  
מדי. האם תרצה שאהפוך שחורה ממש לפני  
עיניך?"

מלך האמין לדבריה ואמין התקיימה חתונה  
בלי שהצעיף הורם אפילו פעם אחד. אך

אר הזקנה לא מוכנה הייתה לשםען כרך  
שבסוף הgalב לפקח תער ונתן לה מכחה  
ראשונה בצווארה.

"אי!" קראה האישה מרוב כאב.  
צריך לשובל, כדי להיות יפה" אמר הgalב.  
במכת תער השנייה הראש שלה נפל והוא  
מתה.

באוטו רגע עברו שם שוב הפירות. הן נבהלו  
מאוד מהנעשה. הן הבינו שאיחוליהן לחוכמה  
וללב רגיש של האחות הצעירה לא צלחו  
וחחלתו להחזיר אותה להיות זקנה ומכוורת  
כפי שהיא הייתה קודם.

ומלך, כשראה זאת, גירש אותה מארכונו  
لتמיד.

"מה עשית? בוודאי הייתה עיור בלילה  
האחרון!"

הוא ציווה להביא סולמות ולהוריד את  
האישה, ואז נפל לפניה על ברכיו וביקש  
שתסלח לו. נשף גדול התקיים לכבודה.  
אחרי מספר ימים האחות בת התשעים באה  
לארמון המלך וביקשה לראות את המלכה.  
"מי זו המכשפה המכוערת הזקנה?" שאל  
מלך.

"זו, זאת שכنتי, מטורפת למחזה" ענתה  
המלך.

אר האישה הזקנה הביטה עליה והכירה  
אותה. היא אמרה "איך קרה שנعشית כה יפה  
וצעירה? גם אני רוצה להיות צעירה ונאה."  
היא שאלת זאת במשר כל היום עד שהמלך  
אבודה את סבלנותה ואמراה "נתתי לךTOR ל'  
את ראשך היישן וחדר צמח במקומו".

הלכה האחות הזקנה לgalב ואמراה לו "אתן  
לך הכל שתרצה, רק תזכיר את ראשך, כדי  
שאוכל להיות צעירה יפה".

"אבל אישה! אם עשית זאת, תמותי!"