

# ריבת תות שדה



ק. ל. סאיל

היה לעמוד בכניסה ולברך את הבאים, נתן להם בחיוך רחב קליפות אגוז מלאות דבש חם ומתוק ואיחל להם ערב נעים. הם ירדו בגרם המדרגות הארוך, נכנסו לאולם, ותוך זמן קצר התחילו, כמו גם שאר עכברים שמחים וחברותיים, להתכבד בפרות טעימים ובאגוזים שנפרשו לאורך שולחן ארוך וצר, התזמורת נגינה על כינורות הקטנים שלה, אותם כיוון עוד בבוקר העכביש רוני, ומקהלת של שישה עכברים שרה בתאום מופלא, כך שגם הצלילים באולם היו ללא דופי. בשעת חצות כל העכברים רקדו וחגגו בשמחה, ואחר כך התפזרו, כל אחד בדרכו הביתה.



מובן שבדרך לביתם טילר ומילי באו לביתי כדי לספר לנו על החגיגה, אבל טילר התלונן שבמסיבה לא הוגשה כל מרקחת או ריבה. "לא הגישו מרקחת, עלמה גרסייה, אפילו כף אחת של מרקחת או ריבת תות שדה לא נראתה, אף לא אחת!" הוא סיפר.

כי עליכם לדעת שבדומה לפרדי השועל שהיה לקקן גדול, גם טילר אהב מעל הכל את הטעם הדביק והמתוק של ריבה.

זה אחד הסיפורים הרבים על טילר, הידיד היקר שלי. ההורים שלכם יכולים אולי לחשוב כי זה מוזר שידיד שלי הוא דווקא עכבר. אבל אתם, ילדים, בוודאי מבינים זאת. נכון? כך חשבתי.

זה קרה לפני קצת יותר משבוע, אחרי מסיבת העכברים מופלאה וקסומה של ראש השנה.

אני ביליתי את ראש השנה עם ידידי הישן והיקר מר בני הגירית. הכל היה פשוט ושקט. בני הכין עוגה וקצת כעכים וחלב. נהנינו לשבת ליד האח ובחצות הקשבנו גם לשירים אחדים שאהבנו. אפילו פרדי השועל ביקר כדי לנגוס קצת מעוגת האוכמניות הטעימה של בני.

אבל העכברים חשבו על משהו יותר מרשים, משהו שערכו מדי שנה באולם תת-קרקעי של המסיבות. הם באו מכל קצוות היער וחגגו עד מאוחר בלילה.

השמלות היפות וחליפות המסיבה יצרו מראה נהדר, ואם יורשה לי לומר, גברות עכברות נראו בשמלותיהן הרבה יותר יפה מאשר בנוות-אדם יכולות בכלל להראות.

טילר ואשתו מילי הגיעו לכניסה בדיוק כשהסעודה הגדולה עמדה להתחיל. דודי, העכבר שתפקידו





הבוקר שלה, שם קטפה כמה פרחים קטנים. היא הורידה את כפפותיה הורודות הקטנות והייתה מסדרת את הפרחים באגרטל קטן שעמד על שולחן האוכל.



מילי הייתה מופנית אל טילר בגבה ולא ראתה אותו, והוא התגנב בשקט מאחוריה, יצא מהבית ורץ דרך היער לכוון ביתו של פרנקי האיכר.

בדרך הוא עבר ליד פרדי השועל, שהלך אל בני הגרית לארוחת בוקר של דבש ואוכמניות.

"מה אתה עושה בשעות הבוקר כל כך מוקדמות?" קרא אחריו פרדי, שניסה להשיג את העכבר המהיר. טילר היה כל כך מרוגש שכמעט ולא שמע את פרדי, ובכל זאת עצר, הסתובב אליו ושאל "מממ? או.. אל תספר למילי, אבל אני הולך לביתו של האיכר פרנקי לקחת קצת ריבה." "ריבה? זה משהו מתוק, טילר?"

ביטוי פניו של פרדי אמר לטילר כי גם הוא מוכן לטעום קצת מהמתוק המתוק הזה, לאכן עשה הצגה קטנה והניף זרועות בהתרגשות:

ולצערו, בני הגרית, שנהג להכין מאכלים מופלאים, אף פעם עוד לא עשה ריבת תות שדה. לכן גם אצלנו לא יכול היה וטילר לטעום מה שאהב.

אבל טילר ידע איפה הוא יוכל להשיג קצת ריבה. כי ממש בקצה היער עמד בית קטן ובו גר האיכר פרנקי. לא היו לו ילדים והוא חי לבדו. והוא עשה ריבה. לא סתם ריבה של אוכמניות או פטל, אלה את הריבה האהובה על טילור – ריבת תות שדה.

"מממ. ריבת תות שדה טרייה" אמר טילר כשהתעורר למחרת בבוקר. הוא ליקק את שפתיו הקטנות כשחשב עליה, ואז דחף את השמיכה בה היה מכוסה וקם ממיטת הקש הנוחה שלו. הוא



פתח את ארון הבגדים ובחר מהר את מעילו הכחול והצעיף האדום. התלבש במהירות ובהתרגשות רץ לאורך הפרוזדור הארוך וצר אל הסלון. כאן עמדה מילי אשתו שבדיוק חזרה מטילור



"איפה הוא יכול...?" היא  
גרדה את ראשה ואז  
הרגישה שארון הבגדים  
פתוח וחסרים בו המעיל  
הכחול והצעף האדום של  
בעלה.  
"וי! וי! הוא שוב הלך לבית  
האיכר פרנקי, והרי היום יום  
ראשון והאיכר נשאר בבית!"  
היא לבשה מיד את המעיל  
שלה ומיהרה דרך היער  
לכיוון ביתו של האיכר.  
בינתיים טילר ופרדי הגיעו

כבר לשם ועמדו בפני הדלת האחורית של הבית. פרדי דחף  
את דלת העץ הישנה והם נכנסו דרכה לחדר המזווה, מלא

שקי תפוחי אדמה  
וקופסאות שמורים.  
"אהא!" לחש טילר  
כשראה את צנצנות  
הריבה על המדף העליון  
"תרים אותי, פרדי."  
פרדי עזר לטילר לעלות  
על המדף ובעצמו לקח  
משם אחת הצנצנות



"כן, כמובן. זה דווקא הדבר המתוק ביותר שתוכל לתאר  
לעצמך, פרדי."  
"באמת כל כך טוב?"  
טילר רצה מאוד שפרדי ילך אתו אל בית האיכר. הוא יכול  
היה להיות אז בטוח שפרדי לא ירוץ מיד למילי ולא יספר לה  
מה מתכוון לעשות בעלה.  
כי בניגוד לבני הגירית, שלא התערב אף פעם בענייני

האחרים, פרדי השועל היה  
הרכלן של היער, וידוע היה  
לכל שהוא לא יכול לשמור  
על סוד כלשהו, וגם הכמוס  
ביותר, למרות שלבו היה  
טוב ונדיב.

"טוב. הבה נלך. אבוא אתך  
לפני שאבקר אצל בני."  
"בוא פרדי. תראה שלא  
תצטער."

בינתיים, בבית של טילר,  
שם בין שורשי האלון הזקן,

מילי העכברה העליזה התחילה לדאוג לאן נעלם בעלה.  
"איפה הוא? בדרך כלל הוא כבר קם מהמיטה בשעות האלה  
ובא לאכול ארוחת בוקר, וי...וי" היא נכנסה לחדר השינה  
וראתה את המיטה הריקה.



והתיישב ליד השקים כדי לטעום ממנה.  
טילר בחר צנצנת אחת, קפץ עליה והתחיל לקרוע את הניר  
המכסה אותה, עד שהוריד אותו כליל.  
"ממ... טילר צדקת. זה מענג ממש." מצמץ בשפתיים פרדי.  
"אמרתי לך, פרדי" וטילר תקע את ראשו לתוך צנצנת הריבה,  
נהנה מטעמה, כשזנבו הארוך  
מתנופף באוויר.



"סנאפ!"  
"אוי!"

"מה קרה, טילר? שאל פרדי  
כששמע את הרעש המוזר  
והזעקה.  
טילר הסתכל אחורה וראה  
מלכודת עכברים סגורה.  
ופתאום נפתחה דלת חדר  
המזווה ובה נעמד האיכר פרנקי.

הוא היה גבוה והחזיק רובה הצייד בידו.

"הה, מזיקים! אתם נהנים כאן, מה?" קרא.

"הרי טילר אמר שאינך בבית!" לחש פרדי שעמד כמו קפוא  
מרוב פחד.

האיכר כיוון את הרובה על פרדי. הוא היה כבר לוחץ על  
ההדק אילו טילר לא היה פתאום קופץ על ראשו ומסיח את  
תשומת לבו. פרדי הספיק עוד להשתחל בין רגליו וברח דרך  
הדלת. טילר רץ אחריו. הם רצו מהר כמה שרק יכלו ושמעו

איך האיכר פרנקי יורה אחריהם. עוד לפני שהם הספיקו  
להגיע ליער הכדורית עופרת אחת פגע ברגלו האחורית של  
פרדי. הם נעמדו בין העצים ונשמו כבדות, מנסים להירגע.  
"ובכן.. נסכים שנינו.. אני חושב.. שלא ננסה זאת שוב."

"לא, פרדי. בוודאי שלא."

ופתאום נשמע ביער קולה של מילי..

"טילר,, טילר! וי! וי! טילר!" קראה לבעלה.

"אני כאן. למה את צועקת?"

"הו, איזה מזל.. חשבתי שכבר הרגו אתך. ממש כך!"

"לא. אני בסדר, בריא ושלם."

ופתאום מילי ראתה שלטיילר קרה דבר איום.

"שלם? הו, טילר. איפה הזנב היפה הארוך שלך?"

טילר התחיל ללכת במעגל, מביט מעל כתפיים שלו, אך את  
זנבו לא ראה. הזנב נשאר כנראה במלכודת העכברים בבית  
האיכר.

מאוחר יותר הם הגיעו אלי הביתה לשתות תה. טילר התאבל  
על זנבו ובכה מרות כל הערב. מרגלו של פרדי הוצאתי כמה  
כדוריות עופרת וחבשתי את הפצעים שלו ושל טילר.

בדיוק כשטיילר בכה לתוך הממחטה שלי נשמעה דפיקה  
בדלת. עמד שם בני הגירית עם מריצה מכוסה בד ועם חיוך  
רחב על פניו.

"הלו" האם טילר ומילי כאן? לא מצאתי אותם בדירה שלהם."

"כן.. טילר! בני רוצה לראות אתך" קראתי והוא יצאה אלינו

לאט, עם ראש מורכן ומושך קלות באפו.



כמה ימים מאוחר יותר, בדרכי לכפר, עברתי ליד ביתו של האיכר פרנקי ושמתי לב למשהו מוזר המודבק לדלת. כשהתקרבתי ראיתי שזה זנבו של טילר עם איגרת מהאיכר פרנקי, ממוענת לכל אלא שלהם הוא קרא "מזיקים מהיער" באיגרת נכתב:

"לכל המזיקים האיומים מהיער. זו רק דוגמה קטנה למה שיקרה למי שינסה לגנוב את הריבה הנהדרת שלי. חתום - האיכר פרנקי".

אינני יודעת איך להתייחס לאיום הזה, אך אדאג שאף אחד מהידידים השעירים שלי לא יתקרב לבית הלא-ידידותי הזה.



"הלו בני. אני במצב רוח גרוע היום וקשה לי לשוחח אתך. אני חושב שאלך עוד מעט הביתה. מצטער..."  
"חכה רגע, טילר. רציתי להראות לך משהו."  
בני הוריד בד שכיסה את המריצה וכולם ראו שתי שורות של צנצנות ריבת תות שדה העומדות עליה.

"אוו!" קרא טילר מופתע וחיוך רחב התפשט על פניו. "למדתי איך לעשות אותה בשבילך, כי ידעתי כמה שאתה אוהב את הריבה."  
"הו, תודה לך, בני, תודה." טילר טיפס על המריצה ובדק את הצנצנות מקרוב.



"אכן, בני. בהחלט עזרת לו להתאושש" אמרתי. "כן, עלמה גרסייה, חשבתי שזה ישמח אותו."

אחר כך ישבנו כולנו, נהנינו מתה ומריבה על לחם קלוי, ושוחחנו על אירועי הערב. עוד הרבה זמן לקח עד שטילר התגבר על אבוד זנבו, אך הריבה של בני עזרה לו בהחלט.