

עמדו עצים גדולים. אחד היה עץ אגוז, ועליו אגוזים י록ים, גדולים יותר מביצי תרגולות. על ידו עמד עץ כלו מסוכר, הגזע, הענפים, העלים, הפרחים והפירות. הכל מסוכר.

שני האנשים עמדו לפני השער והציצו פנימה. הם היו נכנסים ברצון אליו השער לא היה סגור.

"תראי" אמר האיש לאישתו "כמה לבנים השבילים שבגן." "אני חושבת שהזא סוכר והיית רוצה לטועם ממנו" ענתה האישה. היא ירקה קצת רוק על אצבע, שמה אותה דרך הרשת, נגעה בשוביל וליקקה את האצבע. באמת זה היה חול מתוק. סוכר של ממש. ברצון הייתה מלאה את כיסיה בסוכר. רק לעיתים רחוקות יכולת לknoot מעט ממנו, כי מחר בBITSIM לא הביא רוח רב, ועתים קרובות היא נאלצה לשנות תה וקפה ללא סוכר.

בסוף אמר בעלה "אולי נעלם על השער כדי לראות טוב יותר את הדברים המופלאים." הם

פרק ראשון בו מסופר איך יירקן ואישתו גנבו אגוז וביצה ומה יצא מזה.

הירקן ואישתו הלכו בדרך. הוא קנה אגוזים והוא קנתהBITSIM והם נשאו אותם בסלים שעל גבם, ועכשו הם הלכו חזרה העירה, כדי למכור את האגוזים והBITSIM. היה يوم חם והם עזבו את הדרך הראשית הגלולה לשמש והלכו בשביל קצר דרך שuber בחורשה קטנה, שם היה צל וקריר יותר. שניים נאנחו קשה תחת המשא ark יחד עם זאת חישבו כמה יוכל להרוויח מכירת האגוזים ובITSIM ומה יקנו בכספי שירוויחו. כסוך התהלו ושותחו הגיעו לגן נהדר של הפיה פה-דבש. הגן היה מגודר בגדר כסף עם שער גדול מרשת זהב, ובפניהם היו פרחים נפלאים ומבהיקים כפי שאנשים עוד לא רואו. ציפורים צבעוניות ישבו על ענפי העצים הגדולים ושרו שירי אהבה. הצד של השער



שמו את הסלים שלהם על הארץ, עלו על השער והביטו פנימה לתוכה הגן, שהיה יפה כפי שעוד לא רוא מועלם. השער היה סמור לעצי האגוז והסוכר והם יכולו לגעת ממש בפירות ובפרחים שעלייהם, ועל עץ הסוכר הם רוא גם קן גדול ובו ביצה יפה, לבנה וגדולה מאוד.

אחרי שכבר ראו את הכל קיבלו חסק לטעם מהסוכר והושיטו ידיים אליו. אלא שאז באו כל ציפורים הגן וקרו "אל תעשו זאת! אל תעשו זאת!" שני האנשים נבהלו מאד ומשכו את ידיהם חזרה, אך כאשר הציפורים התרחקו ניסו שוב לחטוף מהמתוק הזה. ושוב באו הציפורים בצעקה גדולה "אל תעשו זאת! אל תעשו זאת!"

זה הרגיז את בני הזוג והאיש אמר "אר, אלה רק ציפורים טיפשיות. אני רוצה לפחות אגוז גדול אחד מהעץ הזה כאן." "כן" אמרה האישה "ואני אקח מהקן את הביצה הגדולה הזאת." והאישלקח אגוז והאישה ביצה, למרות

הארוכה על השולחן, דחפה בהיסח דעת את האゴז הגדול, וזה נפל על הרצפה. התרנגול ניצל את ההזדמנות והכה בו במקורו. הוא חסר שיעמץא שחדרר מה טעינט.

האם מקור של התרנגול היה חד כל כך, או שהאגוז נסדק בזמן הנפילה, בכל אופן הקלייפה נפתחה. להפתעת הזוג מהאגוז לא נפל גרעין, אלא הופיע ראש של אדם. למעשה, יצא מהאגוז אישון קטן, בעל ראש גדול ורגליים דקוקות. כאשר קליפת האגוז נפתחה לגמרי, אפשר היה לראות כי היו לו מכנסיים אדומים ומעיל צבאי שחור, כובע עם נוצה וגם חרבות בצד. הוא נראה לא שמח לצאת לעולם כי עשה פרצוף חמוץ, פיהק ופתח את פיו כל כך רחਬ שזוג בעלי הבית נבהלו ממש. בזמן שהם שם עמדו והתפעלו מהגמר, נשמע רעש וקרקור בחוץ. האישה ניגשה לדלת וראתה שהתרנגולת שלהם מתחילה לנקר בבייצה הגדולה. האישה קראה לבולה ושניהם ראו איך מהቢיצה יוצאה שוב דמות אנושית, למעשה, לאט אישה קטנטונת, לבושה שמלה מושי

**שהציפורים עפו סביב וקראו "אל תעשו זאת!
אל תעשן זאת!"**

הם ירדו עכשו מהשער והמשיכו בדרכם, וטור ההליכה שוחחו על הגן המופלא. בערב הם הגיעו העירה ונכנסו לביתם. כאן הם הביטו שוב על האגוז הגדול ועל הביצה הגדולה ולא ידעו האם כדאי להם לאכול אותה או אולי למכור אותם במחair גבוהה. בסוף החליטו לשים את הביצה בקן של תרנגולת שישבה תחת מדרגות ביתם ולראות איזו ציפור תבקע מהביצה. הם לקחו מהתרנגולת את הביצים שלה, וזו צעקה וקורקה בקול עד ששמו לה את הביצה הגדולה בקן, והוא פשטה את כנפיה עליה.

את האゴז החליטו לשמר עד ארוחת הבוקר
ואז לפתח אותו ולראות האם התוכן שלו
מתוק כפי שחשבו. אבל כאשר למחירת
האישה הביאה את ארוחת הבוקר מהמטבח
לחדר, נכנס אחראית התרנגול שלהם. הוא
רצח כנראה לטעם פירורים מארוחת הבוקר,
והאישה לא הרגישה בו, וכאשר שמה את

בוקר. האיש נתן לכל אחד מהם פרוסת לחם בחמאה, אבל אז הגמד עשה פרצוף חמוץ וגם האישה הקטנה הביטה על האוכל בזלזול, ונראה בבירור שהאוכל לא מוצא חן בעינייהם. גם קפה הם לא רצו לשותות. זה הרגיז את בעלי הבית והאישה אמרה בכעס לבעה "ככה זה. **כשלוקחים ילדים של אנשים אחרים, באות רק צרות.**" בעלה ניסה להרגיע אותה ואמר שהקטנים ילמדו כבר לאכול כשיעשו רעבים. אולי הם מתבישיים. בinityim האישון הקטן ניגש לסל של האגוזים שעמד בפינה ...קנק, קנק! התחל לפצח אותם אחד אחרי השני, ולאכול אותם בתיאבון רב. "הי, אתה!" קרא הירקן "אלה אגוזים שלי. עזוב אותם בשקט." האישון עשה פרצוף חזעם ופתח את הפה כר שగעין אゴז שוב נפל לו מהפה. בעלת הבית שכחה בinityim למחר את הקפה שלה, וכשחזרה לשולחן ראתה כי האישה הקטנה לקחה קוביית סוכר, אחת אחריה שנייה ואכלה אותן בהנאה. "עזבי!" קראה האישה "מי הסכים לך?"

ונעלி משי. היה לה מבט ידידותי והיא התחליה מיד לركוד סביב קן התרנגולת. ואז גם האיש מהאגוז יצא החוצה, וכשראה את האישה הקטנה מרכדת, פניו נעשו נחמדים יותר.



שני האנשים הגדולים הסתכלו על כל זה בשתייה והביטו פעם על האישה הקטנה, פעם על הגמד. בסוף אמר בעל הבית "אישה, אין לנו ילדים. עכשו הגיעו הקטנים האלה. הנה ונאמץ אותם **ceilidinu**." הדבר מצא חן גם בעיני האישה והיא קראה לקטנים לארוחת

עם אדם עשיר וקר נצא גם אנחנו מהמצב ביש
שלנו".

קר הם דיברו ביניהם עד שבסוף חזרו, כל
אחד לעבודתו. הירקן לשוק, כדי למכור את
האגוזים, האישה לבטים שונים כדי למכור את
hbיצים.



מפצח האגוזים ולקקנית נשארו סגורים בבית.

שני האנשים עשו קצת על הילדים המאומצים שלהם. בסוף האישה שאלת "oir נקרא להם? הרוי מוכרכים להיות להם שמות. אחריתoir נוכל לכעוס עליהם?"

"אני אקרא לבחור 'מפצח אגוזים' אמר הירקן "ci הוא עושה זאת באמנות הרבה. "cn, cn אמרה האישה "הוא עוד יגרום לנו צרות עם האגוזים האלה. תראה כבר. אם זה קר ימשך, לא נרוויח אף פרוטה מהמכירה". על קר ענה הבעל "לא כדאי לריב בגלל זה. אשים את האגוזים במקום שאליו הוא לא יוכל להגיע. אבל יש לו ראש כל קר גדול וארשת פנים חמורה כל קר, שבודאי יצמיח ממנו בחור טוב. אולי גם ילמד ויהי לגבר מכובד. אבל עם האישה הקטנה יהיה יותר גרווע אם היא תאכל את כל הסוכר שלנו".

"עזוב את הקטנה" ענתה האישה "היא אמנםأكلה סוכר ולכן אקרא לה 'לקקנית', אבל אסגור את קופסאות הסוכר כאשר יהיה בהן סוכר אי פעם. עם זאת היא חמודה כל קר שתענוג לבית עלייה. אולי היא פעם תחתן