

מדוע הנץ טורף אפרוחים

מתוך "סיפורי עם מדרום ניגריה"

עורך א. לאנג

בזמנים העתיקים כשאפיונג היה מלך של קאלאבר נהוג היה לקיים נשפים גדולים לכל הנתינים, כל הציפורים שבאוויר, לכל החיות שביער וגם לדגים ויצורים אחרים החיים במים. את ההזמנה לנשף העביר תמיד הנץ שהיה החביב על המלך כי הוא ידע לעוף מהר יותר מכולם.

הנץ שירת את המלך במשך שנים רבות וכשהזדקן ורצה כבר להפסיק ולנוח פנה אל המלך ושאל איזה פרנסה תינתן לו.

והמלך אמר לנץ להביא חיה כלשהי, תהיה זו ציפור או חיית יער, והוא יסכים לו לטרוף את היצור הייחודי הזה, כדי שהנץ יוכל להמשיך לחיות בלי דאגות. הנץ עף מעל הארץ ועבר משדה ליער ומיער ליער עד שראה פעם ינשוף צעיר

שנפל מהקן. את הינשוף הוא הביא למלך וזה אמר שעכשיו מותר יהיה לנץ לטרוף ינשופים. הנץ עף עם הינשוף לחבריו וסיפר להם את דבר המלך.

אבל החכם שבין חברי הנץ אמר "ספר לנו גם מה אמרו הורי הינשוף הצעיר כשחטפת אותו?"

"האם והאב נשארו שקטים לגמרי ולא אמרו דבר." סיפר והנץ.

ואז החבר החכם אמר לו:

"מוטב לך להחזיר את הינשוף הצעיר להוריו, כי אחרת קשה יהיה לדעת מה יעשו הינשופים כשירד הלילה. אם הם לא הגיבו על החטיפה, יתכן שתכננו כבר נקמה קשה ואכזרית."

הנץ שמע בקולו למחרת הביא את הינשוף הצעיר אל הוריו והשאיר אותו סמוך לקן שלהם. אחר כך המשיך לעוף סביב היער כדי למצוא ציפור אחרת כמזון שלו. אלא שאז ראה כי לכל הציפורים נודע שהוא חטף את הינשוף והן הסתתרו

ולא הראו את עצמן כשהנץ היה בקרבן.
לכן הוא לא הצליח למצוא כל ציפור
אחרת.

אבל כשעזב את היער ראה שסמוך לבית
כלשהו מסתובבות עופות, מתחממות
בשמש ומגרדות בחול. היו שם גם
אפרוחים רבים שרצו סביב, תפסו חרקים
ונקרו כדי למצוא אוכל. תרנגולת זקנה
אחת הלכה אחריהם וקראה להם מדי
פעם.

כשראה את האפרוחים החליט הנץ
לחטוף אחד. הוא ירד במהירות ותפס
אפרוח קטן בטפריו החזקים. באותו רגע
התרנגולת להקימה רעש גדול ורדפה
אחריו כדי שיעזוב את האפרוח. נוצותיה
התנפחו והיא ניסתה לקפוץ עליו. אך הוא
בכל זאת לקח את האפרוח וכל העופות
והאפרוחים התחילו אז לרוץ בצעקות
רמות, אחדים מסתתרים תחת שיחים,
אחרים בתוך עשב גבוה, והמומה הייתה
רבה.

הנץ לקח את האפרוח אל המלך וסיפר
שהחזיר את הינשוף להוריו ושלא רצה
לטרוף ינשופים. והמלך אמר לו כי בעתיד
הוא יכול תמיד לטרוף ולאכול אפרוחים.
כשהנץ חזר עם האפרוח הביתה, בא
החבר החכם שלו ושאל מה אמרו הוריו
של האפרוח כשראו שהצאצא שלהם
נחטף, והנץ סיפר:

"כולם עשו רעש גדול. התרנגולת הזקנה
רדפה אחריי אך מלבד מהומה גדולה בין
העופות לא קרה דבר."

"אם כך" אמר החבר "אם העופות עשו
מהומה גדולה, אתה יכול בשקט לאכול
את האפרוח. אלה שעושים מהומה ביום
הולכים לישון בלילה, לא יפריעו לך ולא
יגרמו לך כל נזק. היחידים שמהם צריך
להיזהר הם אלא שלא מגיבים מיד
ונשארם שקטים כאשר פוגעים בהם. אזי
בטוח שהם מתכננים תגובה ועלולים
לפגוע בך בלילה."

הנץ הבין ומאז הוא טורף אפרוחים.