

## הנסיר החזק

הונגראיה

חי פעם מלך, שאהוב מאד לשנות יין ולא יכול היה לישון אלא אם בקבוק יין גדול עמד ליד מיטתו.

הוא שתה כל הימים ונעשה כל קר טיפש מרוב השתייה שלא יכול היה לדאוג לענייני מלכטו. אך יום אחד, כשהרכיב בעיר, ענהף עץ נפל על רاسו והפיל אותו מסוסו. וכך הוא שכב שם מת.

אישתו ובנו מאד התאבלו, כי למרות המגרעות שלו היה תמיד בעל וaba טוב עבורים. הם עזבו את הארץ ויצאו לדרך, בלי לדעת ובלי לחשוב לאן יילכו.

הם הגיעו לעיר והתישבו תחת עץ כדי לנוח ולאכול קצת לחם שהביאו איתם. כאשר גמרו לאכול המלכה אמרה "בני, אני צמאה מאד, הביא לי קצת מים".

הנסיר קם מיד והלך לפרג מים שזרם לא רחוק. הוא התכווף ומילה את כובעו במים,

אותם הביא לאמא. אחר קר חזר לפרג והלך לאורכו עד שהגיע לבריכה קטנה. שם כרע ברך ורצה לשנות, כשפתאותם ראה חרב תלויה על עצ מעל ראשו. הוא נבהל מאד תחילה, אך אחר קר טפס על העץ, חתר את החבל בו החרב הייתה קשורה וחזר עם הנשך לאמו.

המלכה השותומה מאד כאשר ראתה נשך צזה במקום מבודד ולקחה את החרב לידי כדי לבדוק אותה היטב. החרב עשויה הייתה במלאה נחרת, משובצת בזהב, ועל הידית שלה כתובת "מי שיחgor אותי, יהיה חזק מכל האנשים האחרים".

המלכה שמחה כשהקרהה את המילים ואמרה לבנו לחגור את החרב ולבדק את אמינותן.

הנסיר חגור את החרב והרגיש בכוח עצום הזורם בעורקיו. הוא ניגש לעצ אלון גדול ועקר אותו בקלות מהאדמה עם שורשיו, כאילו היה זה עשב.

הגילוי הזה שמח את המלכה והם המשיכו בדרכם בעיר. אך לילה בא, ונעשה חשוך,

שיצאנו או שהוא כבתה מחוסר זרדים. אבל אין דבר, נכנס גם בחושך. נכנסו אתם, אחד-אחד וכל מי שבפנים יקרא 'אני כאן!'. אני נכנס אחרון. עכשו קדימה!"  
האיש שעמד קרוב ביותר לפתח קפץ פנימה, אך לא הספיק לקרוא, כפי שציווה ראש השודדים, כי הנסיך, במכת חרב אחת, הוריד את ראשו. במקום זאת הנסיך בעצמו קרא "אני כאן!" וחיכאה כבר לאיש הבא.

כך הם נכנסו למערה אחד אחרי שני ואותם פגש אותו הגורל. בעבר דקות אחדות אחד-עשר שודדים שכבו מתיים למערה ורק המנהיג שלהם נשאר.

אלא שלראש השודדים היה צעיף שנותר מאישתו האבודה, וכורוך על צווארו הגן עליו כר, שמכת החרב של הנסיך לא הזיקה לו. אך הוא היה ערום ונפל, כאילו מת, עם האחרים. הנסיך רצה לוודא שהוא אمنם מת, אך זה שכב כל כך שקט, שהצליח להטעות אותו. הנסיך גירר את גופות השודדים לחדר שבמערה ונעל את הדלתות. אז יחד עם אמו

כאילו ניתן היה לחתור את החושך בסדין. מפחד מפני זבים וחיות יער אחרות הם לארצו לשכב לישון ורק המשיכו בדרכם בחושך, עד שהנסיך מעד על דבר מה ששכב בדרכם. הוא לא ראה מה זה, אך החלטת להרים אותו העצם הייתה כבד מאוד והוא חשב שגבו ישבר, אך בסוף הצליח וראה שהוא סלע ענק. אחרי הסלע מצא מערה וברור היה שהוא מאורה של שודדים, למרות שאיש היה בה.

הנסיך כיבח את האש שבURAה למערה, הציע לאמו להיכנס, אך להתנגד בשקט גמור, ובעצמו ה决心 להמתין לבואם של השודדים.

אבל גם הוא היה רדום למחצה, כאשר פתאום שמע את השודדים חוזרים עם שירה על שפתיהם.

השיר נפסק והשודדים הופתעו שלא רואים את מערתם ולא את האש שמאירה להם את הכניסה.

"זה המקום" נשמע קול, שלדעתו של הנסיך שיר היה לראש השודדים "הנה הפתח למערה. מישחו שכח להבעיר את האש לפני

אשר הגיע לטירה גדולה ומפוארת יותר מזו של השודדים.

הוא דפק בשער וקרא שורצה להיכנס, אבל הענק שగר בטירה זו קרא "אני יודע מי אתה. אין לי כל קשר עם השודדים!"  
"אני לא שודד" ענה הנסיך "אני בן של מלך, והרגתי את השודדים. אם לא תפתח מיד, אשבור את השער וראשך יctrף לאלה של האחרים".

הוא המתין קצת, אבל השער לא נפתח. لكن הוא נשען על השער ודחף אותו בכתפו עד שהעץ התחליל להיסדק. כאשר הענק ראה זאת, הבין שאין טעם לשמור את השער סגור ואמר "אני רואה שאתה בחור אמיתי. הנה  
נעשה שלום בינינו".

גם הנסיך לא רצה להלחם ושמח על הסכם השלום, ואחרי שראה את בתו היפה של הענק, התחיל לבקר בטירתו יותר ויותר. למלכה היה ביןתיים משעמם לבדה בטירה, וכשגילתה את ראש השודדים התחלילה לבקר אצלו והוא התהנף כל כך שבסוף הסכימה

חיפשו קצת אוכל, ואחרי שאכלו נשכו לישון. כשהתעוררו למחرت, ראו שבמקום במערה הם נמצאים בטירה מפוארת, ובו חדרים רבים. הנסיך הלך לבדוק אותם, נעל אותם זה בזה בקפדיות, ונתן את המפתחות לאמו, בזמן שבעצמו יצא לצד. אלא שהמלכה, כמו כל הנשים האחרות, לא יכולה לסבול שהיא משהו אותו היא לא יודעת. וכך רק בנה יצא, התחלת לפתח את דלתות החדרים, עד שהגיעה לחדר בו שכבו גופות השודדים. היא נבהלה מאוד כשראתה את הגוף ואת הדם, ועוד יותר הופחדה כשראתה את ראש השודדים מתהלך בחדר. לכן נעה מהר את הדלת וחזרה לחדר בו הם ישנו בלילה.

בнтאים הנסיך חזר והביא איתו דוב גדול, שבשרו רצה לאכול בצהרים. מאחר שהיא להם עכשו אוכל מספיק לימים אחדים, הוא לא יצא יותר לצד, אלא החליט לבדוק טוב יותר את הטירה ואת סביבתה. בסוף מצא מעבר חשאי שהוביל לעיר, ובהמשך שביל

עכשו בידיו של האויב שלו.  
"אין דבר, ידיי" אמר הענק "אשיג אותה  
חרזה בשビルר".

הוא קרא ל��וף, המשרת שלו ואמר לו "אםור  
לשועל ולסנא שיבואו איתך, והבא חזרה את  
חרבו של הנסיך".

שלושת המשרתים יצאו מיד, כשהם יושבים  
זה על גבו של זה, והקוף, שלא אהב לילכת,  
יושב למעלה. בשקט הם הגיעו לחדרו של  
השודד והקוף קופץ מגבם של הסנא והשועל  
וטיפס פנימה.

החדר היה ריק והחרב תלוי על מסמר בקיר.  
הקוף הוריד אותה וחגר על מותניו, כפי  
שראה לעיתים קרובות איך הנסיך עושה זאת.  
הוא ירד שוב על גבם של חבריו וחרזו לטירת  
הענק.

הענק החזיר לנסיך את החרב וזה הלך מיד  
אל הטירה שלו וקרא "צא מיד, רשות שכמותך!  
נראה עכשו מי הבעל בבית הזה".  
השודד לשואח חיפש את חברו וכשראה אותה  
בידיו של הנסיך נפל כעת הוא על ברכו

להתחתן אליו. אך פחדה מאוד מבנה, שלא  
ידע כי ראש השודדים חי. لكن אמרה לאיש,  
שכאשר בנה ילך להתרחץ בנחל, עליו לגנוב  
את חרבו, כי בלבעדיה לצער לא תהיה כל  
עוצמה.

השודד אמן שמע בעצתה ולחדרת הוריד  
את החרב ממקומה על הקיר וחגר אותה  
בעצמו.

כשהצעיר חזר לטירה מצא את השודד,  
שממתין לו ומנייף את החרב מעל ראשו. הוא  
ידע שגורלו מר, נפל על ברכו וביקש רחמים.  
השודד אמן חס על חייו אבל הוציא את שתי  
עיניו ונתן לו אותן בידי כשהוא אומר "שומר  
عليון, אולי פעם תצדק לעיניך".

הנסיך המיאש גישש את דרכו לביתו של  
הענק. זה ריחם על הצעיר ושאל מה קרה  
לעיניו, וכשהנסיך נתן לו אותן, רחץ אותן  
היטב ושם חזרה לארכבות עין של הצעיר.  
יומיים שכב הנסיך בחושך גמור, אך ביום  
השלישי קם וראה כפי שראה קודם לכן. הוא  
התאבל מאד על אבדן חברו, ועל כך שזה

וביקש רחמים. אך היה מאוחר מדי. הנסיך עשה לו כפי שהשודד עשה לו קודם. השודד העיוור תהה בעיר עד שנפל לבור עמוק, בו הוא יושב עד היום.

הנסיך גירש את אמו הבוגדנית והיא חזרה לאבא שלה, רחוק בהרים, והוא לא ראה אותה יותר. אחר כך חזר לטירתו של הענק. "ידידי, עשית לי טובה גדולה ואני מבקש רק עוד אחת. תן לי את בתך לאישה!"

הענק הסכים ברצון ונשף הבינו אין שהתקיים היה מפואר כל כך ששמעו עליו בכל העולם. הנסיך לא חזר כבר למלכתו של אביו, אלא חי עם אישתו היפה בשלווה בטירת העיר. אם עדיין לא מתו, הרי שהם חיים שם עוד.