

מדוע למוסקראט זנב ריחני?

קזאקסטן

מוסקראט הוא חיה נדירה. חי בחופים של דון ברוסיה, ובמקומות אחרים קשה לפגוש אותו. רק בודדים נראו גם בארץ. כולם יודעים שמוסקראט נדיר, אבל איש לא יודע מדוע זנבו מריח טוב. קורה שלקוזאק מזדמן לצוד מוסקראט. הוא יפשוט את עורו ואת הזנב יחתוך וייתן לאשתו. והאישה תשים את הזנב בארגז בו מונחים מעילי הפרווה בחורף, לשמור עליהם מעש. ריח של הזנב חזק ונעים, דומה לריח שושני העמקים. ואם תשאל את הקוזאק למה הזנב מריח, הוא לא ידע. לא עלה בדעתו לשאול את הזקנים. ומה מספרים הזקנים שיודעים את הכל? הנה:

זה קרה לפני הרבה, הרבה זמן. הקוזאקים רצו לכבוש מבצר טורקי. הרבה שמו עליו מצור ובסוף הצליחו לחדור אליו והתחילו לרדוף אחרי האויבים הנסוגים. תוך כדי המרדף הטורקים הרגו לקוזאק אחד את סוסו ואותו פצעו קשה. שכב הקוזאק ולא יכול היה לקום על רגליו. יום חם חיה והאיש היה צמא מאוד, שפתיו התייבשו, וסביב לא נראה נפש חיה. הביט הקוזאק בשמיים וראה עורב גדול מסתובב מעל הסוס ההרוג. "עורב, עורב" קרא הקוזאק "בקשה גדולה לי אליך. תביא לי קצת מים מהבאר. לשוני נדבקה לחיך, מהחום השפתיים התייבשו." העורב התיישב על פגר הסוס וענה "אין לי זמן להביא לך מים. אני חייב לאכול מבשר הסוס לפני שעורבים



אחרים יבואו הנה." והתחיל לנקר בפגר.
הסתכל הקוזאק לצד וראה זאב רץ.
קרא לו:
"זאב, זאב, תביא לי קצת מים מהבאר.
לשוני לחיך נדבקה מהצמא, שפתיי
התייבשו."
הזאב רץ וקרא "אין לי זמן להביא לך
מים. עלי לאכול מהבשר בטרם זאבים
אחרים יבואו הנה." ותקע את שיניו
בבשר הסוס.
הסתכל הקוזאק וראה לא רחוק
מוסקראט שזוחל תחת שיח. רצה
לבקש ממנו שיביא לו מים, אבל
התחשב - כי זו חיה קטנה כזו.
והמוסקראט הביט על הקוזאק,
הסתובב ונעלם.
הצמא עינה את הקוזאק עוד יותר, אבל
אז ברגיש - משהו דוחף אותו. הסתכל

הקוזאק ראה שלא יהיה לו מה לתת
למוסקראט ורק זחל אליו, רצה ללטף
אותו. אך לא הגיע ורק בידי הספיק
לגעת בזנבו.

וריח השושנים עבר לזנבו של
המוסקראט מידיו של הקוזאק.
עד היום זנב של המוסקראט מריח
בריח נעים וחזק של פרחים.



וראה שזה המוסקראט שדוחף אותו
באפו הארוך. הסתכל עוד וראה
שהחיה מחזיקה בכפות כד מים מלא
עד השוליים.
המוסקראט שמע איך הקוזאק ביקש
מים מהעורב ומהזאב, והחליט לעזור
לו, הביא לו מים בכד.
הקוזאק שתה מהכד ומיד נעשה לו קל
יותר. התרומם על המרפק ואמר:
"איך אוכל להודות לך, מוסקראט, על
השרות שעשית לי?"
והמוסקראט עמד אחרי השיח, נפנף
בזנבו ושרק "אין לי צורך בדבר, קוזאק,
שיהיה לך לבריאות, שתבריא."
הקוזאק ראה לא רחוק פרחי שושנת
העמקים. זחל, אחז בהם ורצה לקטוף
פרח כדי לתת למוסקראט, אבל לא
היה לו כוח מספיק, ורק הידיים שלו
התחילו להריח בריח הפרחים החזק.