

מודי שודד הים האמיץ



הייס רובטס



הם קנו מצרכים שונים ואכלו ארוחת עשר במזנון שמודי אוהב.



יום אחד יצא מודי שודד הים עם אמא שלו לקניות.



הרופא בדק את לבו של מודי שודד הים, לחץ הדם
וברכיים.



ואחר כך אמא של מודי שודד הים אמרה "עכשיו נלך
למרפאה והרופא יבדוק אותך."



מודי שודד הים לא אהב זריקות.



ואמר שמודי שודד הים צריך לבוא מחר לקבל זריקה נגד שפעת.



ואבא אמר "מודי, אני יודע משהו שיכול לעזור. קח את המפה הזו ואת האוניה המהירה ביותר שלי ותמצא את המקום המסומן. ואם תתנהג יפה אצל הרופא, תקבל גם גלידה."



כשבערב אבא שודד הים חזר הביתה, מודי שודד הים סיפר לו על הביקור אצל הרופא.



הוא טיפס על הרי געש מלאי לבה לזהטת.



מודי שודד הים יצא באוניה דרך ים סוער.



ובסוף הגיע לטירה, העומדת על הר גבוה.



והתחמק מיצורים מסוכנים ומפחידים.



סרטן-הקוסם דיבר אליו כך:
"מודי שודד הים, עברת סכנות רבות כדי להגיע לכאן.
אתן לך עכשיו את אבן הפלאים. לפני שהרופא ייתן לך
זריקה לחץ את האבן בחוזקה בידך וספור עד שלוש. אז
תועבר רחוק לעתיד ותישאר שם עד שהזריקה תיגמר.
אחר כך תקבל גם מנת גלידה."



בטירה הוא ראה סרטן-קוסם היושב באולם מפואר.



למחרת הוא יצא למרפאה עם אבן הפלאים בידו.



מודי שודד הים הודה לו יפה וחזר הביתה לישון.



וכשהגיע לשלוש ראה שהמזרק כבר ריק.



כשהרופא הכין את הזריקה מודי שודד הים עצם את עיניו, לחץ חזק את האבן וספר אחת.. שתיים..



ובדרך הביתה הוא קיבל גם גלידה.



סרטן-הקוסם צדק!
מודי שודד הים היה עכשיו מחוסן נגד שפעת ומחלות
אחרות.