

הפלאים וההרפתקאות המוזרות, ואני
אשתדל לעשות זאת בנאמנות.
קודם כל המונרך של מו הוא איש נעים
הליכות, המחזיק בדרגה של מלך. הוא לא
גבוה מאוד אך גם לא נמוך מאוד, הוא משהו
בין שמן ורזה; הוא מאוד שמח כשאינו עצוב,
ולעיתים גם עצוב כאשר אינו שמח.
אינני יודע מה גילו ולא העזתי לשאול על כך,
אך מאחר שנועד לחיות בעמק מו, יש להניח
שהמונרך של מו הוא בדיוק בגיל של ארץ
מולדתו. ואיש במו לא ניסה לנחש כמה זמן
זה. אז אפשר לומר שהמונרך של מו והעמק
מו הם חלק אחד של השני ולא ניתן להפריד
ביניהם.
שמו אינו מונרך קסום בגלל זה שהוא עוסק
בקסמים, כי הוא לא עוסק בקסמים. אך הוא
חי בצורה כה מוזרה בארץ כה מוזרה
שתולדותיו באמת נראים קסומים לנו, שחיים
במקומות מתורבתים של העולם וחושבים
שכל דברי אי-גיון שאין בהם הגיון, חייבים
להיום קסם.



עמק מו היפה

שאלות אחדות מתעוררות כבר בתחילת
הסיפור. ראשונה - מי הוא המונרך של מו?
ומדוע קוראים לו המונרך הקסום? ואיפה
בכלל נמצא מו? ומדוע מעולם לא שמעתם
עליו? והאם אפשר להגיע אליו ברכבת או
במכונית, או שצריך ללכת כל הדרך ברגל?
אני מבין שצריך לענות על השאלות האלה
לפני שנתיישב בנוחיות כדי לקרוא על כל



השמש
זורחת שם
כל הזמן
וקרניה
מפיצות ריח
נעים.
האנשים
שבעמק מו
לא ישנים כי
אין שם לילה.
הכל מה
שהם רק
צריכים צומח

על העצים, ולכן אין להם כל צורך בכסף. וזה
חוסך להם הרבה דאגות.

אין אנשים עניים בעמק יפה הזה. כאשר
מישהו זקוק לכובע, הוא ממתין רק שאחד
כזה יבשיל, ואז הוא קוטף אותו וחובש, בלי
לבקש אישור מאף אחד. אם גברת רוצה
טבעת חדשה היא בודקת את הטבעות שעל
עץ הטבעות, ואם תמצא אחת שמתאימה

חיוו של המונרך של מו נראים לו פשוטים
ביותר, כי בטוח שהוא אינו יודע כל חיים
אחרים. ואילו ידע על צורת החיים שלנו, היה
בוודאי מתפלא מאוד.
ארץ מו, שבה מולך המלך, הנקרא
מונרך של מו, נקראת לעתים
"העמק הנהדר". אילו שמו אותה
על המפות הגיאוגרפיות שלנו,
וצובעים אותה בוורוד וירוק בהיר,
ואילו ציירו עיגול במקום בו עומד
ארמון המלך, היה קל למצוא את
מקומו המדויק. אך אני לא יכול
למצוא את עמק מו בשום ספר
גיאוגרפיה שקראתי. לכן אני חושד
שאנשים שכותבים את ספרי
הלימוד והמחקר האלה לא יודעים
כלום על עמק מו. אחרת בוודאי היו
שמים אותו על המפות.
דבר אחד בטוח, אין ארץ מאלה
הכלולות במפות, שהיא יפה כל כך
כמו העמק הנהדר של מו.



החול שעל הגדה עשוי סוכר לבן ונקי וסוכריות וממתקים מסוגים שונים צומחים על שיחים נמוכים, כך שכל אחד יכול להגיע אליהם ללא מאמץ.

אלה רק מעט מהדברים המופלאים הקיימים בעמק הנהדר.

איש לא מת בעמק זה, והאנשים הם תמיד צעירים ויפים. מלבד המלך יש גם מלכה ועוד אי-אלה נסיכים ונסיכות. אך אין תועלת רבה להיות נסיך במו, כי המלך הרי לא מת והנסיך נשאר תמיד נסיך, עד סוף ימיו שאינו בא לעולם.

דברים משונים מתרחשים בארץ משונה זו, כפי שתוכלו לתאר זאת לעצמכם. אספר עליהם בהמשך וכך תוכלו ללמוד דברים נוספים על תכונות העמק הנהדר.

לאצבע שלה היא מורידה אותה מהעץ ושמה על ידה. כך כולם משיגים כל שרק רוצים. שני נהרות זורמים בארץ זו. באחד מהם זורם חלב בעל איכות מעולה. איים אחדים שבנהר החלב עשויים מגבינה טובה, ואנשים



באים עם אתים כדי לחפור בגבינה זו מתי שרוצים קצת. בבריכות קטנות ליד הגדות, שם איפה שהחלב זורם לאט יותר, נערמת קצפת מעל החלב. במקום שושני מים צומחים שם תותים גדולים, והפרי הבשל טובל את קצותיהם בקצפת ומזמין אתכם להתכבד.