



חברים של מר ירח

מאת - וו. לוחני
איורים - ס.גוייל, ס. סקהויה

Story Weaver



הירח האיר באור חזק והביט על
האדמה למטה. הוא הרגיש כל
כך בודד שכמעט קיבל קמטים.
כולם כבר ישנו והוא נשאר ער
ויכול היה לשמוע את הנחירות
שלהם. אבל הנה, הגיע זמן
לטיול שלו.

מדי פעם הוא הציץ דרך
החלונות והביט דרך הדלתות.
עבר דרך הסככות ושמע נחירת
החיות השונות.



אך משהו שונה היה הלילה.
מישהו היה עדיין ער. זו לולה
הכלבה והגור שלה, ג'קי.
הגור השובב עצם את עיניו
לכמה רגעים, אך כשראה שאמו
נרדמה - חייך. הוא ראה את
הכדור הזוהר הגדול שהסתתר
אחרי עץ ושאל אותו:
"מר ירח, אולי תשחק אתי?"
הירח נד בשמחה והאיר באור
חזק יותר.



הגור הקטן שאל:
"ויש לך כאן חברים, מר ירח?"
הירח החמיר את פניו וענה:
"אין לי חברים. כולם ישנים
כשאני יוצא לשמיים. אין לי למי
לשרוק או עם מי לשחק."
ג'קי חייך ואמר:
"אבל הרי לא כולם ישנים
בלילה. יש מי שישן דווקא באור
היום. בוא ואראה לך כמה חיות
לילה" קרא והתחיל לרוץ. הירח
התגלגל אחריו, שמח שמצא
דבר משעשע חדש.

הם הגיעו לעץ ועל הענף ראו
יצור מוזר, תלוי עם ראשו למטה.
"מר ירח" אמר ג'קי "תכיר את
מר עטלף. הוא ער כל הלילה
ואוהב לשוחח."





אחר כך הם עברו ליד גדר חיה
וג'קי קרא:
"גברת גחלילית, אל תתביישי,
תצאי אלינו."

הגחלילית האירה קצת יותר חזק
ואמרה "שלום!" לירח.
הירח חייך כשהביט מלמעלה על
נקודת האור הקטנה הזו. הוא
החליט שהיא באמת יפה מאוד.



הם המשיכו בזהירות על הדשא
ופתאום ראו מישהו כאילו בנוי
רק מעצמות ישרות וחדות.
"הביט, מר ירח" קרא ג'קי "זה
מר צרצר. הוא שר כל הלילה,
כמעט בלי הפסקה."



והם המשיכו בדרך עד שהגיעו
לעץ גדול עם נקרה עמוקה.
בפתח הנקרה ישב אוח בעל
עיניים גדולות ועגולות.
"מר אוח" קרא ג'קי "הנה חבר
חדש בשבילך. תכיר את מר
ירח, הוא גדול, עגול ומאיר
חזק!"
האוח נתן תקיעת שמחה
"או-הו!" כל כך חזקה שהעננים
נבהלו.
"נעים להכיר אתך" קרא הירח
"מה שלמך, מר אוח?"
"שלומי מצוין" ענה האוח "ואני
מקווה שכך גם שלומך!"



ובטיול שלהם בשדה וביער ראו
פתאום שועל בעל פרווה
האדומה, שיצא לציד הלילי שלו.
"הו מר שועל. הפחדת אותי"
קרא ג'קי גור הכלבים "תכיר את
מר ירח שיצא לטייל ולשחק
בלילה."



הירח שמח שפגש בלילה כל כך הרבה חיות.
וכולם ביחד צחקו, שיחקו ושמחו עד הבוקר.

