



שישה כוכבים

אגדה מונגולית



לפני שנים רבות חיו על הגבעה שישה אחים
יתומים.

יום אחד הבכור אמר לאחיו "הבה ונלך ללמוד דבר
מה."

הם נטעו עץ קטן על הגבעה שלהם ויצאו, כל אחד
בכוון אחר.

האח הצעיר ביותר הלך דרומה. הוא הגיע לבית
מזהב שבו חיה נסיכת זהב. שם התקבל לעבודה
ותפקידו היה ללוות את הנסיכה כל פעם שהיא יצאה
מהבית.





יום אחד אמרה לו הנסיכה
"בקרוב אבא שלי יבוא לבאר
הזהב שבדרום, כדי להשקות
את סוסיו. לך לשם ועזור לו.
הבחור הלך, אבל בקרוב
חזר.



"מה קרה?" שאלה הנסיכה.
"חזרתי כי רציתי להביט עליך" ענה.
"אם אתה רוצה להביט עלי קח את התמונה
שלי. אבל אל תאבד אותה!"
הבחור הלך אך חזר שוב.
"מה קרה?" שאלה הנסיכה "מדוע חזרת?"
"הרוח נשבה והוציאה את התמונה שלך מידיי."
הרוח העיפה את התמונה לארמונו של מפלץ.
המפלץ הביט על התמונה והתאהב בנסיכה. הוא
בא לבית הזהב, הרג את הבחור הצעיר וחטף את
הנסיכה.

לאחים נודע גורל הנסיכה.
הם בנו ציפור עץ ועפו עליה לביתו של המפלץ.
המפלץ רצה לתפוס את ציפור העץ אבל היה
מגושם מדי לכך. הוא אמר לנסיכה לתפוס
אותה. הנסיכה התקרבה לציפור העץ ואז
האחים תפסו אותה ולקחו אתם.



כשחמשת האחים
חזרו לגבעה,
העץ שלהם נבל.

הם הבינו שאחיהם מת.

אבל הם בינתיים למדו דברים מיוחדים.
הבכור למד להחיות אנשים ודברים מתים.
האח השני למד לאפשר דיבור לכל דבר.
האח השלישי למד לעשות עבודות אמנות.
האח הרביעי למד לצייר.

והאח החמישי ראה נסתרות וגילה איך נהרג האח
הקטן שלהם.

הם מצאו את גופתו והאח הבכור החיה אותו ושאל
מה הוא למד.



"לא למדתי כלום" ענה האח הצעיר "הייתה לי רק
תמונה של נסיכת הזהב והיא עפה עם הרוח."





כשחזרו הביתה, האח הצעיר רצה לשאת את הנסיכה לאישה, כי הוא מצא אותה. אבל גם האח הגדול רצה לשאת אותה לאישה כי היה הבכור.

אלא שהנסיכה הודיעה להם שהיא לא תינשא לאף אחד, היא תהפוך לירח ופעם בחודש תבוא לבקר אותם, כי הם המצילים שלה. ואז היא עפה לשמיים.



אבל האחים לא ויתרו. גם הם עפו לשמיים
והפכו לשישה כוכבי כסף.
ומדי חודש ששת הכוכבים נפגשים עם הירח.

