



החברים שלי



אייר
עלי מאפקהרי

כתבה
פארידיי קהלאטברי

הנה הוואי.
כאן עומדת אחת החברות טובות שלי.
השעה אצלה היא שתיים וחצי בבוקר.
היא התעוררה במיוחד כדי לשוחח אתי.



ידידי מקנדה מספר לי תמיד על על האייל שלו.
עכשיו שעה שלוש וחצי בבוקר בקנדה.
הייתי מאוד רוצה לשוחח אתו, אבל אין לו זמן.
הוא יוצא לטייל עם האייל.





עכשיו שעה ארבע וחצי בבוקר באלסקה.
זה חברי מאלסקה בכל בגדיו המסורבלים!
אני מביטה על הבגדים שלו והוא על אלה שלי.
שנינו פורצים בצחוק.





בהאיטי עכשיו שעה שש וחצי בבוקר.
ידידתי שם קמה מוקדם ומושיטה לי פרחים.
הייתי בשמחה לוקחת זר כזה אילו רק יכולתי!



השעה חמש וחצי במקסיקו.
חברי שם ישן חזק.
לא אסתכל עליו, כי אחרת אתחיל גם אני
לפהק ולנחור ואולי אירדם כמוהו.

חברתי מבוליביה אומרת שאצלה עכשיו
שבע וחצי בבוקר.

חברתי מארגנטינה מעדיפה לשחק בבית.
מזג אוויר חם מאוד אצלה ומוטב לא לצאת.
עכשיו שם שעה שמונה וחצי.



היא התכוונה לצאת מהבית כשהגעתי אליה.
היה לה זמן רק להגיד שלום. אנו נדבר
מאוחר יותר.





אל תאמינו שידידי מאיי מאדירה הוריד חולצה
בגלל שהיה לו חם.
מובן שבאפריקה חם, אבל הוא רצה לשחות.
שעה עשר וחצי היא הזמן המתאים לשחייה בים.

כדורגל יכולים לשחק כולם, גם בנות. גם אני
משחקת כדורגל.
חברתי מגויאנה אוהבת כדורגל כמו כל בני
דרום אמריקה. עכשיו שעה תשע וחצי
בגויאנה. זמן נהדר למשחק.



ידידי מאיטליה מתגאה בפיצה שהוא יודע לאפות.
אינני יכולה לטעום מהמרחק, אבל אני רואה את
הפיצה!

במיוחד קראתי לו בשעה
שתיים-עשרה וחצי כדי
שיראה לי אותה.



חברי מאנגליה מספר על השעון ביג-בן של לונדון.
אצלו עכשיו אחת-עשרה וחצי, אבל על התמונה
ששלח לי השעון הגדול מראה שעה ארבע.
קשקשנו המון.

וכאן חברתי ממצריים. היא משחקת עם
החתול שלה באחת וחצי בצהריים.
קיבלתי ממנה תמונה של החתול היפה שלה.
גם לי יש חתול.



אבא ואמא עוד לא חזרו מהמשרד
ואני מנצלת זאת כל יום, ומתקשרת
עם מישהו מהחברים שלי.
יש לי חברים בכל מקום בעולם.



והנה אני! כאן בבית בטהראן. השעה שלוש
אחר הצהריים ואני לבד בבית, כרגיל.



חברתי מהודו אוהבת לרקוד. היא
מתאמנת בריקוד מסורתית קשה ומספרת
שצריך להתאמן כך שנים רבות.
כבר חמש וחצי לפנות ערב והיא עדיין
מתאמנת.



הנה ידידי מטורקמניסטן. הוא יוצא לרכיבה על
סוס בשעה ארבע ושלושים אחר הצהריים.
כמה חבל שאינני יודעת לרכב. אולי הייתי
יוצאת יחד אתו.



על אינדונסיה אני יודעת רק שהיא פזורה על
איים רבים. חברתי שם לא למדה עוד
גיאוגרפיה, ולא יכולה לספר לי על המדינה
שלה.

אבל חברי בסין מדבר הרבה וסיפר לי הכל
על הארץ שלו.
השעה אצלו שבע וחצי ויש לו הרבה זמן
לקשקוש.



עכשיו שש וחצי
והיא יוצאת
למסיבה. אולי
נדבר בפעם
הבאה.

חברתי ביפן גמרה כרגע את שעורי הבית שלה.
השעה שמונה וחצי בערב. היא כבר אכלה אבל
עוד לא עייפה ואנו יכולות לשוחח.





עוד לא ראיתי קנגורו אף פעם, אבל חברי באוסטרליה ראה אותם הרבה ומספר שאפילו שיחק אתם. כבר תשע וחצי בערב, אבל הוא עוד מספיק לצייר לי קנגורו, במיוחד בשבילי. כמה זה נחמד!

זה בוודאי מעניין לחיות באמצע האוקיאנוס.
החבר הזה שלי חי באיי סולומון ומספר הרבה
על האוקיאנוס.
הוא אוהב לשוט אפילו בשעה מאוחרת. שם
עכשיו עשר וחצי בלילה!



אבל חבר שלי מניו-זילנד ישן עכשיו.
השעה אחת-עשרה בלילה והוא בוודאי
יקום מוקדם כדי לעזור להוריו להוציא את
הצאן למרעה.



תגידו רק, איך הייתי יכולה לנסוע לכל מקום
ולמצוא כל כך הרבה חברים מפינות שונות
של העולם, אילו לא היה האינטרנט?

