

המרק הטעים

היה פעם איש זקן וענוי שלא היה לו בית לישון בו ולא כסף לקניית אוכל. הוא הלה בדרכים ובכפרים ביקש שיתנו לו קצת אוכל או שיסכימו שיילון במתבן.

פעם עבר בעיר ותעה שלושה ימים ושלושה לילות עד שהצליח לצאת ולהגיע לכפר סמוך. אחרי שלושה ימים ללא אוכל היה רעב ועייף מאד. הוא דפק בדלת של הבית הראשון. פתחה לו אישה ושאלה "מה רצונך כאן?"

"שלושה ימים תעיטי בעיר. אולי תוכל לחת אוכל ומקום כלשהו ללון בו?"

"כל אחד יכול לספר!" קראה האישה וטרקה לו את הדלת בפנים.

הוא המשיך ללכת והגיע לחנות ירקות. שם אמר לירקן "שלושה ימים נדדי בעיר

בלי אוכל. אולי תוכל לחת לי דבר מה לאכול ומקום ללון בו?"

"יש לך כסף? תוכל לשלם לי?" שאל הירקן, וכשהאיש ענה בראשו קרא "כל אחד יכול לספר!" וגירש אותו מהחנות. האיש המשיך ללכת והגיע לאטלייז. שם ביקששוב "שלושה ימים תעיטי בעיר. אולי תוכל לחת לי קצת אוכל ומקום לינה?"

"ותוכל לשלם לי?" שאל בעל האטלייז. שוב ענה העני בראשו ובעל האטלייז גירש אותו.

"אני מוכrah למצוא שיטה אחרת" חשב האיש המסקן "האנשים בכפר זה יתנו לי למות מרעב."

כשהמשיך ללכת ראה הצד הדרך סיר ישן. הוא הרים אותו, אסף קצת זרדים וסידר מהם ערמה במרכז הכפר, שם איפה שכולם יכלו לראותו אותו ואז מילא

לו חופן תפוחי אדמה. ה זקן רחץ את התפודים ושם אותם לסריר. אחרי רגע שוב טעם "מצוין" אמר "אבל אילו הוסףתי גזר או שניים, איך טעם נפלא היה יכול להיות למרק שלוי!"

רצאה בתו של הירקן והביאה לו כמה גזרים. ה זקן שם אותם בסיר ואחרי רגע טעם שוב.

"מרק נהדר" אמר "אילו רק יכולתי להכנס קצת בשר בקר, איך טעם נפלא היה מקבל".

השוליה של הקצב הביא לו חתיכת יפה של בשר וגם אותה הכניס ה זקן לסריר.

איןני ידוע איך מצרכים הוסיף ה זקן בדרך זו למרק שלו. בכלל אופן כשתעט אותו בסוף קבע "טעם יוצא מהכלל" והוא שאל את הילדים האם הם רוצחים גם לטעם מהמרק. בWOODAI! כולם רצוי בקר. הם הביאו צלחות וכפות, ישבו סביב

את הסיר במים מהבאר, הדליק אש ושם את הסיר מעל המדורה. ילדים שראו את המדורה באו להסתכל. אחריהם באו גם ההורים והסבים לראות מה עושה ה זקן המוזר במרכז הכפר. כאשר המים בסיר רתחו,לקח ה זקן אבן, זרק אותה לסריר והתחיל לבחוש במקל. הוא לא שם לב כלל על האנשים שעמדו סביבו. מובן שכולם רצו לדעת מה הוא עושא מהאבן שעל האש, אבל איש לא העז לשאול.

בסוף פקע סבלנותו של אחד הערים והוא שאל "מה אתה עושא, סבא?" ה זקן הרים את ראשו ו אמר "אני מבשל מרק אבן". הוא הוציא מכיסו כף, טבל במים והרים לפיו. וזה אמר "כמעט מוקן. גם טעים מאד! אבל יכול להיות עוד יותר טעים אילו הוסףתי קצת תפוחי אדמה". שני ילדים רצוי מהר לשדה, חפרו והביאו

למחרת האישה הזמינה את כל הקרים
והמכרים שלה לארוכה. מיד בבוקר
הדלקה אש בתנור כדי שהמרק יתבשל
זמן רב ככל האפשר, ויהיה לכך טעים
bijouter.

כש באו אורחים הראשונים היא טעה
את המرك אבל טומו היה כמו של מים
רגילים. היא הסבירה לאורחים שהמרק
צריך להתבשל עוד, כדי שייה טעם.
אחרי שלוש שעות טעה שוב, אך טעם
"המרק" לא השתנה. היא אמרה לאורחים
שהמרק צריך להתבשל עד הערב כדי
שטומו יהיו מצוין. אבל גם בערב "המרק"
לא שיפר את טומו. האורחים עזבו את
ביתה רעבים וכועסים.

"איני מבינה" אמרה האישה "הרי עשית
בדיוק כפי שאמר לי ה זקן".

הקבוץ ה זקן ואכלו בתיאנון. שום מפרק
עוד לא טעם להם טוב יותר.
כש כולם גמרו את המרק התמתה ה זקן
ואמר "הו, הייתה בשמחה משטרע עכשו
על חציר ונרדם" וממנו כל אחד מהילדים
רצה לארח אותו במתבן שלו ביתו.
ומאחר שלא יכול היה ללון אצל כולם
באותו הלילה, נשאר הקבוץ עוד מספר
ימים בכפר.

את הלילה האחרון בילה במתבן של בית
בו חי האישה שטרקה לפניו את הדלת
כשהוא בא לראשונה לכפר. למחרת
בבוקר שאלה אותו האישה איך הוא יכול
לבשל מאבן מרק טעים כל כך.

"אני משתמש באבן מיוחדת של מרק"
אמר ה זקן. הוא נראה לה אבן ואחרי
שבקשה מאד, נתן לה אותה במתנה.
ככל שתבשלו אותה יותר,vrker
מרק יהיה טעים יותר" אמר והלך לדרכו.