

## איך הקוף הציל את חבריו

על שפת נהר גדול עמד עץ מנגו. חלק מפירותיו נפלו מהענפים לתוך המים, מהענפים האחרים נפלו הפירות על הארץ. מדי לילה קבוצת קופים גדולה אספה את הפרי שמונח היה על הארץ ואחר הקופים עלו על העץ וקטפו עוד פירות עסיסיים. יום אחד הגיע המלך של הארץ לאזור. הוא עמד על גדת הנהר רחוק מאוד במורד מעץ המנגו והביט על הדייגים המשליכים את רשתותיהם למים. מדי פעם בצד הדגים הופיעו ברשתות גם פירות המנגו. הדייגים הראו למלך את הפרי המוזר. "מה זה?" שאל המלך. "איננו יודעים, מלכנו הרם" ענו הדייגים. "קראו ליערנים שלי. הם בוודאי ידעו זאת."

היערנים הגיעו ואמרו שזה פרי המנגו. "האם זה טוב לאכילה?" שאל המלך. היערנים אמרו שזה פרי טוב מאוד. המלך חתך את המנגו, טעם ממנו ונתן גם לטעום לנסיכים. כולם אהבו את טעם הפרי. שאל המלך "איפה גדל עץ המנגו הזה?" והיערנים סיפרו שהעץ עומד במרחק רב משם, במעלה הנהר. "באו, נראה את העץ ונקטוף קצת פרי ממנו" אמר המלך. מיד הכינו רפסודות אחדות וכולם שטו במעלה הזרם עד המקום בו עמד העץ הגדול, עץ המנגו. "זהו עץ המנגו, מלכנו הרם" אמרו היערנים. "ננחת כאן" אמר המלך, וכך עשו כולם. המלך וכל אנשיו אספו את המנגו שעל הארץ. הם אהבו את הפרי מאוד והמלך אמר "הבה ונשאר כאן בלילה, ובבוקר נמצא בוודאי עוד

פרי שנשר מהעץ. " הם סעדו את ארוחת הערב ונשכבו לישון.

כששרר כבר שקט הגיעה קבוצת הקופים עם ראש השבט שלהם. כל הפרי שהיה על הארץ נאכל כבר ולכן הקופים עלו על העץ, קטפו את המנגו וקשקשו ביניהם בקול רם, עד שהמלך התעורר. המלך ראה את הקופים שעל העץ, קרא לקשתים שלו ואמר "עמדו תחת העץ וצדו את הקופים כאשר הם ירדו מהעץ. בבוקר יהיה לנו המנגו ובשר הקופים גם יחד לארוחה."

הקופים ראו את הקשתים שעמדו סביב העץ מוכנים לירי. הם נבהלו מאוד ורצו לראש השבט "הו ראש השבט, הקשתים עומדים סביב העץ, מוכנים לצוד אותנו. מה נעשה?" וראש השבט אמר "אל פחד. אני אציל אתכם. תישארו איפה שאתם עכשיו, עד שאקרא לכם." ובעצמו עלה על ענף שהשתרע רחוק

מעל הנהר. גם על הגדה השניה של הנהר עמד עץ מנגו, אבל הענפים שלו לא הגיעו עד לענפי העץ שעליהם ישבו הקופים. ראש השבט אמר לעצמו "אם הקופים ינסו לקפוץ מעץ אחד לשני, אחדים מהם עלולים ליפול לנהר ולטבוע. עלי להציל אותם. מה אעשה?" ואחר כך חשב "אני יודע. אעשה גשר מהגב שלי." הוא הושיט את כפו, תפש את הענף הארוך ביותר של העץ שמצד השני וקרא "בואו\_קופים! עלו על הגב שלי ועברו עלי אל העץ השני."

הקופים עשו כפי שאמר להם ראש השבט. הם רצו לאורך הענף, עלו על גבו ועברו על הענף שממול. שם ירדו לארץ ורצו אל ביתם.

המלך ראה מה עשה ראש השבט וכל הקופים. "הקוף הגדול הזה" אמר לקשתים "הציל את השבט כולו. אצווה שידאגו לשלומם לכל חייו." והמלך עמד בהבטחתו.