

# מקי כורת עצים

מוקדש לכורתי עצים, לחיות יער  
ולילדים בעולם.



אריק סטון

קארה דרקסלה





גיבור סיפורינו הוא כורת עצים מקי, בחור רחב  
כתפיים, שמכין ערמות עצי הסקה.



לפני זמן מה, בכפר לא רחוק מכאן, היה יער  
מלא ציפורים, צבאים ושועלים.



הוא אחז בגרזן שלו, ובמכה אחת, שתיים  
ושלוש הפיל עץ גדול וחתך לגזירים.



הגיע חורף, רוח קרה נשבה. "אם לא אעשה  
דבר" החליט מקי "אקפא מקור!"



בא יום המחרת ואתו סערה איומה, אבל מקי  
נשאר במיטה, חמימה ונעימה.



"מצוין!" קרא מקי "כן, טוב מאוד! בחורף זה לא  
יחסר לי עץ להסקה!"



עם גרזן ביד מקי נתן מכה, עוד אחת, ועוד אחת, ושני עצים גדולים נפלו לארץ.



הרוח נשבה חזק. היא שרקה בגג ודפקה בדלת.  
"אין לי מספיק עץ לגבור על זה! צריך לכרות עוד!"



עם הגרזן הנאמן ביד מקי הכה בעץ אחרי עץ,  
יום אחרי יום.  
אך לא הרבה זמן, כי כל העצים נכרתו כבר!!



בא אביב והגיע זמן חגיגת הכפר. "הנגר צריך  
עצים לשולחנות וספסלים, ולי לא נשאר אלא  
בול אחד!"



"אני יודע מה לעשות!" קרא מקי כשהוא רץ  
מהר העירה.  
שם קנה שתילים כדי לנטוע אותם באדמה.



"טיפש!!!" צעקו והתגרו בו כל חיות היער "היית  
צריך לנטוע עצים חדשים במקום אלא שכרתת."



אז היום סמוך לכפר בקרוב לכאן צומח עדיין יער  
עם ציפורים, שועלים וצבאים.



התגרות החיות הפכה לקריאות שמחה כשהיער  
צמח וגדל.  
ומקי כורת עצים שמח גם הוא, כי עשה את  
הדבר הנכון.





אני יודע מה אתם חושבים.  
כן, מקי עדיין משתמש בעץ להסקה.  
אך היום הוא נוטע עצים חדשים, והיער גדל תמיד.